

# At være lydige er at tro

Jeg har før skrevet om, at synde handler om manglende tro. Jesus Kristus har sat os fri fra enhver synd, hvilket vil sige, at tror du på Jesus som Kristus - død og opstanden - er du tilgivet for al synd.

Derfor er der ingen fordømmelse for os, der er i Kristus, fordi enhver handling, som vi gør, har Jesus allerede sonet for. Det betyder, at det ikke længere handler om dine handlinger; men om Jesu Kristi handlinger - altså lydighed mod Gud. Paulus skriver, at vi skal se os selv som døde for synden men levende for Gud (Rom. 6:11) og det er netop den frihed, som Jesus har løskøbt os til. Det handler om din tro. Når du tror på Kristus, er du lydige - for at tro er at være lydige. Så døjer du med afhængighed eller andet og tror på Jesus Kristus, så er du sat fri og det vil manifestere sig i dit liv, hvis du holder fast i troen. Gud fordømmer ikke dine handlinger. Der er mange, som skriver bl.a. på Facebook, at vi skal være lydige mod Gud - det sjove er, at det, som behager Gud, er vores tro; ikke vore gerninger.

Bibelen beskriver meget tydeligt vigtigheden af at være lydige, for din lydighed vil gøre, at Gud er for dig. Og det er sandheden, men meget ofte kommer der efterfølgende en løgn, som peger på, at det er dine handlinger, som er afgørende for, om du er lydige. Men det er det ikke! Kristus er Guds elskede Søn og i Ham har Han velbehag - og alt, hvad Jesus var for Gud, er vi ved troen på Kristus. Så du er lydige, når du tror på Kristus! Du skal ikke fralægge dig alt muligt, som f.eks. afhængighed, for at være god nok for Gud. Din tro på Kristus er alt, hvad du behøver, og Gud vil sætte dig fri af alt, som du er bundet af. Hvilken fantastisk Gud vi har - Halleluja!

Alle disse velsignelser skal komme over dig og nå dig, hvis du adlyder Herren din Gud (Husk lydighed er at tro på Kristus):

Velsignet være du i byen, og velsignet være du på marken (at du er velsignet, uanset hvor du er).

Velsignet være frugten af dine moderliv og frugten af din jord og frugten af dit kvæg, dine oksers afkom og dine fårs tillæg (at du høster godt af det, du ejer, i overflod).

Velsignet være din kurv og dit dejtrug (at du aldrig skal mangle noget).

Velsignet være du, når du kommer hjem, og velsignet være du, når du går ud.

Herren vil slå de fjender foran dig, som rejser sig imod dig; ad én vej rykker de ud imod dig, men ad syv veje skal de flygte for dig. Herren vil befale velsignelsen at bo hos dig, i dine forrådskamre og i alt, hvad du har erhvervet, og Herren din Gud vil velsigne dig i det land, han vil give dig. Herren vil bekræfte dig som sit hellige folk, sådan som han har tilsvoret dig, hvis du holder Herren din Guds befalinger (der er tale om troen) og vandrer ad hans veje (det sørger Gud for, når vi tror), så alle jordens folk får at se, at Herrens navn er nævnt over dig, og må frygte for dig. Herren vil give dig frugt af dine moderliv, frugt af dit kvæg og frugt af din jord i overflod i det land, Herren lovede dine fædre at give dig. Herren vil åbne sit gode forråds-kammer, himlen, for dig og til rette tid give dit land den regn, det behøver, og velsigne al din gerning, så du kan låne ud til mange folk og ikke selv skal låne. Herren vil gøre dig til hoved, ikke til hale; du vil stadig komme højere op, ikke længere ned, hvis du lytter til Herren din Guds befalinger, som jeg giver dig i dag, og omhyggeligt følger dem, så du ikke viger til højre eller til venstre fra noget af det, jeg i dag befaler jer, og følger andre guder og dyrker dem. (5. Mos. 28,2-14).

Det sidste stykke fortæller om, at alt, hvad du foretager dig, vil lykkes og give god frugt - og at verden vil se, at det går dig godt, at verden vil se, at Hans (Guds) navn er nævnt over dig. Men det er ikke kun dig, der vil have Guds velsignelser, det er også mennesker omkring dig. Det er den arv, vi arver ved troen på Kristus - at Gud bliver vores himmelske Far, der sørger for os i overflod. Vi må huske på, hvordan Han sørgede for de mennesker,

der var omkring Kristus. Og husk: at dét, Gud kræver, er troen på Kristus.

### **Bespisningen af de fire tusind**

Men Jesus kaldte sine disciple til sig og sagde: »Jeg ynkes over skaren, for de har allerede været hos mig i tre dage og har ikke noget at spise; og jeg vil ikke sende dem sultne bort, for at de ikke skal blive udmattet undervejs.« Hans disciple sagde til ham: »Hvorfra skal vi her i ødemarken skaffe brød nok til at mætte så stor en skare?« Jesus spurgte dem: »Hvor mange brød har I?« De svarede: »Syv, og nogle småfisk.« Så lod han skaren sætte sig på jorden; og han tog de syv brød og fiskene, takkede, brød dem og gav disciplene dem, og de delte dem ud til skarerne. Og alle spiste og blev mætte, og de samlede de stykker sammen, som var tilovers, syv kurve fulde. Der var omkring fire tusind mænd, som havde spist, foruden kvinder og børn. Og da han havde sendt skarerne bort, gik han om bord i båden og kom til egnen ved Magadan. (Matt. 15,32-39)

Han er en almægtig Gud, Han er din almægtige Gud og kærlige far. Han sørger for alt, Han giver dig lægedom, penge, mad, tøj, bil, hus, alt hvad du kunne have brug for og mere til. Vores store problem er, hvis vi tror, vi skal gøre noget eller at vi ikke er gode nok. Det er alt sammen løgn, troen er det eneste krav og selv dét lægger Han i vore hjerter. Han er der altid og husk, at arven blev vores, da vi kom til tro. Det hele er en gave, som vi modtager i troen på Kristus og Hans fuldbragte værk på korset.