

Den store forførelse?

Da præsident Trump blev valgt i november 2016, lagde Gud - umiddelbart efter valget i USA - på mig at skrive artiklen "På kærligheden skal Guds kendes Mr. Trump". Herefter viste Gud mig, at Trump ikke ville få en lang præsidenttid. Han viste mig februar 2020 - året for et kommende præsidentvalg - at Trump ville blive afsat. Det gentog sig i maj 2020.

På tidspunktet for Trumps indsættelse kendte jeg ham stort set ikke, men jeg skrev artiklen og begyndte herefter at kigge efter Guds kærlighed gennem ham. Jeg har aldrig fundet den.

Forud for dette havde en profet adskillige år tidligere set, at Trump på et tidspunkt ville blive USA's præsident. Jeg (Tamarra) har efterfølgende ikke kunne opspore, om der er nogle profeter, som har løftet profetien op til Gud for at høre, om det var en advarsel til USA eller om det var Guds oprigtige ønske.

Mange kristne følger i dag Trump med stor begejstring og er enig med ham omkring hans påstande om, at der er begået valgsvindel i USA. Hans kommende periode som præsident er - iflg. ham selv - blevet stjålet. Flere bevisbyrder har været på tale, men alle er blevet tilbagevist. Hvad sker der?

Natten mellem 3. og 4. december vækkede Gud mig og viste mig følgende:

Trump, som står foran en kirke og i al offentlighed viser bibelen frem - farisæerne stod på gaderne og viste deres tro frem.

Trump som træder frem og melder ud "I the chosen on" - Farisæerne fik folk til at tro, at de var specielt udvalgte

Trump, som nægter at tillykkeønske Biden - farisæerne led af jalousi.

Trump, som nægter at have tabt - farisæerne var blinde over for sandheden.

Trump, som allerede inden valget, da meningsmålingerne viste et tæt kapløb mellem ham selv og Biden, begyndte at sprede rygter om valgsvindel - farisæerne spredte rygter om Jesus, de fik Ham korsfæstet.

Trump, som adskillige gange er blevet taget i at sige ét og bagefter sige noget andet i samme sag. Trump er modstander af abort og de kristne jubler over dette, da Bibelen siger: "du må ikke ihjelslå", men samtidig henretter han kriminelle - farisæerne bliver beskrevet som at være dobbelt sindede.

Trump, som truer sit personale med fyring, hvis de taler ham imod - farisæerne lagde masser af lovkrav ned over folk for at styre dem.

Herefter viste Gud mig et billede af Trump, som steg op på en talerstol. Han åbnede munden og

begyndte at tale. Ud af hans mund kom et mørke, som spredte sig og spredte sig. Folket, der lyttede til ham, blev fuldstændig indhyllet i mørket.

Jeg oplevede, at Gud gav mig et indblik i, at Trump betjener den farisæiske ånd og at hans følgere - langsomt men sikkert - bliver mere og mere indhyllet i et slørende mørke, som forhindrer dem i at se sandheden.

Jeg fik en oplevelse af, at vejen til anti-krist er ved at blive banet. Om Trump bliver genvalgt om fire år ved jeg ikke. Men jeg ved, at han har stjålet valget i USA - en skyld som han har lagt over på Demokraterne. Trump prøver ved sine løgne om valgsvindel, at gøre det svært for Demokraterne at komme igennem med deres tiltag. Trump holder sit folk i et fast greb og styrer dem direkte ind i mørket.

Jeg har hele tiden været bevidst om, at Trumps danske støtter på FB har skrevet deres opslag uden Helligåndens virke.

Gud ER kærlighed og er der sket valgfusk i USA, ville Gud have lagt på præsidenten og hans folk at trække sig tilbage i ydmyghed og bede om, at valgfusket må blive afsløret. Det er Guds måde at arbejde på.

Vi må kende Gud for at kunne kende mørket.

1 Joh 2 v 18 - 19

“Kære børn, det er den sidste time, og som I har hørt, at Antikrist skal komme, er der nu fremtrådt mange antikrister; deraf ved vi, at det er den sidste time. Fra os er de udgået, men de var ikke af vore; for hvis de havde været af vore, ville de være blevet hos os; men det er sket, for at det skulle blive klart, at ingen af dem er af vore. Men I er blevet salvet af den Hellige og har alle kundskab. Jeg skriver ikke til jer, at I ikke kender sandheden, men at I kender den og ved, at ingen løgn kommer af sandheden”.

Judas 1 v 18 - 19

“Men I, mine kære, skal genkalde jer de ord, som tidligere er sagt af vor Herre Jesu Kristi apostle, som sagde til jer: »I den sidste tid vil der komme spottere, som følger deres egne ugudelige lyster.« Det er dem, der skaber splittelse; de er kun sjælelige, de mangler Ånden. Men I, mine kære, skal opbygge jer selv på jeres hellige tro og bede i Helligånden. Bevar jer selv i Guds kærlighed, mens I venter på, at vor Herre Jesu Kristi barmhjertighed fører jer til evigt liv. Der er nogle, som I skal være barmhjertige imod, nemlig dem, der tvivler; nogle skal I frelse ved at rive dem ud af ilden; andre igen skal I være barmhjertige imod, men med frygt, så I endog skyr den kjortel, der er plettet af deres syndige krop”

Den store forførelse?

2. Thessalonikerbrev 2:3, 9

Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme og lovløshedens menneske åbenbares, fortabelsens søn, modstanderen.

Den lovløses komme er Satans værk og sker med al kraft og med løgnetegn og løgneundere.