

Få fred med Gud

"Han blev knust for vores overtrædelser, gennemboret for vores synder, for at vi kunne få fred med Gud."

Nedenstående er profetiske ord fra June Sheltroun Reinke og Kathy Mote, der blev lagt ud på FB få dage efter, at Gud havde givet mig overskriften på aftenens undervisning.

Af June Sheltroun Reinke:

"Lyt til lyden af Min stille stemme på indersiden af dig," siger HERREN.

"Lyt og adlyd. For JEG råber ikke. Tys på de eksterne stemmer, der prøver at få din opmærksomhed og kvæle Min stemme. Vær stille og vid, at Jeg er Gud. JEG ER midt i jer.

"Se ikke rundt efter Mig. Jeg ER ikke langt fra dig. Jeg ER i dit væsen", siger HERREN, "og Jeg vil have dig til at være stille, for at du kan høre Mig."

"Jeg taler og vil ikke undlade at give dig vejledning og instruktion i dit liv. Men du skal fokusere din opmærksomhed på Mig, gøre dine egne tanker stille og vende dig væk fra de ulovlige stemmer i dit liv samt finjustere Min indre stemme på indersiden af dig, så du tydeligt kan høre Mig", siger HERREN.

"Min stemme, der giver genklang hos dig, vil give dig bæredygtig fred", siger HERREN.

"Alle andre stemmer vil give dig uro. Min stemme vil stadig være din ro, når du følger mig helhjertet. Du ved, når Jeg taler. Lad Min vilje være dit primære ønske og det vil ske."

"Vil du virkelig have Mig til at lede og guide dig? Vil du virkelig have Mig til at bestemme dine trin? Ønsker du virkelig, at Min vilje sker i dig som i himlen?"

"Stol så på, at JEG TALER, leder og vejleder jer hele tiden og bringer jer i perfekt fred, når I betror Mig til at give jer kloge råd i disse turbulente tider og til at give jer Min hvile og fred, som vil forblive - når I hører og adlyder min stemme", siger HERREN.

"Vær ikke bekymret over dine forhold, men stol på Mig med al din omsorg", siger HERREN.

"Når du placerer hele dit liv i Mine hænder, vil du være i fred. Det er først, når du prøver at ræsonnere alt, at du kommer i uro.

Modstå fristelsen til at forstå alt og lad Mig udarbejde detaljerne i dit liv. Stol på Mig til enhver tid, ikke kun når tingene går ud af hånden på dig."

"Begynd at stole på Mig med de små ting. Intet er for lille for Mig. Lær, at Jeg ER en detaljeret Gud. Se på præcisionen i alle de ting, Jeg har skabt. Undersøg, hvor detaljerede alle ting er, som Jeg har lavet. Derefter begynder du at forstå, at der ikke vil være manglende elementer i dit liv, når du overgiver den fulde kontrol over til Mig."

"Jeg vil ikke overse noget, da jeg endda arbejder på de usete og ukendte ting i dit liv for at opnå de resultater, der vil være gavnlige for dig", siger HERREN.

"Undersøg dit liv", siger HERREN.

"Hvad kan du gøre og hvad kan du ændre i forhold til Min evne? Det er tid til at stole på Min kraft og tilstedeværelse og perfekte vilje for dit liv, dér vil tingene ændre sig til det bedre."

"Vent på Mig. Jeg vil ikke tilbageholde noget godt for dig og Jeg vil være årsagen. Der er intet, som Jeg ikke vil give dig, når du tror på Mig."

"Min vilje med dig er altid gavnlig og opfylder dig, Mine største ønsker for dig er større end dine egne."

"Tro Mig ikke kun med din omhu, men med din skæbne, for intet, som Jeg gør, vil medføre mangler og intet er uproduktivt."

"JEG ER Gud med stigning og acceleration i dit liv for at bringe dig til din ønskede destination. Når du øger din tro og tillid til Mig og skynder dig ind i Min nærværelse og tillader Mig at arbejde på dine vegne, så vil du opleve fylden af Min uforbeholdne kraft til at opfylde ethvert godt formål og planlægning for ikke kun dig, men også for dem du elsker", siger HERREN.

Profeti af Kathy Mote:

Noget jeg lærte om overgivelse er, at vi ikke giver Gud Hans vilje i vores liv, men vi giver Ham vores vilje. Så når du siger: "Herre, jeg giver Dig denne situation", mener du i virkeligheden: "Herre, jeg overgiver min vilje til Dig i denne situation".

Sand overgivelse er: "Jeg stoler på Din vilje for mig i dette - så dybt at jeg ikke frygter eller kæmper eller stræber efter det".

I et overgivet hjerte er der tillid, taknemmelighed og fredelig hvile - ikke usikkerhed, bitterhed eller vrede. Et overgivet hjerte tilhører Ham. Det er et hjerte, hvor Han er til stede. Der er ikke plads til nogen eller noget andet i dit hjerte end Ham - og der er intet at rase imod.

Når du giver dit hjerte til Ham, vil du leve, bevæge dig og have dit væsen i det hjerte, der tilhører Ham. Du vil se Ham og Hans magt til at bevare, give og

beskytte det, der er Hans. Hjertet, der er givet Ham, er stedet, hvor Han bor. Det er her, du vil se Hans kærlighed, Hans kraft og Hans storhed.

Det giver stor fred at være overgivet til Guds vilje.

Rom. 12 v 1 siger: " Så formaner jeg jer brødre, ved Guds barm-hjertighed, til at bringe jeres legemer som et levende, helligt Gud velbehage-ligt offer; dette er jeres åndelige gudsyndelse." - autoriseret udgave 1948

Straks vil mange tænke på gode gerninger og den indre ufred er allerede i fuld gang: "Jeg må forbedre mig, jeg må gøre noget, jeg fejler her og der, jeg er ikke god nok", osv, osv. Den farisæriske ånd har stukket sin grimme snude frem, håbløshed og opgiveness følger i kølevandet på denne ånd.

Alle disse tanker er kødelige tanker. Når vi bliver bedt om at bringe vores legeme som et offer for Gud, er det ikke gerninger og god opførsel i egen kraft der efterlyses. Det, der menes, er, at vi begynder at lytte til og adlyde Helligånden.

Vi må lære at være stille ind for Herren for at kunne høre Helligåndens sagte hvisken.

Paulus beskriver noget interessant i Rom. 2 v 28-29: "Thi jøde er ikke den, som er det i det udvortes, og omskærelse er heller ikke det, som sker udvortes, i kød; men jøde er den, som er det i det indvortes, og omskærelse er hjertes omskærelse, som sker ved Ånd, ikke efter bogstaven; han har ikke sin ros fra mennesker men fra Gud."

Altså er kødet og kødelige gerninger til ingen gavn for Guds rige. Derfor vil vi aldrig finde Guds fred ved at prøve at gøre os til bedre mennesker. Freden kommer ved at adlyde Helligånden i os.

Gary Oates beskriver i sin bog "Åbn mine øjne Herre", hvordan en enkelt lydigheds handling ind for Gud - givet ham af Helligånden - forvandlede hans liv og hans tjeneste ind for Gud. (Der må ikke citeres direkte fra bogen, men jeg kan varmt anbefale at læse den)

Flere gange i sin tjeneste bliver Gary Oates bedt om at gøre ting under bøn for folk, hvor han selv har tænkt " ups, det er vis ikke så godt", men netop gennem denne lydighed ind for Gud, kommer Guds almagt til sin virke.

Oftestår vi frustrerede tilbage, uden at se vores bønner blive besvaret. Et af problemerne kunne ligge i, at vi beder kødelige bønner i stedet for at bruge stille tid sammen med Gud, så vi kan høre Helligåndens stemme. Helligånden

vil bede sammen med os og lede os på rette vej, når vi beder. Deri bliver vores liv samstemmende med Gud og Guds fred vil komme til os.

Et andet problem kunne være en manglende forståelse af overgivelsens dybde. Det er let at få/føle "fred" med Gud, når tingene flyder, som man gerne vil. Det er straks sværere at finde freden i modgang og lidelser.

Gud gav mig forleden et syn, hvor Han åbenbarede for mig, at et fuldkomment overgivent hjerte vises gennem freden med Ham midt i prøvelser/lidelser. At vi - midt i al det svære - forbliver i kærligheden til Ham og vælger at udholde smerten, som Kristus gjorde, fordi vi ved, at Gud er med i det hele og vi underlægger os Hans vilje. Den ægte kærlighed, den overgivne kærlighed er uafhængig af omstændighederne. Gud elsker os med den kærlighed. Er vi villige til at elske tilbage uden forbehold - uanset omstændighederne? Er vi villige til at gå på den vej, som Gud har forud beredt til os - også når lidelserne kommer? Har vi i vores hjerter sagt ja til at blive på vejen?

Da Israelitterne blev udfriet fra Egypten, "knurrede" de adskillige gange undervejs. De ville gerne have friheden og velsignelserne, men de ønskede ikke prøvelser og de ønskede ikke at afgive deres egne behov for at imødekomme Guds behov.

Den ultimative død ind for Gud ligger i en sand overgivelse til Hans plan for vores liv. Prøvelser/lidelser vil være en del af vejen. Ved at gå gennem disse med en beslutning om at ville blive på Guds vej - dette gennem lovprisning og taksigelser - udsulter vi kødet og giver Helligånden plads i vores indre. Derfra vil Guds liv flyde i overflod til vores næste.

Jeg blev også vist, at det ikke kun er egne prøvelser, at vi som sande og overgivne troende kommer til at bære. Vi kommer til at få en stor nød for andre mennesker. Vi kommer til at mærke deres smerter og deres sorger på vores egen krop. Vi kommer til at sætte Gud og vores næste på førstepladsen, dette både tidsmæssigt og følelsesmæssigt. Helligånden vil arbejde gennem os, Helligånden vil vise os menneskers nød - ikke når det passer dig, men når en situation opstår. Guds kærlighed gennem dig vil bære det hele.

At få fred med Gud indebærer, at vi forstår den kærlighed, som fordriver al frygt. Når den kærlighed flyder i og igennem os, vil vi være parate til at gå i døden for Guds sag og det uden frygt.

Tamarra Bot