

Fred med Gud

”Til kvinden sagde han: »Jeg vil gøre dit svangerskab plagsomt og pinefuldt, i smerte skal du føde børn.

Du skal begære din mand, og han skal herske over dig.«

Til Adam sagde han: »Fordi du lyttede til din kvinde og spiste af det træ, jeg forbød dig at spise af, skal agerjorden være forbandet for din skyld; med møje skal du skaffe dig føden alle dine dage.

Tjørn og tidsel skal jorden lade spire frem til dig, og du skal leve af markens planter.

I dit ansigts sved skal du spise dit brød, indtil du vender tilbage til jorden, for af den er du taget.

Ja, jord er du, og til jord skal du blive.«” (Mos. 3:16-19)

Der opstår ufred i forholdet mellem Gud og mennesket (Eva repræsenterer kirke og kirkens fald). Versene her omhandler konsekvenserne af den ufred, som opstod pga. syndefaldet.

Det gamle testamente er fyldt med den ufred, som opstod mellem mennesket (her er der tale om de frelste mennesker, dem som har bekendt deres tro på Jesus Kristus som Guds søn) og Gud.

Et eks. er ørkenvandring: Gud viser sin barmhjertighed ved at bønne Israelitterne i Egypten og befri dem – under vandringen i ørkenen viser folket utaknemmelighed og der opstå igen ufred mellem Mennesket og Gud.

”Herren sagde til mig, dengang Josija var konge: Har du set, hvad Israel gør, den utro kvinde? Hun går op på alle høje bjerge og hen under alle grønne træer, og dér horer hun. Jeg tænkte: Når hun har gjort alt det, vil hun vende tilbage til mig. Men hun vendte ikke tilbage, og det så hendes troløse søster Juda. Og hun så, at jeg sendte det utro Israel bort og gav hende skilsmissebrev på grund af alle de gange, hun havde brudt ægteskabet. Men den troløse søster Juda blev ikke bange; hun gik selv hen og horede. Hun vanhelligede landet ved sit letfærdige hor; hun begik ægteskabsbrud med sten og træer. Trods det vendte den troløse søster Juda ikke om til mig af hele sit hjerte, men fortsatte i løgn, siger Herren.” (Jer. 3:6-12)

Dette skriftsted fortæller os, at både Israel (Efraim) og Juda (dem som er kommet ind i Guds slægt ved troen på Jesus Kristus) er troløse – igen fortæller det om ufreden med Gud. Alle har ufred med Gud, for alle har mistet herligheden fra Gud.

Men Gud havde en plan – Jesus – og den plan opstod for evige tider siden (2. Tim 1:9-10); men blev åbenbaret ved Kristi Jesu tilsynekomst.

”Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus.” (Rom. 5:1-1)

Vi har ved troen på Jesus Kristus fået fred med Gud – den vrede, som vi kan læse om i Det Gamle Testamente og som stadig vil falde over verden, falder ikke over os – fordi vi tror. Gud har forsonet sig selv med os. Vi er blevet Hans elskede folk – dette er vores stilling og har intet at gøre med, hvad du føler, du er. Vi er Hans udvalgte folk og vi har fred med Gud, fordi Han har besluttet det! Ingen kommer til Jesus uden, at Faderen har kaldet ham, du kan intet gøre for at fortjene det, gaven er Guds!

”Ved ham (Kristus) at forsoner alt med sig, på jorden som i himlene, ved at stifte fred ved hans blod på korset.

Også jer, som før var fremmede og fjendske af sind med jeres onde gerninger, har Gud nu forsonet med sig ved Kristi legemlige død, for at føre jer frem som hellige og lydefrie og uangribelige for sit ansigt, hvis I da forbliver grundfæstede og faste i troen uden at lade jer rokke fra håbet i det evangelium, I har hørt, det, som er blevet prædikeret for al skabningen under himlen, og som jeg, Paulus, er blevet tjener for.” (Kol. 1:20-23)

Jesus var den første – og alt, hvad Han var, har Han givet til os. I Ham er vi hellige, lydefri og uangribelige. Satan kan ikke pege på en ting i vores liv, fordi vi er i Kristus, men Han vil prøve. Her skal vi stå fast i troen på, at vi er i Kristus – holde fast i sejren – og i Kristus er vi uangribelige og hellige. Igen: det er vores stilling i Kristus og det vil blive vores tilstand, hvis vi holder ud i troen.

”Husk derfor, at I, der var født som hedninger og blev kaldt uomskårne af dem, der kalder sig omskårne, dem, der har en legemlig omskærelse, gjort med hænder – husk, at I dengang var adskilt fra Kristus, udelukket fra borgerret i Israel og fremmede for forjættelsens pagter, uden håb og uden Gud i verden. Men nu, da I er i Kristus Jesus, er I, som engang var langt borte, ved Kristi blod kommet nær. For han er vor fred. Han gjorde de to parter til ét, og med sin legemlige død nedrev han den mur af fjendskab, som skilte os. Han satte loven med dens bud og bestemmelser ud af kraft for i sig at skabe ét nyt menneske af de to og således stifte fred og for ved korset at forsoner dem begge med Gud i ét legeme, og dermed dræbte han fjendskabet. Og han kom og forkyndte fred for jer, der var langt borte, og fred for dem, der var nær. For gennem ham har både vi og I i én ånd adgang til Faderen.

Så er I da ikke længere fremmede og udlændinge. I er de helliges medborgere og hører til Guds husstand. I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedhjørneste. I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren. I ham bliver også I sammen med os bygget op til en bolig for Gud i Ånden.” (Ef. 2:11-22)

Der skete noget fantastisk, da vi blev frelst – pga. Jesus offer på korset blev der skabt en helt ny skabning, dvs. ikke bare noget der blev lavet om. Nej, der blev skabt noget helt nyt. Det som loven ikke kunne, det gjorde Gud. Det gamle er forbi og noget nyt er blevet til – så lad os ikke se tilbage på fortiden, men lad os fryde os over det nye, som blev skabt: at Jesus lever i os. Hvad, vi var, er ikke mere – for det er Jesus Kristus, som lever i os og vores liv er skjult med Kristus i Gud. Det har enorm stor betydning i vores liv – **Vi** er ikke længere adskilt fra Gud, men vi er nu Guds børn, vi er Hans fortrukne, Hans flok som Han vogter over. Han er med os – **Du** er Hans udvalgte. **Du** er af Hans slægt og de helliges medborger, dvs. **du** er hellig og medarving sammen med Kristus.

Følelser som forkastelse og mindreværd er løgne, som Satan planter i dit sind – sandheden er, at Du er Guds udvalgte – **Du** er Hans barn. Din opgave er at holde fast i det ved troen. Satan ligger under vores fod – Jesus har sejret, så lad os bevare denne sejr! Du har fået herligheden fra Gud.

Undervisning v/ Stephanie (08.09.19)