

Guds Ord og Helligånden er et mesterligt teamwork i os

I marts profetien for Zion starter Gud med at give en advarsel: "Zion, lyt til Mine Ord, glem dem ej, lad dig ej forføre. Tyven er over jer og vil stjæle. Lad jer ej friste, glem Mig ej på jeres veje..." og lidt længere nede i profetien fortsætter Han: "Søg ej dit eget. Læg egenrådighed bort og søg Mig af hele dit hjerte".

Yderligere fik jeg hjælp fra Helligånden om at være årvågen i forhold til en anden person - i forhold til at lytte og bruge Ordet.

Da jeg kom hjem bad jeg: hjælp mig Fader til at bruge og stå fast på Guds Ord.

Trods advarselne og hjælpen faldt kødet i mig i synd pga egenrådighed.

Helligånden hjalp mig efterfølgende, hvor jeg var gået galt. Da jeg lagde mit hoved på hovedpuden den aften, var det som følgende ord dukkede op: "To ben, det ene er Helligånden, det andet er Guds Ord."

Helligånden gjorde det tydeligt for mig, at vejen frem i Guds rige er at bruge både Helligånden og Guds Ord. Efter faldet indså jeg, at op til faldet og i faldet havde jeg ikke haft fokus på Helligånden, som jeg burde – jeg gik kun på et ben, som var en vaklen i Guds Ord – og så falder man uundgåeligt.

I den engelske bibel "Amplified Holy Bible" i Joh. 14;16 står, hvad Helligåndens funktion er i os. Jesus siger til sine disciple: "Og jeg vil bede Faderen, og Han vil give jer en anden hjælper (Trøster, Talsmand, Forbeder, Rådgiver, Styrke/kraft, Stedfortræder), for at blive i jer for altid."

Når Ordet nu siger: 1) vi er døde med Kristus, og vi ikke lever selv, men Kristus lever i os og 2) Helligånden er vores stedfortræder i os og for os – her på jorden, så betyder det jo (som Tamarra og Stephanie har sagt utallige gange), at så har vores gamle jeg - kødet og åndsmagterne - ingen taleret over for nogen, det har kun Helligånden.

Det betyder, at vi - i vores kød - er udspillet i Guds rige. I Guds rige er der kun plads til Guds team: Helligånden og Guds Ord i os.

Hvordan samarbejder de?

Hvad står der i Ordet? I Johannes evangeliet 16; 12-15 siger Jesus til sine disciple - før sin bortgang: "Jeg har endnu meget at sige til jer, men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i sandheden; for han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer,

skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer. Alt, hvad Faderen har, er mit; derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde det for jer.”

Som jeg forstår Ordet, så virker samarbejdet på flg måde:

Du er i en situation, hvor du står over for et andet menneske, der har brug for din hjælp. I stedet for at gå frem i egenrådighed, stopper du op og spørger Helligånden: hvad nu, hvad ønsker du, jeg skal gøre? Helligånden hører, hvad Faderen siger - via Jesus - og hvad, der kommer derfra, rådgiver Helligånden dig tilbage om. Helligåndens opgave er altid at pege mod Jesus Kristus; at herliggøre Ham. Derfor ved vi, at Hans vejledning altid er i tråd med Guds ord. Og det råd du får, adlyder du.

Helligånden og Guds Ord er et mesterligt teamwork i os.

Når vi nu bliver advaret i marts profetien med: ”Lyt til Mine Ord, glem dem ej, lad dig ej forføre. Tyven er over jer og vil stjæle”, så oplever jeg endnu tydeligere, det handler om at sætte grænser for mørket.

I forbindelse med grænsegruppen, som 4 personer deltog i - i Zion - for mange år siden, skyldtes det behovet for at kende egne grænser og kunne sige fra overfor andre mennesker, at kunne sige ”nej” på det rigtige tidspunkt. Lynhurtigt tilføjede Tamarra i sin rådgivning, at det handlede om lys og mørke, at kende det sande lys og at sætte grænser for mørket. Lyset er jo Jesus Kristus i os, mørket kan være i os, men kan også angribe os udefra (i vores tanker) og det kan forføre os eller angribe os gennem andre mennesker- gennem dæmonisk kraft. På det tidspunkt begyndte gruppen at blive mere opmærksom på, at vi skulle skelne mellem lys og mørke i os selv og over andre mennesker.

I mit nylige fald blev det endnu tydeligere, at Helligånden sammen med Guds Ord er de eneste sande virksomme grænsesættere i os over for mørket, som raser over os i øjeblikket.

Helligånden er den eneste, der ved, hvad der er ret for dig at gøre lige nu, og Helligånden er den eneste, der ved, hvad der er ret for en anden person at gøre lige nu, fx. når du står i en samtale- og hjælpe situation.

Helligånden ved, om den hjælp, der bliver bedt om, udspringer af et kødeligt eller dæmonisk behov eller Helligåndsledt behov. Og Helligånden ved, hvordan du skal reagere og svare. Helligånden vil sammen med Guds Ord sætte grænser for mørket.

Der er virkelig livsvigtigt at søge Helligånden af hele vores hjerte.

Efter kødets fald fornyelig prøvede satan at anklage mig for min fejl dagen efter. Det lykkedes kun nogle få minutter, for Helligånden mindede mig om et skriftsted, som en modgift til at dvæle i fejltagelser:

Det lyder: "Herren skal altid lede dig, mætte din sjæl, hvor der er goldt, og give dig nye kræfter; du bliver som en vandrig have, som rindende væld, hvor vandet aldrig svigter. Dine ruiner fra fortiden skal genopbygges, du skal rejse tidligere slægters grundvolde. Du skal kaldes den, der tætnet revner, den, som gør det nedrevne beboeligt". Esajas kapitel 58; 11-12 (Gammel- og nyere oversættelse).

Så det talte jeg meget ud den dag - og det virkede. Guds Ord kom i fokus og derved blev der sat grænser for mørket - det mistede sin kraft over mig.

Gud er god, Han hjælper os fra, hvor vi falder med Sit "Helligånds- og Guds Ord-team". Dette team skaber grundfæstelse i sandheden og giver genoprettelse. Og så er det bare at gå fremad med det ene ben blivende i Guds Ord og det andet ben blivende i Helligåndens vejledning.

Profetien for marts for Zion siger det samme og dog endnu mere radikalt:

"Jeg ser til Mit folk nu, Jeg søger et ærligt folk, der vil Mig. Jeres land er i nød, stor nød, I er kaldet til at være med i genoprettelsen. Mit ord genopretter, Mit hjerte genopretter, Min kraft genopretter. Intet i dig kan Jeg bruge, Jeg vil bruge Min Ånd gennem dig – kun, hvad der kommer fra Mig, vil bestå".