

Bøn – Guds vilje ske

Vi har tidligere snakket om forskellen mellem bøn og tilbedelse. Bøn som er vores ønsker og vilje, tilbedelse som er Guds ønske og vilje. I dag skal vi tale om bøn, men vi snakker om bønner ud fra biblen, altså bønner som er Guds ønske og vilje.

En bøn som tager sit udgangspunkt i Guds Ord, vi lægger altså vores egen vilje ned og vender os mod Guds vilje. Fadervor er en bøn efter Guds ønske, nemlig at vi beder Hans vilje ske her på jorden, dette kan vi også gøre ved at bede ud fra Guds eget Ord. Dog er der ikke tale om, at vi finder et skriftsted og begynder at bede ud fra det, for så vil det være i kødet. Nej – der er tale om, at Helligånden lægger en bøn på vores hjerter, som tager udgangspunkt i skriften.

Men først skal vi tale om, hvor stor kraft bøn har. Tager vi udgangspunkt i Biblen, ser vi bønnens effekt, da Peter bliver fængslet. Resten af menigheden begynder at bede – det er Guds vilje, at vi i menighederne er én enhed og derfor også at vi beder, når nogen er i fangenskab (åndeligt eller fysisk). Resultatet af bønner bliver, at Peter bliver sat fri af en engel, dette imens menigheden stadig beder. Bøn handler om, at vi samarbejder med Gud – vi beder om noget, som er Hans vilje. Biblen gør det ganske klart, at når vi beder om noget, som er efter Hans vilje – vil Han høre vores bøn. Og når vi ved, at Han hører os, ved vi også, at vi allerede har fået dét, vi har bedt Ham om (1. John. 5:14). Her kommer vores tro ind i billedet, vi må tro, at Gud har hørt vores bøn og at når Han hører den, så er det allerede sket. Jeg tror på, at det vigtigste våben, vi har her på jorden, er Guds Ord og bøn – og når Guds Ord og bøn bliver forenet, sker Guds vilje her på jorden. Det kan forstås på to måder: At vi beder ud fra Guds Ord - altså efter Hans vilje - eller om samarbejdet mellem forbeder og evangelist eller forkynder.

Når vi beder efter Guds vilje, vil der altid efterfølgende komme lovprisning af Gud. Det er ikke noget, vi skal fremelske, men det sker, fordi der sker en sammensmeltning mellem os og Gud. Det, som har holdt os adskilt - nemlig kødet - bliver nu underlagt Ånden,

derfor vil der komme lovprisning af Gud. Husk, det er ikke noget som skal presses frem, lad det komme med Ånden.

At vi overhovedet kan komme til dette punkt, skyldes Jesus Kristus, der gav sit liv for, at vi skulle have adgang til Gud Faderen og med frimodighed kan bede om, at Hans vilje må ske. Dækket med Jesu blod står vi foran Gud og beder om, at Hans vilje må ske.

I Esajas bliver det tydeligt, at Guds ord - når Han har talt det - vil det gøre sin gerning her på jorden. Her er det vigtigt at huske på, til hvilket formål vi er skabt: til at følge Kristus - og Kristus har underlagt sig Guds vilje, nu er det altså vores tur. Det gælder også i bøn: vi underlægger os Guds vilje. At bede efter Guds vilje vil forandre os og verden. Når vi beder efter Guds vilje, kender vi Guds Ord i forhold til det, vi beder om. Denne form for bøn kræver kendskab til Gud - det er dén dør, som Kristus åbnede. Vi kan stå hellige og rene foran Gud - og vi kan bede efter Guds vilje, fordi vi har kendskab til Ham. Halleluja at vi - pga. Kristus - kan være vidner til at se, Guds vilje sker her på jorden.

Den anden del er samarbejdet mellem forbeder og evangelist / forkynder. Dette vil - som bøn - også få Guds vilje til at ske på jorden.

Et eks. på sådan et arbejde er Charles Finney og hans forbeder, Daniel Nash. Daniel tog altid forud til byen for Finney, han låste sig inde på sit værelse og bad. Det kunne stå på i flere dage, hvor Daniel lagde sit liv ned for Gud, for at se Hans rige på jorden. Der er ingen tvivl om, at bøn i flere dage er hårdt arbejde og han stoppede ikke, før han i ånden oplevede, at der var gennembrud. Først dér kontaktede han Finney, som så kom til byen og prædikede, her lagde Finney sit liv ned for Gud og vækkelse fandt sted. Der blev skabt en brand i dem, der blev frelst, som varede i over 25 år - hos de fleste.

Da Daniel døde, trak Finney sig tilbage fra at være vækkelsesprædikant til at være pastor for en menighed. Vi kan ikke arbejde alene og det er heller ikke Guds vilje. Mange steder i skriften fortæller Gud os om enhed i Ånden og om at vi er lemmer på ét

legeme. Finney og Nash var lemmer på Kristi legeme og arbejdede sammen – men Finney kunne ikke tjene Herren på den måde uden Nash. Uanset hvor du er og hvad Gud kalder dig til, vil der være mennesker, som du vil være afhængige af, for at Gud kan blive herliggjort - ved at du lykkes.

Vil vi se Guds rige her på jorden, må vi bede. Vil vi se Guds herlighed i vores midte, må vi bede.

En bøn som Gud har lagt mig på hjertet er Rom. 12:9-21