

Håbet, der renses os

Vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive ligesom han, for vi skal se ham, som han er. Enhver, som har dette håb til ham, renses sig selv, ligesom han er ren. (1 Johannes brev 3,2-3)

Her fortæller Gud os, at når vi ser Kristus, så bliver vi som Ham. Her vil nogen måske mene at der er tale om Kristi genkomst. Jeg tror på, at det skriftsted gælder lige her og nu, at Gud kalder os til at være dem, der ser Kristus. Vi har altså muligheden for at se Kristus i dette liv og at blive som Ham. Hvad vil det sige at blive som Ham? Det vil sige, at den kærlighed, som Han er, vil flyde igennem os fordi, vi kender Hans kærlighed – vi har mødt Ham, vi har mødt Hans kærlighed! Denne kærlighed vil forvandle os og det vil betyde, at Hans kærlighed vil strømme igennem os.

Derudover fortæller skriftstedet os, at hvis vi har dét håb - at vi bliver forvandlet, når vi ser Ham - så renses vi os selv, som Han er ren. Hvilken fantastisk sandhed!

Holder vi fast i håbet om at se, at Kristus vil forvandle os - Han vil forvandle os når vi ser Ham - så renses vi os selv, ligesom Han er ren. Det er så fantastisk. Tænk at vi - ved at håbe på at vi bliver forvandlet, når vi ser Ham - allerede er i gang med at blive forvandlet, fordi vi bliver renses, ligesom Han er ren.

Det græske ord, som bliver oversat med åbenbares, kan på engelsk betyde manifest. Dette betyder, at noget bliver tydeligt for øjet eller sindet, det kan også betyde synlig og det kan betyde, at noget bliver gjort kendt, hvilket refererer til "læren om". Det betyder altså, at vi kommer til at se Kristus, men i betydningen "at se Ham" ligger også, at vi lærer om Ham, at Han bliver kendt for os i vores sind og ikke kun at vi ser Ham med vores øjne. Jeg skriver dette for at vise, at tolkningen omkring at dette skriftsted, der refererer til Kristi genkomst, ikke fortæller hele sandheden.

Jeg er ikke i tvivl om, at vi vil se Ham ved Hans genkomst, men jeg tror, det er vigtigt, at vi har "håbet" om, at vi kommer til at se Ham – vi kan se og erkende Ham – lige nu. Dét håb skal du leve i, at du

vil komme til at erkende Kristus – kende Ham - og derved vil du blive forvandlet til at ligne Ham.

En anden lære, som kan ændre betydningen af dette skriftsted, er, hvis det læses ud fra en religiøs tilgang eller det bliver inddraget i en religiøs undervisning - en undervisning som sætter fokus på, at du skal gøre noget. Så vil fokuset flytte sig til at handle om, at du skal gøre noget, for at Kristus bliver åbenbaret for dig, du skal gøre noget for at blive rensset.

Men dette skriftsted handler om, at Kristus sørger for forvandlingen, vi skal intet tilføje – Han gør det. Det er Kristus, der forvandler os – intet er vores fortjeneste og intet bør være vores fortjeneste! Al ære til Kristus. Den religiøse ånd vil altid sætte fokus på, hvad du skal gøre og aldrig på det, som Kristus har gjort.

Halleluja - Kristus har fuldbragt værket. Al ære til Ham, som er vores konge og frelser og ven.

Kærlig Hilsen
Stephanie Dyreholt