

## Herren er min hyrde, jeg skal intet mangle

Jeg oplever, Gud ønsker, at vi denne søndag fortsætter i sporet; at se og tro på Guds godhed, som Han viser i Sit Ord.

I salmernes bog kapitel 23 står, "Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød," i den engelske bibel, King James, står: "Jeg skal intet mangle."

I Johannes evang. kap. 10;11 siger Jesus: "Jeg er den gode hyrde; den gode hyrde sætter sit liv til får fårene."

"For fredens Gud, som førte fårenes store hyrde, vor Herre Jesus, op fra de døde med en evig pagts blod" Hebr. 13;20.

I Koll. Brevet kap.1; 12 står:

"Og takker Faderen, som gjorde jer skikkede til at få del i de helliges arvelod i lyset, han, som friede os ud af mørkets magt og førte os over i sin elskede søns rige."

Vi er nu i Guds rige og vores arvelod er, at vi er i lyset.

Vi må huske på at selv om vi lever i verden, så er vi ikke mere af denne verden, som der står skrevet i Ordet. Vi er Hans legeme i verden. Vi tilhører Jesus Kristus. I Ham lever vi, bevæger os og er til, Apostlenes gerninger kap. 17;28. Vi lever i Hans godhed og Hans godhed er i os, ved Helligånden. I Guds rige hersker Jesus Kristus: som er god, som er kærlighed, som er vores trofaste hyrde.

"Han vogter sin hjord som en hyrde, samler den med armen, bærer lammene i favn og leder de diende får." Es. 40;11.

Han lader mig ligge i grønne græsgange: Han leder mig til det stille vand Salme 23;2. I Ez. 34; 24 står: "På gode græsgange vil jeg vogte dem, og på Israels bjerghøjder skal deres græsmærker være; der skal de lejre sig på gode græsmarker, og i fede græsgange skal de græsse på Israels bjerge. Græs er noget får spiser, som troende menneske-får er det Guds Ord, vi spiser. Jesus siger i Johannes evan. 6;35: "Jeg er livets brød. Den der kommer til mig, skal ikke sulte, og den der tror på mig, skal aldrig tørste".

I Sin godhed og omsorg våger Han over os, samler os, bærer os, sørger for os og leder os til hvilen vande – igennem Hans Ord. Godheden kommer fra Ham, nåden kommer fra Ham. Han serverer sine fede retter, Sin undervisning for os på et sølvfad i vores menighed.

Herren er min hyrde; jeg skal intet mangle.

”Han genopretter min sjæl: Han leder mig ad retfærdighedens stier for Hans navns skyld.” Det står i salme 23,3. I Mal. 4;2 står:

”Men for jer, som frygter mit navn, skal retfærdigheds sol opgå med lægedom under sine vinger, og I skal gå ud og boltre jer som kalve, der kommer fra stalden.”

I Joh. 10;27-28 står:

”Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger Mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af Min hånd.”

Hvorfor? Fordi Jesus Kristus er vores gode hyrde, vi skal intet mangle.

”Selvom jeg går gennem dødsskyggens dal, skal jeg ikke frygte noget ondt; thi du er med mig; din stok og stav er min trøst.” Salme 23;4

Dødsskyggens dal, oplever jeg både, kan være noget uden for os og noget i os. Sidstnævnte oplever jeg for vores vedkommende især handler om vores indre proces, hvor vi dør mere og mere for os selv, hvor vi fornægter os selv og tager vores kors op og følger Jesus Kristus.

Jesus afvæbnede magter og myndigheder på korset, Han sejrede over dem. Jeg er sejrende i Ham. Jeg har intet at frygte for Jesus er med mig, Han er min beskyttelse. Hans stok og stav, som er Hans Ord, er min trøst. Den sande beskyttelse og tryghed ligger i troen på Hans ord. Han leder mig igennem dødsskyggens dal med Sin godhed.

Herren er min hyrde, jeg skal intet mangle.

I salme 23; 5 står:

”Du dækker bord for mig for øjne af mine fjender: Du salver Mit hoved med olie; mit bæger er fyldt til overflod.”

I det vers, oplever jeg, der ligger, at når vi har tillid til- og lader Helligånden opfylde loven i os, altså lader Ham alene gøre Guds vilje i og igennem os, så er vi velsignet med alle de velsignelser som er beskrevet 5. Mos. Kap 28, 1-14, og det ser og erfarer vores fjender.

Lad mig citere få, af de mange, velsignelser fra dette kapitel:

Vers 7: "Når dine fjender rejser sig imod dig, skal Herren slå dem på flugt foran dig; ad en vej skal de drage ud imod dig, men ad syv skal de flygte fra dig".

Vers 8: Herren vil befale velsignelsen at bo hos dig.."

Vers 11-12: "Herren skal give dig goder i overflod, frugt af dit modersliv, frugt af dit kvæg og frugt af din jord i det land, Herren tilsvor dine fædre at ville give dig. Herren skal åbne dig sit forråds-kammer, himlen, for at give dig regn i rette tid og for at velsigne alt, hvad du tager dig for, og du skal låne ud til mange folk, men selv skal du ikke låne".

Herren er min hyrde, jeg skal intet mangle.

"Sandelig (ja vist) skal godhed og barmhjertighed følge mig alle mine livs dage: og jeg vil bo i Herrens hus for evigt." Står der i vers 6 i salme 23.

Eftersom Jesus bor i os ved Helligånden skal Han følge os med sin godhed og barmhjertighed, ikke kun hver anden dag, men alle vore livs dage, hvor end vi går. Og når Han siger vi skal bo i Hans hus for evigt, oplever jeg, Han taler om at vi skal være i Guds rige for evigt.

I Guds rige skal vi intet mangle for Herren er vores hyrde.

Tak Herre for du er god, din godhed, barmhjertighed og trofasthed varer til evig tid. Du er i sandhed vores gode hyrde.

Undervisning v/ Iben