

Herren hjælper dig altid

I dag vil jeg dele én af mine yndlings-salmer med jer, den beskriver rigtig godt, hvordan Gud er for os, hvordan Han er med os i alt:

Jeg løfter mine øjne mod bjergene,
hvorfra kommer min hjælp?
Min hjælp kommer fra Herren,
himlens og jordens skaber.
Han lader ikke din fod vakle,
han, som bevarer dig, falder ikke i søvn.
Han, som bevarer Israel,
falder ikke i søvn, han sover ikke.
Herren bevarer dig,
Herren er din skygge
ved din højre side.
Om dagen stikker solen dig ikke,
månen ikke om natten.
Herren bevare dig mod alt ondt,
han bevare dit liv.
Herren bevare din udgang og din indgang
fra nu af og til evig tid. (Sl. 121)

Vi vil - enten når vi kommer til tro på Kristus eller senere i vores kristne liv - erfare, at vores hjælp kun kommer ét sted fra, nemlig fra Herren! Hvilken glæde den erfaring bringer os – for vi vil begynde at se, hvordan Gud virker i vores liv.

Mange taler om omvendelse – omvendelse fra synd. Jeg tror, vi skal omvende os til troen på Kristus – hvilket vi gør den dag, vi siger ja til Jesus, derefter tror jeg, at omvendelse handler om at stole på Gud. Så omvendelse handler ikke om vores gerninger, for dem tog Gud sig af på korset, men det handler om vores tillid til Gud.

Salme 121 handler om, hvem Gud er for dig, men den starter med at sætte fokus på, hvor din hjælp kommer fra – og salmisten kommer frem til en konklusion, som vil gavne enhver at erfare: nemlig at hjælpen kommer fra Herren! Herren vil hjælpe dig i lige præcis den situation, du står i. Uanset, hvad du står overfor, så er løsningen Herren – altid! Han

er alt, hvad du behøver, og Han vil vende din situation, så den er til gavn for dig. Han lader ikke din fod vakle, men Han bevarer dig. Det er vigtigt at lægge mærke til, at det er Herren, som ikke lader din fod vakle – **du** skal ikke sørge for, at din fod ikke vakler, Han gør det. Det er altså Ham, som gør det, ansvaret er Hans; ikke dit – Han sørger for, at du ikke falder! Han bevarer dig, igen er det Ham, der gør det, og Han vogter over dig, Han sover ikke – det vil sige Han vogter over dig altid. Aldrig viger Hans øjne fra dig, Han er dig altid nær og Han svigter dig aldrig.

Så står der noget, som jeg finder meget trøst i, nemlig at Herren er din skygge ved din højre side. Det er så godt, for det viser meget tydeligt, at Herren altid er dig nær. Du kan ikke slippe af med din skygge, selvom du prøver – din skygge kan være skjult, men ændrer lyset sig, ses den igen. Måske kan du ikke altid mærke, at Herren er hos dig, men det er Han altid. Jesus forsonende værk på korset sørgede for, at Gud altid er dig nær, intet du gør kan få Gud til at trække sig bort fra dig! Gud lader intet ondt ramme dig, hverken om dagen eller om aften. Han bevarer dig, dér hvor du er - uanset hvor det er - og Han gør det til evig tid. Salmen fortæller, at det eneste, du skal gøre, er, at bede Gud om hjælp. Så vil Han hjælpe dig, heri ligger omvendelsen: at stole på Jesu gerning på korset, som har gjort at Gud er dig nær, og at stole på, at Gud er dén, Han siger, Han er. Her i salme 121 siger Han, at Han altid vil hjælpe dig, at Han altid er dig nær, at intet ondt kan ramme dig og at det er Ham, der sørger for, at din fod ikke vakler.

Så ingen bekymringer, for du har himlens og jordens skaber til at passe på dig – al ære til Gud og til Hans søn, Jesus Kristus. Der findes ikke én situation, som Gud ikke kan hjælpe dig ud af, for Jesu blod dækker dig. Uanset, hvad du står i, vil det ikke vare ved – for Gud bevarer dig! I KJV-version står der preserve, som får mig til at tænke på hjemmelavet marmelade, hvor man tilsætter konservering for, at det ikke bliver fordærvet. Gud omslutter dig, for at være sikker på at intet ondt rammer dig og skader dig – uanset, hvad der kommer imod dig, så sørger Gud for, at det ikke skader dig. Måske kan det virke, som om ondt rammer dig, men det gør det ikke! – for Gud er trofast og Han har lovet dig, at du ikke bliver ramt.

Kærlig Hilsen

Stephanie Dyreholt