

Jesus – vores lys

Efter at have læst ”kampen om menneskets hjerte” – højsangen af DOMINIQUE LACHAT, blev det meget tydeligt for mig, hvor meget kristendom bør handle om vores relation med Kristus. Vi bliver religiøse når vi har fokus på ordret, uden at have fokus på Kristus – personen som viste verden Guds kærlighed. Kristendom bør først og fremmest være baseret på relationen med Kristus, først hvem Han er for dig og derefter om at dele relationen med vores næste. Hyrdinden i højsangen snakker om sin hyrde, som om Han var til stede. Vores relation til Kristus kommer gennem ordret men bliver stadfæstet, når vi erfarer Ham. Jeg vil ikke sætte rammer for hvordan det sker, men at det handler om at Han bliver levende for os. At Han bliver så virkelig for os, som var Han fysisk til stede.

Som et æbletræ blandt skovens træer
er min elskede blandt unge mænd.

I hans skygge elsker jeg at sidde,
hans frugt er sød for min gane.

Han har ført mig til vinhuset,
på skiltet over mig står: Kærlighed.

Styrk mig med rosinkager,
forfrisk mig med æbler,
for jeg er syg af kærlighed.

Hans venstre hånd er under mit hoved,
hans højre omfavner mig.

(højsangen 2:3-6)

Her beskriver hyrdinden sin hyrde, det er ikke en beskrivelse af en person hun kun har læst om men om en person hun har et meget nært forhold til. Hun har været sammen med Ham, hun har erfaret ham. Hun længes efter ham, fordi hun har nogle oplevelser med Ham som hun brændende ønsker at få flere af.

Jesus Kristus er ikke kun vores frelser og Herre, Han er vores ven. Han bør stå os nær, vi bør kende Ham, vide hvad han ønsker, hvad der glæder Ham, hvad der ligger i Hans hjerte. Han bør have den største plads i vore hjerter, den vi sætter først den vi tænker mest på i løbet af dagen – den vi længes efter at være sammen med, den vi ønsker at dele med verden.

Himmeriget ligner en skat, der lå skjult i en mark; en mand fandt den, men holdt det skjult, og i sin glæde går han hen og sælger alt, hvad han ejer, og køber den mark.
(matt. 13:44)

Jesus er den skat, som overstråler alt andet. Perlen som over stråler alt andet, lyset i mørket, den som altid er der for os, som forandrer os, vores verden og menneskerne omkring os. Han er vores stråleglans, vores et og alt. Uden kærligheden til Ham, er kristendommen kun religiøsitet intet andet. Vi elsker fordi Han elskede os først, Han lever i dag og ønsker at vise dig hvor meget Han elsker dig, præcis som Han gjorde da Han gik på jorden.

Kærlig Hilsen

Stephanie