

Når du ser Herren, bliver Han herliggjort

Vi har i biblen fået en masse løfter samt løftet om, at Gud er den, Han siger, Han er. Ofte ser vi kun lidt af Gud, men hvorfor? Vi er som mennesker meget begrænset af, hvad vi ser. Når vi taler om, at vi får, hvad vi ser, taler vi om at se med vores åndelige øjne.

Det, vi ser, vil være et spejlbillede af, hvad vi tror. Tror jeg på Guds løfter - som starter med troen på, at Gud er den, Han siger, Han er - vil jeg se Hans løfter i ånden og derefter vil jeg se dem med mine fysiske øjne. Er vi som et siv i vinden, får vi intet, fordi vi intet ser af Guds rige. I bund og grund får vi intet, fordi vi ikke ser Herren som den, Han er.

Når vi begynder at se Herren som den, Han er, åbner der sig en helt ny verden. Døren til Guds rige bliver åbnet - intet kan længere overskygge, hvem Han er. Da Jesus døde, tog Han ikke kun verdens synd på sig - Han bragte Guds rige til vores jord! Ham blev givet alt, Gud gav Ham alt, hvad Han havde, og dét gav Jesus videre til os. Hans død virkeliggjorde Guds rige på jord, hos enhver som tror. I princippet er Guds rige dér, hvor der er en kristen - men det er ikke virkeligheden. Årsagen er, at vi ikke ser Herren, som den Han er. Vi fatter ikke kærligheden, som er grundlaget for hele Hans væsen.

Jesus herliggjorde Gud ved at vise Guds rige her på jorden. Han viste Guds kærlighed til mennesker - Kristus døde, for at vi kan få liv, evigt liv: altså kende Gud og Jesus Kristus (Joh. 17:3). Jesus bad til Gud, før Han døde, at Han ønskede, at vi skal være hos Ham, for at vi kan se Hans herlighed. Gud sendte sin søn i sin kærlighed til os, Han lod Ham dø, for at vi kan blive forenet med Ham. Kristus gav sit liv for os, for at være sammen med os, så vi kan se Hans herlighed.

Bare vi ser Hans herlighed, vil vi blive forandret og vandre i herlighed - dén herlighed som Gud har skabt os til at vandre i (2. Kor. 3:18).

Vi er skabt til herlighed, til at se Jesu Kristi herlighed, til at blive herliggjorte og til at vandre fra herlighed til herlighed. Vi må forstå, at vores mål bør være at herliggøre Herren og at Hans mål er, at vi bliver herliggjort.

Jesus Kristus herliggjorde Gud ved at lade sig korsfæste – ved at fuldføre den gerning som Gud havde givet Ham (Joh. 17:4). Jesus Kristus stolede på Gud af hele sit hjerte. At stole på Gud af hele vores hjerte er noget, vi må gøre, hvis vi vil herliggøre Herren. Det er, hvad vi skal se: en Gud som vi kan stole på. Når vi ser, at vi kan stole på Ham, at Han vil os det godt, at han er god og barmhjertig, vil vi herliggøre Ham – fordi vi vil tage vores kors op og ingen omstændighed kan overskygge Hans herlighed. Intet kan overskygge Hans kærlighed til os, at Han vandrer sammen med os i alt. Intet kan ryste os, for vi står på klippen/Jesu Kristus og al ære vil gå til Ham – Han vil blive herliggjort. Gud herliggjorde Jesus Kristus ved at oprejse Ham fra de døde, vi herliggører Ham i dag ved at vidne om, at Han lever i os – vi kan stå alt imod, for Jesus lever i os. Han er alt, hvad vi – i alt!