

Pagten – Herren, vores læge

Sidste gang snakkede vi om, hvad en pagt er, vi snakkede om den gamle pagt og om den nye pagt.

Først vil jeg tale om 2 personer i det nye testamente, som virkelig forstod, at når Gud talte – så ville det ske.

Simeon (Luk. 2;23-35)

Kort efter at Jesus var født, blev han bragt til Jerusalem for at blive båret frem for Herren, som skikken var. Der var en mand, Simeon som Guds ånd var over, og Helligånden havde åbenbaret for ham, at han ikke skulle se døden, før han havde set Herrens salvede. Da han så Jesus, vidste han, at det var Herrens salvede. Han siger dette til Gud: For mine øjne har set Din frelse, som Du har beredt for alle folk.

Nu skal vi lige huske på, at det han så var et spædbarn, men han lyttede til ånden og Han troede Guds ånd – over hvad han så, hvad han følte. Derfor kunne han i sit hjerte se sandheden.

Anna (Luk. 2;36-38)

Der var også en profetinde ved navn Anna. Hun var som ung jomfru blevet gift og havde levet 7 år sammen med sin mand. Hun var nu en enke på 84 år. Hun forlod aldrig templet, men tjente Gud dag og nat med faste og bøn. Hun trådte frem i samme stund og priste God og talte om barnet til dem, som ventede på Jerusalems forløsning. Hun vidste, fordi Helligånden viste det til hende, at barnet - som blev båret frem netop nu - var deres frelser. Hun troede Guds ord over omstændighederne.

Disse to mennesker fortæller os, hvordan vi skal leve vores liv, når vi tror på Kristus – vi skal tro på det, som Helligånden viser os og på Guds ord. Vi skal tro på den pagt som Jesus var formidler for – nemlig den nye pagt, hvor Gud gør værket. Til den pagt hører også 7 navne, som fortæller, hvem Gud er for os. Sidst snakkede jeg om det første navn, Gud som ser. Det næste navn er: Herren, der læger dig.

Moses lod nu Israel bryde op fra Sivhavet, og de drog ud i Shur-ørkenen. De gik tre dagsrejser i ørkenen uden at finde vand. Så kom de til Mara, men de kunne ikke drikke vandet i Mara, fordi det smagte bittert. Derfor kaldes stedet Mara. Da gav folket ondt af sig mod Moses og spurgte: »Hvad skal vi drikke?« Moses råbte til Herren, og Herren viste ham et stykke træ. Det kastede Moses i vandet, og så blev vandet frisk.

Dér fastsatte han lov og ret for folket, og dér satte han det på prøve. Han sagde: »Hvis du er lydige mod Herren din Gud og gør, hvad der er ret i hans øjne, lytter til hans befalinger og holder alle hans love, så vil jeg ikke påføre dig nogen af de

sygdomme, jeg har påført egypterne, for jeg er Herren, der læger dig.» (2. mos. 15;22-26)

Gud havde befriet israelitterne fra Egypten, som er verden. Som kristne har Gud befriet os fra verden. Moses lytter til Herren, og Gud fortæller ham, hvad han skal gøre, og han gør det – vandet, som var bittert, blev frisk. Hvis vi holder fast i Guds ord, som sandheden, vil det være sandheden. Men vi må holde fast i sandheden, i ord og gerning, vi må holde fast i, hvad Gud siger. Vi må vende os bort fra, hvad vi ser med vores øjne, hvordan vores omstændigheder ser ud. Vi må vende os om til Gud og vende os bort fra verden. Vi må forstå, at da vi blev kristne, kom vi under den pagt, som Gud lavede, og som Jesus var formidler af. Her er pagten, at Gud er vores læge. Det er ikke et spørgsmål, om Han vil helbrede dig eller ej, Han skal helbrede dig. Han har lavet en pagt med dig, og Han holder altid sin pagt – det skal Han. Spørgsmålet er – tror du, at den pagt gælder dig? Hvorfor ser vi sygdom i Kristi legeme, fordi vi ikke tror på, at vi er under den pagt ved Guds nåde. Måske tror vi, at vi skal gøre noget for Gud. Moses troede på det, Gud sagde – det er da ikke logisk; at smide en kæp i vandet, og det gør vandet frisk. Moses troede på Guds ord – vi skal tro på Guds ord. Guds ord siger, at Han er vores læge, den nye pagt fortæller os, at vi ikke skal være lydige for at opnå pagten, men at Jesus opnåede pagten for os. Gud viser mig et billede i skrivende stund:

Min mand og jeg, vi er gift, vi har et papir som bekræfter dette. Min mand går altid med sin vielsesring, mens jeg aldrig går med min. Men faktum er, at vi begge er gift, jeg er ikke mindre gift, fordi jeg ikke bærer et synligt symbol på det. Bare fordi vi ikke kan se, betyder det ikke, at det ikke er. Vi kom til tro på Jesus, uden at have set Ham. Jesus er Guds ord, og vi skal holde fast i den tro, som vi er blevet givet.

Gud har givet os Hans ord, det kan godt være at verden; læger mm. ikke kan se Hans ord, men det er stadig sandt. Gud er vores læge og hvad mere er; så bliver vi ikke påført de sygdomme, som Egypten gør, og husk Egypten er verden. Gud er din pagts Gud, og Han siger til dig – Jeg Herren, er din læge. Hvis du er syg, er det ikke vigtigt, hvorfor du er syg, det vigtigste er, og den eneste sandhed er, Gud er den, som læger dig.

Jesus viste det, da Han gik på jorden, Han var forpligtet til at bringe lægedom til folket, det var en del af den gamle pagt, og det er en del af den nye pagt. Den pagt som Jesus indgik overfor Gud på dine vegne. Din del af pagten er opfyldt ved troen på Kristus, men tror du på det? Gud er din læge, og Han vil læge dig!

Jeg beder om at vore hjertes øje må være oplyst, så vi kan erkende at Herren er vores læge, at Han er den, som bringer os lægedom i vores sind og legeme.

Kærlig Hilsen

Stephanie Dyreholt