

# Pagten – Herren er vores hyrde

Salme 23 er den store hyrdesalme. Her beskriver David, hvordan Herren er vores hyrde. Jeg har valgt at bruge salme 23 fra KJV, fordi jeg synes, den rummer mere end den danske udgave.

Salme 23 (KJV oversat):

Herren er min hyrde; jeg skal intet mangle.

Han lader mig ligge i grønne enge: Han leder mig til det stille vand

Han genopretter min sjæl: Han leder mig ad retfærdigheds vej, for sit navn skyld.

Selvom jeg går igennem dødsskyggens, frygter jeg intet ondt: for Du er med mig; din stok og din stav bringer mig trøst.

Du dækker bord for mig, for øjnene af mine fjender: Du salver mig med olie; min kop er fyldt til overflod.

Godhed og barmhjertighed vil følge mig alle mine dage: og jeg vil bo i Herrens hus til evig tid.

Det, som Gud fortæller om sig selv, er:

At Han, fordi Han er din hyrde, sørger for dig. Han sørger for, at du intet vil mangle. (Et får har alt, hvad det skal bruge, hvis det har grønt græs og vand.)

Han sørger for dig i det fysiske, så du intet vil ønske dig, fordi du har alt.

Åndeligt har Han ved Kristus sat dig fri, Han har rensset dig fra al synd og besejlet dig med Helligånden.

Han genopretter din sjæl (læg mærke til dette:) ved at lede dig på retfærdigheds vej. Han leder dig (som der står i den danske version) ad rette stier for Hans navns skyld. Så Han genopretter din sjæl ved at lede dig ad rette stier, stier som er lagt af Ham, og grunden til, at Han gør dette, er for Hans navn skyld. Grunden til at Han erklærer, at Han er vores hyrde, er på grund af den enorme kærlighed, som Han elsker dig med. At Han leder dig på rette stier; er for at holde den pagt, Han har indgået med dig. Derfor står der

”for Hans navns skyld”.

Så uanset, hvor du er og hvad du har gjort, så kan du regne med, at Gud leder dig på rette vej. Du skal altså intet gøre for, at Han leder dig på rette vej – Han har lovet dig, at Han vil lede dig på rette vej! Her handler det om, at Han er trofast mod sin pagt, det har intet at gøre med dig og du kan ikke påvirke denne pagt, så Han viger fra den. Han vil lede dig på rette vej. Og så fortæller Han, at uanset, hvad du går igennem her på jorden, skal du intet frygte, for Han er med dig!

Husk på, at dette er en pagt, Han har lavet med dig - på grund af din tro på Jesus Kristus. Der er intet at frygte, for Gud, den Almægtige, er med dig!

Hans stok og Hans stav er din trøst! Heri ligger en vigtig lære, nemlig at en hyrde bruger sin stok og sin stav til at holde fårene på rette vej. Herrens tugt er din trøst - og Han tugter dig, fordi Han er med dig. Det er vigtigt, at du griber i dit hjerte, at det er Herrens tugt, som trøster dig - Han tugter dig, fordi Han er med dig! Du skal ikke frygte noget ondt, fordi Hans tugt holder dig borte fra alt ondt - som hyrden redder fårenes liv ved at sørge for, at de følger den rette sti.

Han sørger for dig for øjnene af dine fjender, det vil sige, at Han kæmper for dig! Han viser verden, at Han er din Gud og at Han er med dig. Igen: dette er pagten, Han har indgået med dig - på grund af tro - Han vil hjælpe dig altid. Så stil aldrig spørgsmålstegn ved, om Han hjælper dig, for det gør Han altid! – Han kan ikke andet, for Han er trofast mod sin pagt.

Han salver dig, det vil sige, at Han løfter dig op og højere op og velsigner dig, så alle kan se, at Han er din Gud. Godhed og barmhjertighed vil følge dig, godhed er her Guds trofasthed mod Hans pagt. Så Guds trofasthed mod Hans pagt vil følge dig sammen med Hans barmhjertighed. Og du skal bo i Hans hus til evig tid.

Det er vigtigt, at vi forstår, hvad Guds pagt med os indeholder og at vi forstår Hans trofasthed mod Hans egen pagt med os. Hans kærlighed til os drev Ham til at lave en ny pagt med bedre løfter, i dag driver Hans trofasthed Ham til at holde pagten og Hans trofasthed varer til evig tid.

Jesus kalder sig selv "den gode Hyrde", fordi Han sætter sit liv til for os. Som hyrde kastede Han sig imellem satan og os - og sørgede for at satan ikke kunne nå os. Ved Ham fik vi givet den nye pagt, hvor Gud lægger sin lov i vores indre og skriver den i vore hjerter. Det er Hans værk - fra start til slut - vi kan ikke tilføje noget. Men vi kan med udholdenhed holde fast i, at Gud er, hvem Han siger, Han er. Det er i udholdenheden vores sejr ligger. At vi holder fast i, at Herren er vores Hyrde - uanset hvordan vores omstændigheder ser ud.

Jeg beder om, at dit hjerte må være fyldt med udholdenhed. At du må se, at Herren er vores hyrde, at Han altid leder dig på rette vej og altid hjælper dig. At Han løfter dig op og højere op. At du med klarhed må se kærligheden i Hans tugt og se, at Han altid er med dig!

I Kristi navn. Amen

Kærlig Hilsen

Stephanie Dyreholt