

Positive bekendelser

Tanker, tro og tale

Det du tænker og det du tror, vil påvirke det du siger – altså din bekendelse. Hvis du tænker ifølge Guds ord, vil du tro ifølge Guds Ord, for det du mediterer (mumler) på, vil på et tidspunkt komme ned i dit hjerte og du vil bekende Hans Ord. Nu vil du modtage fra Gud – dét Han allerede har forløst til dig. Men hvis en af disse ikke hviler på Guds ord – vil ingen af dem gøre det. Hvis du bekender ifølge Guds ord, så vil det andet komme. Det vil sige, at du bekender det med din mund, men også at du grunder over det – mediterer over det (mumler).

Hvad skal vi bekende: Hvem vi er i Kristus og hvad vi har fået i Kristus!

Vi har alle fået det samme i Kristus og vi er alle det samme i Kristus. Hvis det virker, som om nogen har fået mere, er det simpelthen fordi, de vandrer mere i lyset (Guds Ord).

En ny skabning

Altså: Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til!

Når vi bliver født på ny, er det netop dét der sker. Gud siger, at vi er Hans værk i Kristus. Vi er blevet skabt som noget nyt! Vi er ikke blevet lavet lidt om til en bedre udgave af os selv. Nej, vi er en ny skabning. Vi har ikke ændret krop ved den nye fødsel og vi er heller ikke ændret i vores sjæl, det kommer senere men ikke endnu. Vores ånd er blevet født og i den lever Helligånden. Vi er ny ånd og det er dén, vi er. Vi bor i en krop og har en sjæl, men det er ikke os. Gud definerer os, som den ånd der blev født ved den nye fødsel. Vi er altså nu ånd. Det betyder også, at vi er babyer (eller var), babyer har ingen fortid at kigge tilbage på, de er rene. Vi er rene, vasket i Jesu Kristi blod – vi er ånd. Vi er Guds skabninger i Kristus, med Guds liv i os: Guds natur og Hans egenskaber.

Når vi taler om, at troen skal være en hjertes-tro, handler det faktisk om ånden. Når biblen taler om hjertet, taler den om ånden – altså vores ånd. Derfor er det så vigtigt med Guds Ord, for det skiller marv fra ben og sjæl fra ånd. Og det er netop det, vi har brug for: at ånden bliver skilt fra sjælen, som er vores vilje, følelser og sind. Den forhindrer nemlig Guds Ord i at nå ånden, men Guds Ord gør arbejdet.

I Kristus

1. Kor. 1:30

Men ham (Gud) skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet visdom for os fra Gud, både retfærdighed og helligelse og forløsning.

Vi er i Kristus, værket er Guds. Grunden til, at jeg bringer det op, er: Hvis du er i tvivl om, at du er i Kristus, vil dit sind blokere for de skriftsteder, der omhandler "i Kristus" og "ved Kristus". Guds Ord skiller ånd fra sjæl, men vi må bruge Guds Ord med visdom. Tror jeg, at jeg skal gøre noget for at være i Kristus eller at jeg slet ikke kan være i Kristus pga. synd eller andet. Og hvis det er tilfældet, har jeg brug for en åbenbaring af, hvad Jesus gjorde på korset for mig.

Jeg vil anbefale at læse brevene i det nye testamente og finde alle skriftsteder med: I Ham, i Kristus, ved Ham osv. Overstreg dem eller skriv dem ned - og så kan dit arbejde begynde med at forny dit sind, så troen på Guds Ord kommer ind i din ånd. Dét er positive bekendelser!

Undervisning v/Stephanie (13.11.19)