

Profetier for Danmark – februar 2020

Til de troende

Nyt, nyt, Jeg gør nyt.

Min hånd hviler over Mit folk. Jeg vil sætte dem i frihed til at forkynde Mit ord, til at lægge hænderne på de syge, udfri mennesker fra dæmonisk kraft og oprejse de døde.

Jeg gør alt nyt nu. Mit folk vil vidne om Mig, så Mit navn kan blive herliggjort og Mit lys kan lyse over jer. Se tegn, undere og mirakler skal følge i deres fodspor. På Min kærlighed skal de kendes.

Til de religiøse

I vanhelliger Mit navn. I gør korset til skamme og jager de søgende bort fra Mig. Intet godt sker I Mit navn for Jeg er ikke at finde blandt jer. Jeg vil afsløre jeres hykleri. Intet af, hvad I pålægger andre mennesker, kan I overholde i egen kraft. Intet af, hvad I forkynder, kan I sætte Mit navn på. I vækker Min vrede. I vækker Min afsky. Jeg vil rive jeres tårne ned, Jeg vil trampe på jeres stolthed.

Til de der ikke kender Mig

Der ligger et stort mørke over jeres land. Dets kræfter bliver stærkere og stærkere. Illusioner falder til jorden, løgne og bedrag vil blive afsløret i større og større omfang. I er et bedraget folk. Et naivt folk som har ladet sig trække ind i løgnerens territorium. I har sat jer som smagsdommere over hinanden, I har sat jer på Min trone og dømmes om godt og ondt.

I skal få at se, at Jeg er Herren, der dømmes. Jeg er skaberen og den, der har al visdom om godt og ondt.

Jeres Babelstårne vil jeg styrte i grus, jeres hovmod vil Jeg gøre til skamme. Jeg vil vende jeres pegefingre mod jer selv. Den dom, du dømmes med, skal du selv dømmes med. Det er Min retfærdighed.

Omvend jer til Min nåde og barmhjertighed og dommen skal gå jer forbi. Men synd ej mere.

Regeringen

I regner og regner, men jeres regnestykke kommer aldrig til at gå op. I tænker og tænker, men jeres tanker vil blive gjort til skamme. Alt gør I i egen kraft, skønt det er Mig, der er bygmesteren.

Jeg vil sende nogle af Mine folk ind til jer. De skal retlede jer og gøre jeres vantrø til skamme. De skal vise jer Min vilje. Og I Mig vil Mit folk sejre. Intet er som det ser til.

Ude i verden

Trump vil blive afsat - dette imod alle odds. Han har gjort Min vilje; men glemmt, hvor viljen kommer fra. Jeg er den, der indsætter og afsætter. Hovmod står for fald.

Kina vil få lægedom, men intet vil mere blive som tidligere. Jeg tager ejerskab over folket, Jeg rejser Mit folk op blandt hedningene. Der vil komme vækkelse og omvendelse.

Vesten går som på et knivs-æg. I driver folk længere og længere bort fra Mig. Men om føje tid vil Jeg vende alt om. Intet vil blive, som I oplever det nu.

Min tid er nu. Min herlighed er på vej. Hvad der ikke kommer fra Mig vil falde. Det hedder mørkets tids for verden.

Kærlig hilsen
Tamarra
01.02.2020