

Profetier for Danmark – januar 2017

Lidt om år 2017

Danmark, I står foran nådens år. Se til, at I omvender jer. Nådens år er for Mine børn, de der har knyttet sig til Mig. For verdens børn bliver det et kaos år.

Velsignet bliver de, der tilhører Mig af hele deres hjerte, hele deres sjæl og hele deres ånd. Forbandet bliver de, der går i kamp mod Mine børn.

Det bliver et omskifteligt år. Et år; hvor Min kraft kommer til syne, et rædsels år for de; der har deres tryghed i verden.

Terror og forfølgelse vil præge året, afmagt og rædsel vil tage over. Krig og rædsler vil komme, salige er de, der hører, hvad Ånden siger. Der er intet sted at gemme sig, Jeg er den, der ransager hjerte og nyre.

Danmark januar måned

Formaning

I, Satans yngel, I stinker i Mine næsebor. I ledes af jeres eget begær, I lader jer forføre af landets ledere.

I lukker øjnene for sandheden, I vil ikke sandheden. For hver dag synker I længere ned i afskyelighedens sump.

Låget letter på Min vrede. Udslip af indestængt vrede. I er ulydighedens børn, vredens børn, der ikke mere kan ses hen til.

Hvorfor tror I ikke på Mig? – Jeg er ikke en gammel støvet historie, Jeg er vejen, sandheden og livet – lige så levende nu som dengang.

I har endnu ikke set Mit stormvejr, meget er i vente for et ugudeligt land. Søg læ i Mine vingers skygge, for er du ikke ledt af Min Ånd, bliver du væltet omkuld. *(Ser et stormvejr, hvor ting bliver kastet rundt i luften.)*

Jeg vil sende Mit folk til at frelse jer, omvend jer Mine elskede børn, find visdom og gå ad den smalle sti.

Små skal blive store og penge vil skifte hænder.

Jeg er kærligheden, Jeg er jeres frelse. Vend blikket mod Mig, åbn jeres stenhjerter for Min kærlighed. Kun med Mig sejrer I.

Mit komme er nær, vend om NU. Jeg elsker jer, I er Mine børn, Jeg vil jer, hvis I vil Mig. Kun Jeg kan redde jer og Danmark.

Guds plan

Rystelser vil ramme fra Min hånd. Tæppet rives bort under jer. Dette må ske for, at Min vilje kan nå jer.

Mangt og meget vil gribes af frygt, rædsel og utryghed.

Ressourcer vil blive sat ind, men intet vil blive det samme. Tydeligt vil manglen på Mig (i jer) blive åbenbaret.

Min hånd ligger tungt over dette land, omvendelse er vejen. Jeg rejser Mit folk op til at omvende dette land. Der, hvor Min Ånd er, er der frihed. Der er ingen frihed i dette land, Min Ånd kan ingen øjne.

Jeg vil omvende jer, Min Ånd vil herske i dette ørkenland. Som en oase vil Mit folk skyde op og sejr vil følge dem. De vil blive berygtet, for de står Mig nær. Lyt og omvend jer, for tiden er trang.

Der er intet at frygte, for Jeg er Herren og Jeg har talt: Dette land tilhører Mig! Satan indgyder frygt, men han er besejret og har kun den magt, Jeg tillader. Se til, at I bøjer jeres knæ og omvender jer til den Eneste.

Jeg ønsker et land ledt af Mit folk, Jeg ønsker et land ledt af Min kraft. Jeg ønsker at nå jer danskere i jeres hjerter - til fuldbyrkelse af Min vilje. Udrust jer på Mit komme. Hav olie på lampen til Mit komme.

Til de kristne

Formaning

Fornemmer et fnys: Hvem tror I, at I er? Hvem tror I på? – på Mig?

I dyrker/tilbeder jeres præster, som var de Gud. I har kun én Gud og det er Mig. Hav fokus på Mig / på Mit Ord.

Gå imod falsk tilbedelse og find sandheden i Mig, lev sandheden med Mig og Jeg viser jer den rette vej til Mit rige.

Guds plan

Januar bliver en stille måned. En måned hvor Jeg - med ny kraft - udruster Mine børn. En måned hvor Jeg vil vise Mig for de, der af hjertet søger Mig.

Jeg udruster jer til kamp mod mørket. Aldrig mod kød og blod.

Jeg vil vise Min nåde og barmhjertighed for de, der endnu ikke har modtaget dette i deres hjerter. Søg Mig for det.

I har intet at frygte, men vær på vagt for Satans snigløb. Find Min visdom i alt.

Til dig der ikke tror på Bibelens Gud og vor Herre Jesus Kristus

Gråd og tænders gnidsel vil lyde fra gader og stræder. I har længe stolet på jer selv og på verden omkring jer. Denne tryghed vil falde til jorden og I vil føle jer forladte, ensomme og skræmte.

Der vil komme økonomiske opgør, penge vil skifte hænder. Hav ej tillid til, hvad I tror, der er jeres. Alt tilhører Mig - himlens og jordens skaber.

Læs i bøgernes bog, der vil I finde sandheden om Mig og jer. I vil kunne læse om de kampe, som I står over for.

Vend om til Mig, at du ikke går fortabt.

Profetisk værksted, 21. december 2016