

Profeti for Danmark – februar 2015

Danmark

Storme hærger landet. Mørke skyer er over jer, skyer fyldt med fordærv. Usikkerhed og frygt for terror ligger over landet.

Kriser tager til. Flere og flere mennesker kommer i nød. Jeres velfærdssystem er ved at bryde sammen.

Der vil blive lagt en forbandelse ud over landet fra muslimske oprørere. Alt fred synes væk. Religionskrigen tager til. Trusler går fra land til land.

Regeringen

Regeringen falder og der kommer masser af afsløringer: Jeg vil trække sandheden frem i lyset.

I skal vende om til de værdier, som er blevet givet af Mig, Herren. Det er de værdier, som er det rette værktøj til at styre landet.

Økonomi

Økonomien dykker, flere vil blive arbejdsløse. Regeringen bliver presset, nye tiltag vil falde og der kommer splid og splittelse. Mange har sat deres lid til penge, men Jeg lader pengene skifte hænder. De små skal blive de store.

Kirkerne

Kirker kommer til kort og må erklære sig fallit. Der kommer et fald. Der vil ingen nåde eller barmhjertighed være over dem. Løgnagtighed ligger over Kristi legeme. En oplevelse af, at Satan er ude med riven, da hans dage er talte. Herren beder os "stå imod krænkeren". Mine børn bliver revet hid og did, det smerter Mig at se. De har vendt mig ryggen, siger Herren, vores Gud, himlen og jordens skaber.

Folket

I er et ulydigt land.

Stolthed og humanisme er over landet. (oplevede det kvalmende og ligesom at være fyldt af det op til halsen). Sammen med humanismen kommer der en ånd af håbløshed over landet.

Generelt står Danmark over for et stort fald. Alt synes usikkert og flere og flere mennesker vil bukke under for angst og depression. Det kan synes umuligt at bygge op og se fremad. Intet er, som det ser ud til at være. Meget sker i det

skjulte. Danmark: I har bygget jeres land på ting, som vil forgå, byg i stedet jeres land på ting, som vil bestå (Mine ord og Min vilje), siger Herren.

Folk bekriger hinanden, vold og mord er ved at blive dagligdag. Forvirring og egenrådighed hersker i jeres land. Der ligger en hån af sin næste over landet. Jeg begræder det.

Menneskene (også mennesker med meget forskellige synspunkter) skal mødes på forhandlingernes vej og ikke strides med våben.

Den tid er slut, hvor jeres land kan kalde sig et smørhul. Mørkets magt har overtaget.

Der er hjælp at hente

I krise og trængsel vil folk søge andre veje og der skal Mit folk stå med åbne arme og tage imod de sønderbrudte hjerter. Mit folk skal hjælpe de sønderbrudte med at skelne mellem humanismens begrænsninger, der medfører problemer, og Kristus visdom, der medfører problemløsning og herlighed.

Til de kristne

Kald på Mig, påkald Mit navn. Jeres land er i nød, bed for dets frelse. Jeg har en plan for jeres land. Jeg ønsker at velsigne landet. Jeg ønsker at tage magten fra mørket over jeres land og velsigne landet. Lovpris Mig, tak Mig for Mine løfter til jeres land og Min herlighed vil komme over jer.

Et lille folk vil Jeg rejse op. Mine folk, de der står på Mine ord. De der har kærlighed til Mine ord. Jeg vil skabe forandring i deres liv, så de frafaldne kan se, at Jeg er Herren, den levende og sande Gud. Den, der hviler i Mig, vil Jeg lade Min ånd komme over og løfte ind i Mine planer.

I står stærkt, når I lader jer lede af Min ånd, som er visdom, sandhed, retfærdighed og kærlighed i handling.

Tro kun på Mig, fald ikke i fjendens snare og lad jer ikke friste af forførende ord. Læn jer op ad Mig og læg intet til og træk intet fra. Kun Mit rige vil bestå.

Profetisk værksted, 24. januar 2015