

# Profetier for Danmark – februar 2017

## Til de kristne

### "Mit blik er over Danmark"

I er et velsignet land. Min nåde er over jer i denne tid. Jeg vil forløse en ny salvelse over Mit folk i jeres land. En salvelse til lægedom, til velsignelse, til fremgang for de, der tjener Mig af hele deres hjerte og hele deres sind. En velsignelse for de, der er ydmyge ind for Mig og underlægger sig Min visdom og Min kraft.

Når Gud indtager sin plads i Danmark, bliver det udelukkede på grund af Hans almagt. Ikke på grund af os, men Gud vil herliggøre sig selv for de, der ikke tror på Ham.

I er en stolt nation. Men Jeg nedbryder alt det gamle og gør alting nyt. Forvent et mirakel så stort, som ikke nogensinde er set før. Hav forventning til Min indgriben. Jeg kommer over landet. Snart forvandles alt. Glæd jer. Satan er ude med snøren, han laver baghold (*så billede af at han står på et gadehjørne, og venter på et offer*), men hold jer nær til Mig, så har han ingen magt. *Fik ordene "en brik i Mit rige", samt "omkvæd af sang - come together".*

Når Danmark raser, vil Jeg sørge for ly for Mit folk. Satan vil rase og mørke vil pible frem i alle sprækker. Ingen kan vide sig sikker for Satans snigløb, vær derfor beredt. Vær fyldt op af Min Helligånd, find trøst i Mine ord, for voldsomme ting er i vente.

Uden Min visdom og Min kraft er I uden indsigt og i stor fare for fjendens angreb.

### **Mit mægtige nærvær vil snart skylle indover landet:**

Visheden, om hvem Jeg er, fylder Mit folk. Visheden omkring Min kraft og styrke.

Antændelse fra Min hånd i Mit folk. Antændelse af Min ild og kraft.

Løsrivelse fra trællekår, falske byrder og åg.

I Min frihed skal Mit folk sejre.

Tag Mine skyts til beskyttelse, til bevarelse og fred. I Min himmelske rustning er det, du bevares.

## Om Danmark

Danmark vil blive rystet; men bestå.

*Et syn: Danmark har en pæn facade, men bagved er der kaos.*

Meget står for fald, meget er bygget op i egenrådighed og hovmod. Min kraft over dette land begynder at blive tydelig nu. Jeg indsætter og afsætter, magten og æren tilfalder Mig. Voldsomme ændringer i verden, vil også påvirke jeres nation.

Økonomien er nedadgående, penge vil skifter hænder. De rige vil blive kaldt fattige og de fattige vil blive kaldt rige.

Kun afhængighed og tillid til Mig kan bestå - er den andetsteds, så er tiden nu til omvendelse, for tiden er knap. Hvis I tror på Mig så omvend jer fra verden, hvis I ikke har troen så omvend til Mig nu. Min nåde og barmhjertighed er stor og vil blive tydelig.

Trygheden og sikkerheden, som I har bygget jeres land op omkring, vil falde, systemer vil bryde, fejl og fejhed vil præge landet forud for et kollaps.

I har gået på Mine velsignelser, dog uden at vide af det. Jeg har haft hånden over landet ved Min nåde og barmhjertighed. Jeg trækker Min hånd lidt tilbage, derved kommer I til at opleve, at mange af jeres selvskabte og selvdyrkede levemåder pludselig vil ændre karakter og syntes vederstyggelige og angstfremkaldende. Jeres tryghed vil forsvinde.

Dette sker, fordi Jeg kalder jeres land / folket til omvendelse. Jeg ønsker at se jeres nation som en gudfrygtig nation, der giver Mig tilbage, hvad der tilhører Mig. I har taget i egen kraft. De rige er blevet rige ved egen kraft, nogle har taget fra de fattige. Men Jeg siger jer: I er fattige i ånden, I der har raget til jer.

Jeg vil lukke nogle af jeres banker, de der er uærlige og uden tro. Jeg vil lukke de virksomheder, hvis ejere er kommet uærligt til magten. Jeg vil - i denne kommende tid - give tilbage til rette ejermænd. I vil blive overrasket. Mine veje er ikke som jeres.

*Opleves at Herren samler brikkerne til et puslespil, og forener sit legeme.*  
Snarlig vækkelse står for døren. Det er Min tid. Se til at I omvender jer. Landet kommer i forfald. Intet er, som det ser ud til. Mindreværd og kritik hersker samt ugudelighed og afgudsdyrkelse. Frygt ej mere. Min tid er altså nu. Vær parate til Mit komme. Jeres planer er ikke som Mine. Smerten er stor over jeres land. Enhver er sig selv nærmest.

*Fik ordene gennemboret for vore overtrædelser. Oplevede tilgivelsen heri.*

## **Om verdenssituationen**

Meget vil i denne kommende tid falde. Hav fokus på økonomien, hav fokus på Rusland, hav fokus på Amerika og hav fokus på Japan og Nord Korea. Jeg vil slippe "ulven" løs. Det er endnu ikke satans tid. Men mange bærer mørkets magt og mørket vil få mere og mere plads. Dette fordi Jeg trækker Mine velsignelser tilbage. Ikke alle på en gang. Men den tid skal komme, hvor Jeg trækker Mit nærvær helt tilbage. Frygt for denne rædselstid.

Profetisk værksted, 25. januar 2017