

Profetier for Danmark – marts 2017

Danmark

Stormen raser og tager til i styrke, mørket er over jeres land og Jeg lader jer føle mørket, for her ligger jeres kærlighed. I tror, I kan, men intet formår I adskilt fra Mig.

Systemer vil falde og medføre frygt hos mange. Jeres sikkerhed er ikke i verden; men hos Mig.

Danmark, I er forblændet af, hvad I kan få, i stedet for hvad I kan give. I har gjort jeres hjerter hårde og tjener mammon.

Men Jeg har håb for jer, Jeg elsker jer og derfor giver Jeg jer et håb midt i håbløsheden, et sted I kan søge ly for stormen - i Min menighed. Men det kræver, at du ser væk fra dig selv og hen imod Mig.

Mørket bliver dybere, vold og korrupsion eskaleres. Håbløsheden slår rod – og Jeg lader det ske lidt endnu, for dér kan Jeg komme til.

Jeg vil ryste jer – både fysisk og psykisk. I vil ikke forstå, hvad der sker; men stol på, at Jeg har alt i Min hånd. Tak Mig for det.

Der bliver kamp mellem lys og mørke – overnaturlige kampe; men frygt ej: Vend om til Mig nu.

Et Syn: "Der bliver gravet i undergrunden i Danmark"

Tolkning: Alt der har været skjult vil komme frem.

Befolkningen er i vildrede. Ingen ved, hvad de skal tro på længere, hverken politisk (demokrati - ikke demokrati) eller personligt/åndeligt (findes Gud? - er vi alene?).

Et syn: En kaotisk situation, hvor folk løber forvildede rundt. Terror?

Danmark, I er et presset folk, mange føler sig presset i hverdagen omkring job, økonomi, helbred, ensomhed, angst mm. Intet af dette kommer fra Mig.

I har valgt Mig fra og valgt at gå egne veje. I har givet jeres land til verdensherskeren (Satan). Derfor står I i problemer. Satan ønsker kun at stjæle jeres fred og stjæle de velsignelser, som Jeg vil give jer.

I har knyttet jer til humanismen, som tillader alt at ske og samtidig kalder I humanismen for kærlighed. I kan ikke skelne, hvad der er ret og vrang. Den humanistiske kærlighed er vranglære, den fastlåser mennesker i trældom, og uhensigtsmæssig adfærd. Min kærlighed er ubetinget og givet til alle, der griber den. Min kærlighed beskytter mennesker mod fald, sygdom, fattigdom, angst mm. Kun få ved dette.

Jeg sendte Min Søn, Jesus Kristus, til jorden for at lære jer Min kærlighed at kende. I greb den ikke. Jeg lod Min Søn dø en grusom død på korset for, at sætte enhver af jer i frihed. Heller ikke dette greb I.

I bryster jer af visdom, men den visdom, I har knyttet jer til, er dårskab. Den driver jer til fald. Jeg begræder dette. Jeg har - ved jeres tro på Jesus Kristus - givet jer adgang til al den visdom og kundskab, som I behøver. I har valgt det fra.

Et lille folk har dog grebet dette i troen på Mig og Min Søn. Dette folk vil Jeg nu rejse op. Tegn, undere og mirakler skal følge dem. I vil alle få sandheden at se og mærke. Min Søn er vejen, sandheden og livet. Mine børn ved dette.

Til de kristne

Min flåde lægger til, hjælpen er nær.

Tag imod Mig nu. Omvend jer fuldt ud til Mig og til den vej, Jeg har for enhver af jer. Lad intet og ingen holde jer tilbage. Jeg har brug for sande troende, troende, der er villige til at opgive deres eget liv og lade Jesus Kristus komme igennem dem for at fremme evangeliet og troen på Mig.

Hvor ligger dit hjerte? Jeg er med dig og for dig, Jeg vil vandre sammen med dig, men du skal ønske Min plan for dig og være villig til forvandling. Min tid er nu.

Enhver må se sig selv efter i sømmene, Mit lys vil komme med afsløring. Hvori har du dit fundament? Hvilken Herre tjener du?

Mine børn vil trækkes frem – sande tilbedere af Mit navn.

Tiden er til at skille marv fra ben.

Se op, hold fast - Jeg baner vej for Mit navns skyld.

Lad jer ikke længere lede af fordærv, af løgnens fader med død til følge.

Det gamle er snart forbi og noget nyt bliver til. Glem, hvad der ligger bagude, og stræk jer mod det forude, mod målet = Sejren i Mig.

Mange ting bliver vendt på hovedet, jeg indsætter og afsætter blandt jeres ledere, snart vil I alle opleve Min retfærdighed.

Jeg rejser Mit folk op nu – de, der er villige til at følge Mig – til at være sande Kristi efterfølgere.

Vi må takke Gud for, at kristendommen blev indført i Danmark.

Vi må bede for den vækkelse, der kommer i Danmark, så der bliver mere Himmerige i vort land, med flere omvendte mennesker til en forpligtende tro

på Jesus. En tro, der giver Gudskraft til at skabe håb og kærlighed i alle samfundsforhold.

Stil jer i tro

Til verden

Verden vil snart ryste. Jeg kom til jer, men I tog ikke imod mig. Jeg kom for at frelse, men blev hadet af folket. Det samme sker I dag, Jeg har frelst jer, men I tager ikke imod. Min kærlighed er stor og det er aldrig for sent. Men Min bøn - hos Min Fader i Himlen - er for dem, som tog imod Mig dengang og i dag.

Det skel, mellem de der søger Mig af hjertet og har taget imod Mit ord og de der ikke har taget imod Mig, vil blive synligt og stort. Den herlighed, som Jeg havde fra tidernes morgen, bringer Jeg nu til Mit folk. Verden vil ryste, fordi den ikke tog imod Mig, for tiden er nu, hvor Jeg bliver ophøjet.

Til Mit folk: Lyt til den Talsmand, som Jeg har sendt til jer, for at I kan tage imod det, som er Mit.

Verdensherskeren står for fald. Alt, hvad der er bygget ved ham, må falde. Lad dette bundfælde sig i jer.

Alt, hvad der er bygget af verdensherskeren, må falde. Kun, hvad der er bygget af Min hånd, vil bestå.

Tænk efter, se jer omkring: "Hvor meget er bygget af Min hånd?"

Ikke meget - hvilket betyder, at meget må falde.

Mit folk, der stoler på Mig, har intet at frygte. Men mange vil opleve en frygtens tid og derefter en rædsels tid. Mit folk ved, hvad Jeg taler om.

Jeg rejser dem op, men de bliver en dåre for verden.

Profetisk værksted, 22. februar 2017