

Profeti for Danmark – april 2016

Til regeringen

I står for fald. I går egne veje og trækker Mit folk ned sølet. Mange mennesker må lade livet på grund af jeres begær. I får mange menneskers blod på jeres hænder. I udviser foragt for Mine love og forordninger. I har tilladt mange ugudelige ting i jeres land, I har tilladt andre religioner. Det kommer ikke til at fortsætte, Jeg vil stoppe det – med hård hånd!

"Et syn: En tyfon snurrer på pladsen foran Christiansborg."

Jeg vil starte forvandlinger i jeres regering, jeg vil indsætte og afsætte. Indsætte kristne på ledende poster og bygge kirker, der er bygget på Mit ord.

Omvend jer til Mig og led landet efter Min forordning. Led landet gennem bøn.

Til landets øvrige ledere

Vil I være en succes, så omvend jer til Mig. Lær Mig at kende og Jeg vil bane vejen for jer – til succes. De fleste af jer går egne veje. Landet står over for et fald. Hvis I ikke vil falde, rækker Jeg nu Mine hænder ud mod jer.

Jeg er vejen, sandheden og livet. Den kommende tid vil vise dette.

Til præsterne

Omvend jer. Bind jer ikke til skøge-kirkerne, de vil falde. De har inviteret mørkets magter ind. Bland jer ikke med dette folk. Når I inviterer mørket ind i Mit hus, forlader Jeg huset og det kan ikke mere kaldes for "Guds Hus".

"Thi, salige er de, der hører, hvad ånden siger til menighederne."
Dette gælder i dag som dengang!

Til folket

Der kommer en hård tid for Danmark. For I – der ikke ønsker at give jeres liv til Mig, give jer hen i troen på Mig, den sande levende Gud – vil der komme en tid med fald og nederlag. I vil miste kontrollen over jeres liv. I vil miste, hvad I har bygget op. Jeg har skabt enhver af jer, men I har fornægtet Mig. Jeg er den, der kan beskytte jer i den tid, der kommer. I Mig finder I den eneste og sande beskytter og frelser.

Danmark, mange af jer går undergang og døden i møde. Uden Mig er I fortabte.

Lyt til Mine ord! I vil alle komme til at se og forstå, at ethvert Ord, som kommer fra Mig, er sandt.

Jeg er fortvivlet over landets tilstand. Jeg græder over den fortabelse og de løgne, som hærger over jeres land og som mange knytter sig til. Lad Min hær af engle komme til. Jeg er en bønørende Gud.

Et skift er under opsejling, det vil betyde rystelser, fundamentet vil falde - for at blive rejst på ny. Min hånd er over dette land, jeg vil bevare det, men I må omvende jer. Indtil omvendelse vil der komme rystelser (jordskælv) og fald (stormflod).

Min tid er kommet og I jeres fortvivlelse, angst, frygt, håbløshed kan Jeg komme til. I er stædige, I kæmper imod - forgæves!
Søg Mig og lad Mig tage jeres kampe, jeres håbløshed, fortvivlelse, angst. Kun Jeg kan vende mørket til lys - og lys vil der blive.

Alt skal blive bygget op på ny og i Mit navn - til Min ære. Jeg sætter dagsordenen for dette land, Jeg hersker over dette land. Jeg vil indsætte og afsætte. Jeres land vil se hvilken styrke og kraft, der ligger bag Mit ord. Jeg kalder til omvendelse og ethvert knæ vil bøje sig. Sejren mod mørket vil være Min.

Tingene er startet og Jeg vil fuldføre mit værk. Jeg vil starte en omvendelse i jeres land, Jeg skubber igang nu!!

Til de kristne

Jeg har ikke givet jer en fej ånd - og tiden er nu til kamp.

Se til, at dit hjerte og dine handlinger afspejler din tro. Du har intet at frygte, hvis du står på Mit ord, men alt som ikke kommer fra Min hånd, vil ikke bestå, det vil splintres i stormen. Udrust jer til at stå på Mit Ord. Kun Mit Ord vil holde stand, sætter du din lid til andet, vil du blive rystet. Vær ikke overmodig, men læg dig under Min hånd og vær sagtmodig.

Se hen på Mig - kun på Mig! Se jer ej tilbage, se ikke på jeres eget - kun på Mig! I er Mine soldater. Frygt ikke - tro!

Når jeres kirker falder - se på Mig, for jeg lukker kirker og rejser nye kirker / menigheder i MIT navn.

Tiden er inde til at tage fredens støvler og hele Guds rustning på og træde frem i landets offentlige rum.

Guds retfærdighed, Guds sandhed, Guds fred og Guds Ord skal frem nu i Danmark for at frelse dette land. I må godt vise frem, hvor glade I er i troen på Jesus Kristus!

Jesus vil vise jer vejen, sandheden og livet for den omvæltningssproces, der vil komme over Danmark.

Bed om englevagt over/i jeres nation og Min hær af engle vil blive forløst over jer. Lad Mig guide jer i bøn. I er bønørt som aldrig før.

Bed for jeres land og for jeres ledere. Tak Mig, for Jeg gør helt nyt! Frygt ej, Jeg er med jer overalt, hvor I går.

Glæd jer, der kommer en ny tid for jer, Jeg har høje planer for Mit legeme. Jeg griber ind med Min nåde over landet, så kraftigt som aldrig før er set.

Omvend jer fra hovmod, egenrådighed og stolte planer. Træd mørket under jeres fødder og forson jer med Min plan. Lad Guds frygt og Min nåde være jer nok. Hav ej fokus på tjenesten, begær ej efter tjeneste.

“Thi Mit er riget, magten og æren til evig tid!”

Profetisk værksted, 30. marts 2016