

Profetier for Danmark – april 2017

Danmark

Stilstand før stormen. Jeg er ved at gøre klar til Mit indtog over jeres land. Jeg er ved at forberede Mit folk til Mit komme blandt dem.

Danmark, som et sår, der er betændt, vil betændelsen flyde nu.

Et syn: Tumultscener, anspændthed, kaos, bulder, bål og brand.

Danmark er på gyngende grund uden Mig. Synligt bliver Mit fravær.

Et syn: Mørke indhyller landet, ligner en stor tåget sky. Pludselig kommer der kugler, som lander rundt omkring i skyen og når de lander, sprænges det område, de lander i, til atomer.

Nogen har stjålet kundskabens nøgler - uden at give noget i stedet.

Ingen tør længere mene noget om noget og alle taler i kor - bange for at stikke ud. - Som i Kejserens nye klæder, men vi mangler barnet, der siger, at vi er nøgne.

Jeg elsker jer – som i går og i dag også i morgen og til evig tid.
Men I vender MIG ryggen, dyrker andre guder end Mig. Det har ikke Mit velbehag.

Humanismen har sejret og de få, der tør forkynde sandheden, bliver stemplet som dårer og udstillet på byens torv.

Danmark står over for et skift

Danmark, forude ligger hovmod for fald. Jeg river jeres Babelstårne ned, Jeg knækker jeres egenrådighed, jeres hovmod, jeres magtbehov, jeres undertrykkelse af andre mennesker. I har glemt kærligheden, I har glemt Mig, der er jeres skaber. I tager og bruger efter eget behov - uden hensyn til jeres næste. I forvalter livet, som var det jeres eget og som om, der intet kommer efter døden. Der kommer en dom og den dom, som I har dømt jeres næste med, bliver I selv dømt med.

Jeg vil sætte en stopper for jeres afgudsdyrkelse NU! Det kommer til at gøre ondt, der bliver vendt op og ned på alt, intet vil være, som det ser ud.

Min retfærdighed / Min nåde vil feje ind over Danmark.
Snyd og bedrag bliver afsløret, giv tilbage, hvad der ikke hører dig til – hjælp din næste!

Guds plan

Jeg forvandler staten. Egne meninger hersker. Danmark kommer ind i en helt ny tid. Mange sejre ligger forude. En manifestation kommer. Jeg har høje planer for landet. Min kraft vil tage til i styrke. Min glæde kommer over landet. Humanismens dage er talte. Hovmod står for fald. Ånden af frygt hersker i landet. Forsoning kommer.

Jeg vil herliggøre Mig selv i dette land. Som i Egypten vil jeg vise, hvem Jeg er og hvem Mit folk er. Det, der sker, skal ske. Bed for jeres land, bed for at Min herlighed må nå enhver afkrog i landet.

Kun Jeg kan redde dette land. Selv de kristne holder sig indenfor kirkens sikre mure.

Til regeringen

I laver selvbestaltede love på kryds og tværs. I er fuldstændig ligeglade med folket, I tænker kun i egne baner. I manipulerer og misbruger den magt, som Jeg har givet jer. Der kommer et regeringsskift.

Til de kristne

Vogt jer for at misbruge Mine ord. I vogter over hinanden, vogt hellere over jer selv. Al forvandling sker indefra og den enkelte har selv ansvaret samt de lærere, som Jeg har indsat i tjenesten. Mange har kaldet sig selv frem til at undervise i Mit Ord. De får en hård dom.

Tiden er til, at Mit folk - dem som Jeg har kaldet - rejser sig op og griber fat om det, de har modtaget. Troen vil sejre og intet kan vælte dem, der tror på Mit Ord. Mine hellige vil Jeg rejse op, Jeg vil indsætte og afsætte. Jeg vil vælte konger og rejse op de forslåede og nedbrudte. Kun den, som er bygget af Mig, vil bestå.

Glæd jer over Mit komme. Forvent nyt. Overgiv landet i bøn. Bryd kontrol.
(Oplevede heri, at kontrol kan hindre, at Gud kan komme til.)

Jeg fik en oplevelse af en vigtighed fra Guds side, at det vigtigt for Ham, at vi kender Hans væsen - sandheden om Ham. Det er vigtigt med det rette Gudsforhold. Han vil herigennem komme med Sit manifesterende nærvær. Det vil trække mange til Ham.

Tak Mig under alle forhold – og se: Min kærlighed overvinder ALT!
I er Mine elskede børn

Guds tid

Det er Min tid nu. Jeg vil komme over Mit folk med ny kraft. Intet bliver fremover som den tid, der er gået. De, der endnu ikke har omvendt sig til troen på Mig, vil gå en hård tid i møde. Enhver må se sig selv i øjnene, enhver må stå til ansvar for det liv, som de har valgt at leve. Det gælder både de kristne og de, der endnu ikke vil kendes ved Mig. Jeg vil rejse et lille folk op og hvor de går, vil Jeg gå med dem. Kend Ånden på dens frugt. Mine børn ved, hvad Jeg taler om.

Stil dig i tro og vær stærk i troen!

Profetisk værksted, 22. marts 2017