

## **Profetier for Danmark – maj 2020**

Jeg ryster verden, Jeg ryster jeres land. Kun, hvad der er bygget på grundvol-  
den Jesus Kristus, vil bestå. Alt andet vil falde.

Danmark, Mine øjne hviler på jer. Hvor er troen på Mig som himlens og jor-  
dens skaber? Hvor er troen på, at Jeg eksisterer og at Mine ord gælder i dag  
som dengang. Hvor er troen på, at Mine ord er levende og virkningsfulde i dag  
som dengang.

Jeg er en levende Gud. Ethvert knæ skal komme til at bøje sig.

### **Guds plan**

Jeg kalder landet til omvendelse nu. Jeg ryster jeres falske afguder, jeres selv-  
bestaltede tryghed, op med rode. De falske guder har ingen magt. Kald på  
dém og jeres tro vil blive til skamme.

Til Mit folk, de der kalder på Mig, siger jeg: "Jeres tro skal ej blive til skamme.  
Kalder I, kommer Jeg. Beder I, hører Jeg."

Der kommer en tid nu - til omvendelse og tilbedelse. Til anger og bekendelse.  
Jeg vil vende mange ting på hovedet i denne tid. Intet bliver som før, tryghe-  
den vil ikke mere findes i verden. Trygheden findes i troen på Mig. I vil få det  
at se.

### **Regeringen**

Regeringen vil falde og nye vil komme til. Jeg vil sende Mit folk i regeringen.  
Mine ord vil lyde fra folketingets talerstol. Det er Mig, der indsætter og afsæt-  
ter.

### **Økonomi**

Verdens-økonomien vil kollapse. Jeg vil styre, hvor pengene skal hen. De store  
vil falde, de små vil Jeg rejse op. Der skal lyde gråd og tænder gnidsel på ga-  
der og stræder. Men i Mit hus vil der lyde jubelråb.

### **Guds hus**

Jeg vil rejse op et bedehus. Et hus, hvor Mine ord tales, hvor Min ryst vil lyde.  
Et hus, hvor Min tryghed vil være at finde. Min Ånd vil tage bolig dér. Mit nær-  
vær vil være dér - til lægedom og til genoprettelse. Jeg vil dér tørre tårerne af  
de grædendes kinder, Jeg vil læge de syge og helbrede deres sår. Jeg vil  
bringe nyt håb til de faldne. Jeg vil indsætte et folk dér, hvor Mit lys vil skinne

igennem. Et folk der har stået mange prøvelser igennem. Et folk hvis tro er prøvet. Et folk som Jeg har trukket gennem ilden. Et folk der tilbeder Mig og søger Mig i alt.

## **Verden**

Frygt og rædsel vil spredes i verden. Folk vil opildne hinanden til frygt og rædsel, til splid og krig. En utryg tid er på vej. Ingen ved, hvorfra pilen kommer, hvem er fjenden og hvor er vennerne?

Nød og elendighed vil være at finde overalt.

Jeg vil fjerne de ledere, der leder folk på afveje. De ledere der har taget magten over Mit folk, de ledere der går imod Mit folk. Ledere der forbyder Mit folk at tale og tilbede Mig. Ingen mennesker skal tilbedes. Mange tilbeder USA's præsident, han kræver tilbedelse. Hvad, der bibelsk kommer fra hans hånd, kommer fra Mig og ikke fra ham. Giv ham ej æren og lad ham ej tage æren.

Jeg vil samle Nord- og Sydkorea, fjendens tid dér er ovre. Jeg vil lægge Kina i ruiner, USA vil falde, deres storheds-tid er ovre. Jeg vil blotlægge korrupsion. Løgne vil blive afsløret. Menneskers evner til at bedømme, hvad der sker, kommer nu på prøve. I tror, I ved, men I ved intet. I tror, I kan regne ud, men I kommer til kort.

Det er Min tid nu. En mørk tid, men dog med megen lys. Min herlighed vil komme til syne. Slut fred med Mig. Knyt jer til Mig og Jeg vil være jeres fred.

I går en mørk sommer i møde, men over de, der stoler på Mig, vil lyset bryde frem.

Kærlig hilsen  
Tamarra  
30.04.2020