

Profetier for Danmark – maj 2021

En ny tid

Jeg har kaldet Mine børn ind i en tid, som bringer forvandling for de, der søger Mig. Jeg vil forvandle deres hjerter, få gjort deres sind ligestillet med Mig. Det er Min tid gennem de, der vil Mig.

Det er en åbenbaringstid. Det er en storhedstid. Min herlighed vil gå gennem Mine børn og skabe forvandling ind over jeres land. Mine børn er de troende i Danmark. Dem som jeg har kaldet og som har besvaret Mit kald.

Danmark

Danmark, I er et rigt land på materielle værdier. I har mange goder, men I har glemt, hvor de gode ting kommer fra. I halser derudad efter mere og I får aldrig nok. Jeres goder kommer fra Mig, det er Mine velsignelser, som I nyder godt af, men I ærer jer selv og I tager til jer af goderne - uden at tænke på de små og de svage i jeres samfund.

Jeg vil vende op og ned på jeres selvforståelse. I skal se, at Jeg er den sande og levende Gud, der er med de, der tror på Mig. Hen over sommeren vil der ske (forfærdelige) ting. Ting som vil ryste jeres grundvolde, ting som vil tage jeres selvbestaltede tryghed bort. Penge vil skifte hænder, de første tiltag er allerede sket, mere vil følge efter.

Se til, at I omvender jer og begynder at lytte til Mit folk.

Til de troende

Vores tid er nu. Din og Min tid sammen. Sammen vil vi ryste folket. Tegn, under og mirakler vil følge jer. Der vil komme en Helligåndsudgydelse, som ikke før er set. Der vil ske forandringer så store, så folk i rædsel vil forstå, at Jeg er til - den sande og levende Gud - og at Jeg er den samme som i tidernes morgen. Mine Ord skal ikke længere være rema-ord, men logo-ord, der gør deres virke. Mine Ord er skabende og I vil få deres kraft at se - på måder som ikke tidligere er sket.

Stol på Mig, mine børn. Min kraft vil udgydes over jer, Mine ord vil være som et tveægget sværd i jeres munde. Jeres bægre vil flyde over. Visdom og kundskab vil komme naturligt til jer og åbenbaringsånd vil følge jer hvor end I går og står. Det er nu. August og september vil være de store forvandlings-måneder. Fødsels-måneder. Vernerne er allerede i gang. I, der søger Mig, vil nikke genkendende til dette. Frygt intet, tro kun. Alt hvad I har brug for, vil blive jer givet.

Søg Mig Mit folk, søg Mig, jeres tid er nu.

Profeti givet til
Tamarra
01.05.2021