

## **Profetier for Danmark – juni 2020**

Jeg, Tamarra, ser "et hovedspring". Vedkommende, der springer, springer langt og ligger i vandret stilling i luften et stykke tid, indtil faldet kommer. Vedkommende lander herefter i vandoverfladen og forsøger at kæmpe sig fremad, men det lykkedes ikke.

Så hører jeg: "Jeg indsætter og afsætter". Mange vil i denne tid prøve at vende tilbage til det gamle. Men det vil ikke lykkedes. Kampen er tabt på forhånd.

Der vil - i den kommende tid - komme bølger af op- og nedture. Ingen vil kunne forudse hverken op eller nedturene. Gud vil vise os, at Han er Gud.

### **De kristne:**

Jeg er ved at rejse et folk op, der vil tale Mine ord. Et folk der har søgt Mig af hjertet og som ønsker at ære Mig. De vil tale Mit rige frem. Kun få kristne har forstået Mine principper og kender Mit hjerte.

Der vil komme en bølge af vækkelse. Jeg vil være at finde blandt Mit folk. Derefter vil Mit nærvær atter trække sig - og kun de, der af et oprigtigt hjerte søger Mig, vil finde Mig.

Jeg vælger selv, hvor Mit nærvær skal være til vækkelse. Intet menneske kan få æren for Mit værk. Al ære skal rettes mod Mig.

Selv I, Mit folk, er et genstridigt folk, der ikke kan elske hinanden indbyrdes. I vanærer Mit hus ved jeres selvhævdelse og sladder om jeres brødre og søstre.

Derfor vil Jeg rejse et lille folk op. I, der er store, har bygget på egen vilje. I har glemt jeres første kærlighed. I ser ned på de små.

### **Økonomi:**

Finansverdenen vil bryde sammen. Penge vil skifte hænder og nye tiltag vil ske - dette fra Min hånd.

### **Regeringen:**

Er på vej retur. Nyt vil ske. Jeg vil indsætte og afsætte.

## **Danmark**

Ikke mange har lært af den krise, I har været i. I tror, alt er på vej op igen og I søger at genskabe det gamle. Men se, det gamle er slut og noget nyt er på vej. I tror, I er sluppet nådigt ud af Corona krisen, men I har kun set toppen af isbjerget - og nej det er ikke jeres regerings skyld. Trængslerne, I står overfor, kommer fra Min hånd.

I skælder og smælder til højre og til venstre efter jeres for-godt-befindende. Nogle skal have skylden.

Skylden er jeres. De, der tror på Mig, har fejlet og de ikke-troende har været med til at kaste forbandelser over landet. Alle har dyrket deres eget. Kun få har æret Mig.

Mange vil i den kommende tid få et møde med Mig, men kun få vil holde fast. Pas på, døden venter forude. De, der stoler på Mig, vil ikke opleve døden, Jeg har løskøbt dem fra døden. For de vantro, venter den endelige død.

Se til, at I vender om til Mig, så Jeg kan velsigne jer.

## **Verden**

Trængsler, splid, bekrigelse, magt og tyranni vil præge den kommende tid.

Vogt jer for at tage parti og have antipati. I kan ikke skelne det gode fra det onde. Arvesynden vil vise sit grimme ansigt.

Kærlig hilsen  
Tamarra  
29.05.2020