

Profeti for Danmark – juli 2016

Til Danmark

Omvendelse.

Alt skal vendes om.

Danmark står foran et skift. Et skift i jeres kultur, et magtskift, et trosskift, et skift i jeres regering, (intet bliver mere, som det var, og kaos vil præge). Meget skal falde.

Hvad der sker kommer fra Mig. Danmark ligger i Min hånd. Jeg kommer nu, og Jeg gør nyt i jeres land. Folk vil lære mig at kende.

Satans dagsorden hersker

Der er meget mørke over jeres land. Jeg vil sejre over mørket. I bygger på sand og ikke på klippen (Jesus Kristus). Den "fornuft" I har bygget jeres rige på, kommer ej fra Mig. Det hele skal skylles i havet, og kun Mit rige skal bestå.

Frygtens og løgnens ånd hersker. Jeg fjerner løgneren. Hele fundamentet (løgneren), som dette land er bygget på, jeres system, love og adfærd, vil krakelere. Intet vil bestå, og snart vil alle se, at Jeg er Herren jeres Gud.

I kører jeres eget ræs. Ingen ser sig tilbage for at rydde op efter sig, alle fortsætter fremad. Fik en oplevelse af, at i dette lå: "At mase sig frem", være sig selv nærmest og ikke have næstekærligheden.

Fornemmede en stor smerte forbundet med humanismens ånd og utilgivelighed. Synden plager befolkningen, og selvretfærdighed hersker.

Der er en hårdhed over landet. Ingen ser hen imod Mig.

I har stjålet kundskabens nøgler, hovmodige folk. Jeres hus består ej ildprøven. Min dom skal komme, og der skal lyde gråd og tændergnidning.

Herrens komme

Men snart bliver alt stille.

Som tordenskyer varsler om uvejr, tordner Jeg nu mod Danmark. Mine tropper tager til skyts. Til skyts mod trældom, urenhed, okkultisme og vantro. Jeg trækker Min nåde tilbage.

Jeg har håb for landet. Min storhed kommer snart til syne. Al ugudelighed bliver revet op. Mit rige vil manifestere sig i enhver, som vil tage imod Mig. Overgivne hjerter er hvad Jeg søger.

En ny tid kommer. Se i forventning hen imod det. Jeg frydes og længes efter den ny tid, hvor alt bliver helt nyt. Som en tyv om natten kommer Jeg. En mur skal falde.

Som Jeg befriede Israelitterne i Egypten, vil jeg udfri dette land fra Satans vold. Jeg vil springe lænker, bånd og bryde åg og dette på kort tid.

Trældommens dage er ovre, I vil opleve større undere og mirakler end der før er set.

Tiden bevæger sig ind i de sidste tider. De, der kender Mit ord, kender Min tid. De, der ikke kender Mit ord, vil blive fanget i rædsel.

Om Guds folk

Jeg vil indsætte Mit folk, ikke mange, men et troende folk, som vil vokse sig større og større. Det folk vil bane vejen for Mit riges komme. Jeg vil åbne Min himmel for dem, og de vil være ledt af Min Hellige Ånd og kende Mig.

De vil bringe lys, hvor der før var mørke, de vil hjælpe og støtte mange i deres vandring tættere og tættere på Mig. Jeg vil velsigne Mit folk og Satans håndlangere vil måbe.

Til de kristne

Lad jer ikke forføre.

Danmark er på fejkurs og vil "gå på grund".

Jeg ved, I venter på mig, og Jeg har sagt det før, NU er tiden, hvor Mit navn bliver herliggjort. Kun en lille flok vil bære min herlighed, men snart vil mange komme til, det bliver voldsomt. Alt vil ryste og skælve, alle skal bøje knæ, for Jeg har valgt dette land til Min hær. Jeg vil vende op og ned på jeres syn om ret og retfærdighed. Fremover bliver det Min dom, der fælles, ikke jeres.

Mørket vil rejse sig over land og by. Men Jeg har sejret. Tal Mit Ord og lev efter Mit Ord. Bliv Ordet

og Jeg bliver i jer. Gør ikke mere som I plejer at gøre (som verden), men begynd at gøre hvad Gud ønsker.

Sandheden vil sejre over enhver løgn, der er talt i Mit navn og over Mit land. Jeg vil sætte en stopper for det. Jeg kan og vil ikke længere høre på løgne udtalt i Mit navn.

Lad jer ikke forføre, vogt på Mit Ord i jeres hjerter. Jeg er med jer og for jer. Udrust jer til krig i det åndelige, hvilende i Min fred.

Lad jer ikke besudle, lad jeg ikke forføre. Jeg har brug for et troende folk, et folk som står fast.

Et folk, som lader sig lede for Mit navns skyld.

Guds løfter

Fortvivl ej, Jeg rydder op og vil genskabe Mit rige. De, der har øre, vil høre, hvad Ånden siger til menighederne. Det er der, det hele starter. Mit folk vil blive genoprejt og den salvelse, som jeg vil lægge ud over de, der går på Min vej, vil berøre verden.

Jeg rejser op en hær af krigere, som vil sejre i Mit navn. De vil komme iklædt Min kraft og styrke og intet sværd, der smedes imod dem, vil du'.

Mit lys vil komme over landet, Min endnu rigere nåde. Min almægtighed vil regere.

Tiden er for sandheden at blive afsløret.

Gud vælger sit folk

Jeres hjerter bliver prøvet i denne tid. Jeg renser ud. De, der endnu er svage i troen, vil jeg trække ud af den kamp, som kommer. Jeg vil beskytte dem.

Vogt jeres tunger. Bliv ikke afledt af verden, men led verden ind på Min vej.

I, der står på Mit Ord, vil Jeg udruste til den voldsomme kamp, som kommer.

