

Profeti for Danmark – august 2016

Mange ting er i vente. I går en turbulent tid i møde, fordi I har knyttet jer til Satans løgne. I står over for nye udfordringer. Jeres land kuldsejler, gammel viden og erfaringer kommer til kort. I kan intet forudse. I kan intet regne ud. Hvad der sker, sker fra Min hånd. Snart vil I se, at Jeg rører på Mig - ikke som I tror, men efter Min vilje. Jeg har Danmark i Min hånd.

Jeg vælter jeres planer, jeres økonomiske udregninger, ja selv vejret kan I ej mere forudse. Jeg laver kaos. Jeg tillader kaos. Presset øges, Jeg prøver at vække danskerne igennem prøvelser. Humanisme og nidkærhed for sit eget plager landet.

Mange vil blive rystet i deres grundvolde. Angst, menneskefrygt og usikkerhed vil præge befolkningen. Kontrollen slipper, der er intet mere at holde fast i. Det er nedbrydningstid.

Herefter vil nyt spire og gro. Min herlighed forløses over Mit folk. Store ting vil ske, Min tid er nu til, at Jeg bliver herliggjort.

De fleste danskere tror kun på sig selv - og ikke engang det, kan de finde ud af. For sent vil I en dag vågne og se bedraget.

Bedraget

Danmark, når din tro prøves, falder den til jorden som en død fugl. Den har al sin styrke i munden og ej i vingerne.

Tomme tønder buldrer mest - det ordsprog er en god pejling for jeres land.

Danmark, I ønsker at tro på stemmer, som taler højt, men lyt i stedet til de ydmyges stemme.

Danmark, I vrider jer, prøver at sno jer udenom. I vil ikke se sandheden i øjnene.

Jeg er sandheden. I går rundt med skyklapper (*ser et billede af en trædemølle*). I tør ikke hoppe af. Danmark går i opløsning rundt om jer, men I vil ikke se det. I er jer selv nok.

Guds bøn til Danmark

Hvis I vil jeres eget bedste, så hop af trædemøllen, åbn øjnene og se hen på Mig.

Jeg er jeres redning. Jeg er vejen, sandheden og livet. Jeg er den eneste sande Gud, mægtigere end noget andet. Kun Jeg kan vende ulykke til lykke.

I skal få at se, at jeg er Herren - jeres Gud, der har skabt himmelen og jorden. Thi Mit er riget, magten og æren til evig tid.

Mørket er ved at indtage Danmark, så vend om til Mig nu - mens tid er. Hav ikke nidkærhed for dit eget. Jeg er Herren - jeres Gud, som løser jer fra mørket. Jeg griber ind og forvandler mørke til lys,

Om regeringen

Jeres regering kuldsejler, de har længe ført landet på vildspor og omtalt det onde som det gode og det gode som det onde. Min hånd vil vælte dem.

(En ser et syn:

Et billede af en kommode. Når én skuffe skubbes ind, ryger en anden op. Der er mennesker i skufferne, de virker bange og forvirrede.

Synet blev tolket:

Det er et symbol på regeringens lappeløsninger. Når et problem løses, dukker et andet op. Menneskenes behov tilsidesættes og befolkningen bliver marionetdukker i regeringens hånd.)

Om de troende i Kristus

Jeg har bygget troende menigheder op rundt omkring i landet. De begynder at rejse sig nu. Min herlighed vil komme til syne blandt dem. Penge skifter hænder.

Jeg vil trække mine velsignelser tilbage fra de ugudelige og give dem tilbage til Mit folk. Jeg rydder vejen nu for de kristne i jeres land. Al mørke og slam bliver fjernet fra vejen, de kristne skal gå.

Til de kristne

Jeg er med jer og I er Mit folk. Glæd jer.

I bliver prøvet på jeres tro, for den vej, I skal gå, er hård. At gå og blive i Min plan er ikke et let liv, det er et liv, der bliver levet for jeres næste.

Vær ikke ledt af humanismens ånd, når I hjælper, men vær ledt af Min Ånd, derigennem vil I se forandringer.

Min plan vil lykkedes, alt er forud bestemt. En hær af engle forløses, når I kalder. Stol på det og forvent det.

Jesus gav sit liv for jer! Giv slip på jeres liv - for jeres næste - så de kan få evigt liv.

Der er intet at frygte, alt hvad I gør, skal I gøre for Mig. Jeg vil give Jer alt, men vogt jeres hjerter. Husk, at Mine veje ikke er som jeres veje.

Jeg vil vende tingene om til Min ære, til tro på Mig, Jeg vil forvandle. Bøj jer under Min Ånd, hav tillid til Mig. Min plan vil lykkes.

Kom ind i Min forgård (- fik en oplevelse af, at Gud ønsker, at vi skal trænge os ind foran Ham).

Jeg vil lave en vækkelse i jeres land, så det folk, der ønsker at kende Mig - men som er blevet lokket i fjendens snare - kan få en chance for at vende tilbage til troen på Mig.

Jeg vil skabe en kirke bygget på Mit Ord - beliggende i København. Her vil Min Ånd bo, for her er mennesker med gudsfrygt.

Jeg frelser jer ikke på grund af, hvad du/I er, men på grund af Min kærlighed og nåde til jer.

Profetisk værksted, 27. juli 2016