

Profetier for Danmark – august 2021

Der venter en ustabil periode. Intet vil mere være forudsigeligt. I planlægger, men planerne må ændres og det vil ske igen og igen.

Trygheden er ikke mere at finde i verden. Grådighed, ustabilitet, magt og disrespect over for mennesker og materialismen har taget helt over. Enhver har nok i sit.

Der kommer en tid, hvor mennesker igen bliver afhængige af hinanden, en tid hvor man må ydmyge sig og bede om hjælp, en tid hvor kærligheden blandt mennesker må trænes. Kærligheden er gået kold. Dette er de sidste tiders tegn.

Danmark kaldes

Danmark står over for nogle valg. Min herlighed vil rejses over jeres land og Jeg vil tilbyde jer Min almagt, Min kærlighed og Min nåde. Hvor mange vil gribe det? Hvor mange vil tage imod Mig?

De troende

Jeg er ved at rejse et folk op, som vil gå Mine veje og som vil herliggøre Mig. Jeg gør nyt i deres indre og Min Ånd vil rejse sig i dem. På Min kærlighed skal de kendes.

De, der holder fast i deres eget, vil foragte Mit folk og de vil begynde at jage dem. Det vil ske både inden for kirkerne og ude i verden. Men det er Mig i Mit folk, der bliver jagtet, og Jeg vil beskytte Mit folk.

Min tid er nu

Jeg vil kalde mennesker til Mig. Jeg vil bruge et udvalgt folk, som har lagt deres liv ned for Mig. Jeg vil vise folket, hvem Jeg er. Jeg vil komme med læge-dom, sætte de bundne i frihed, styrte bjergene i havet og oprejse de døde. Mit folk ved, hvad Jeg taler om. Godhed og troskab skal følge Mit folk overalt, hvor de vil befinde sig.

Verden

Katastrofer vil ske, som perler på en snor vil trygheden fjernes fra menneskers hånd. Jeg kalder mennesker til omvendelse fra verdens dårskab og ind i troen på Mig. Jeg ønsker at frelse de mange fra fortabelsen.

Frygt ej tro kun, Min hånd er med Mit folk.

Min tid er nu.

Profeti givet til
Tamarra
28.07.2021