

Profeti for Danmark – september 2015

Mørke over Danmark

Satans magt i verden vil blive endnu mere tydelig. Mørket vil også dække Danmark, et meget kraftigt mørke, der vil komme som en bølge.

(Et syn: En flodbølge, som vælter ting på sin vej. Bølgen starter i Københavns midte og spreder sig til hele landet - efterfulgt af slam der flyder i gaderne).

Intet er, som det ser ud, alt vil blive rystet. Landet (dele af landet) kommer til at ligge øde.

Guds nærvær trækkes

Danmark er et syndigt land. Folket lever i synd og har syndige tanker. For længe side forlod I Mig, nu trækker Jeg Mit nærvær på grund af jeres synd og mørket vil komme over Danmark. Intet - der ikke kommer fra Mig - vil bestå. Der skal lyde gråd og tænders gnidsel.

I vil ikke længere finde tryghed og fred i verden, der findes kun en ting at holde fast i, Gud.

Danmark står for fald

Danmark er et egenrådigt land. Der ligger hovmod og falske byrder over landet. Fik ordet glat og oplevede det, som noget der ikke er hold i - der bliver løjet, talt udenom og ingen tager ansvar.

Hjælpeorganisationer dukker op her og der. De, der ikke bygger på Mit ord, kommer ikke fra Mig. Danmark er en selvdyrkende nation. Der vil komme et fald. (Fik et billede af løftede hænder som tilbyder mørket efterfulgt af ordet: afgudsdyrkelse.) Folk har fjernet sig fra Mig. Beklagelser og humanisme hærger og ødelægger og bringer formørkelse over landet.

Der hersker lovløshed i Danmark, helt fra toppen af samfundet og ned. Folk snyder og bedrager hinanden - arbejdsmæssigt og privat. Der er ingen moral. Folk har glemt Mine bud. Vinde fra det høje rejser sig over jeres land. Ret og love sættes på prøve.

Danmark står for fald, sandheden vil sejre. Alt, der ikke har Guds velbehag, vil falde.

Det gamle afsluttes, for at noget nyt kan komme til. Min herlighed venter over jeres land.

Frygt ikke, men omvend jer!

I alt dette mørke vil lyset bryde frem, et kraftigt lys, som ikke kan slukkes. Et lys skabt af troen og tilliden til Gud, vor skaber. Kun i dette lys er der tryghed. Lyset vil brede sig, men det kræver omvendelse af landet. Omvendelse fra verden til tro og håb på det, som ikke kan ses. Gud siger: Jeg rejser krigere op, et folk som vil adlyde Mig i alt. Et folk som vil være Min stemme i Danmark. Frygt ikke, men omvend jer!

I står ved en skillevej

Folk i Danmark står ved en skillevej, vil I Mig eller vil I jer selv?

Jeg spejder efter villige hjerter iblandt jer. Kun få er rede til at følge Mig. Har jeg ikke sagt jer, at I intet har at frygte. Jeg er med jer, når I giver slip på jeres eget.

Mørke er over jer og under jer. Når Jeg giver slip, vil intet holde det tilbage. Jeg har kun gode ting i vente til alle, som med et oprigtigt hjerte vender sig til Mig.

Til de kristne:

Jeg udruster nu Mit folk. Jeg rejser op en hær. Overgivne kristne; som vil Min vilje. Kristne; som har mødt Min kærlighed, som elsker Mig, som elsker Mit ord og som elsker Mit væsen.

Min hånd vil hvile tungt over dem og salve dem med ny olie. Jeg vil på ny udgyde Min ånd over Mit folk og lede dem ud i verden, hvor de skal forkynde Mit ord og hvor tegn, undere og mirakler vil følge dem. Om føje tid vil dét ske, som står skrevet.

Se hen til Mig, Mit folk, I; som Jeg har kaldet. Mit ejendomsfolk, på hvem Jeg stoler og på hvem Jeg på ny vil udgyde Min ånd. Stol på Mig, tøv ikke med at følge mig. Mit lys vil følge jer på vej og give jer visdom og kundskab samt kraft og styrke til at følge Mine befalinger. Gå ikke frem i egen kraft. Djævelen lurer som en sulten løve på jeres sjæl. Han vil stjæle salvelsen fra jer og drive jer bort fra Mig.

Vær vis og gå frem i æresfrygt og villighed. Jeg baner vejen for Jer, lad jer ikke lede i fristelse. Kend Mig - på Mine ord skal Jeg kendes.

Enhed blandt kirkerne i Danmark. Enhed med Mig. Undgå splittelse. I må gøre det med kærlighed og myndighed i Jesu Kristi Navn.

Så giv Danmark i Min hånd og stol på, at Jeg griber ind. En ny tid kommer. Stol på det. Se til at I omvender jer fra menneskefrygt og det at "please" mennesker. Jeg har alt i Min hånd. Så glæd jer - en ny tid er på vej. Der kommer store glæder fra himlen og himlens sluser åbner sig snart over menighederne. Fik et billede af folk som falder på knæ i omvendelses-anger. Fik i dette en oplevelse af, at store byrder bliver fjernet fra lederne i kirkerne. Oplevede det, som folk får fuld klarhed på, hvem Herren er, og at dette ikke bliver helt sjovt/behageligt.

Profetisk værksted, 26. august 2015