

## Profeti for Danmark – september 2016

Et lille forhærdet land (der mærkes stor sorg).  
I går egne veje. Mørket tårner sig op, det tilspidses og øges som i en trykkoger, der nærmer sig bristepunktet.

I huser letsindighed og fjendskab mod alt, som kommer fra Mig. Snart bliver manglen på Mig tydeligt.  
I holder fast i vederstyggeligheder i Mit navn. Det har ikke Mit velbehag.  
I klynker og klager, men I ser kun jer selv.

*Et syn: Gud holder Danmark i sine hænder og ryster hele landet (fornemmer stor vrede):*

"I hedninge, I vantro - I ser ikke ud over jeres egen næsetip. Om så jeres næste falder, ser I det ikke/ vil ikke involveres.  
I horer med fjenden, gambler med jeres liv, skelner ikke mellem ret og vrang.  
Afgunden er åben foran jer - med en fortærende ild.

Men Danmark; jeg elsker jer, derfor ryster Jeg jer, ryster mørket af jer og åbner jeres øjne, så I ser Mit væsen.  
Kun Jeg kan redde jer fra undergang - hvis I vil det. Jeg kan vende mørke til lys, ulykke til lykke, afhængighed til frihed.

Det er sidste udkald - vend om til Mig nu!"

*Et andet syn: "Fik et Billede af, at det bliver hårde tider for de, der ikke tror, og at folk har svært ved at forstå, hvad det er, der sker."*

### **Til politikerne og lederne**

I forsøger hver især (det opleves, at der specielt tales til politikerne) at få drejet landet ind i jeres vilje. I forsøger at tage kundskabens og visdommens gave, som var den tildelt jer - og I forsøger ved magt og manipulation at få andre folk med på jeres ideer. "I ved bedst". Og I taler nedladende til de, der ikke har samme mening som jer.

Intet af det, I regner ud, kommer fra mig. I driver landet i fordærv.

Der mangler politikere, myndigheder og borgere, der er villige til at bede til Mig og som har villighed til gå under Min forordning.

Jeg vil indsætte Mit folk i nøglepositioner.

## **Menneskesyn i Danmark**

Danmark, I kuldsejler. Hvorfor lærer I ikke af jeres fejl? Se på jeres indvandrerpolitik, I driver landet hid og did. Det er "menneskers liv", I forvalter, som var de intet værd.

Mennesker er højt skattet af Mig. Jeg elsker mennesker og har en plan for alle. Men I tillader ikke, at Jeg kommer til. I tror, I ved bedst. Men I ødelægger og nedbryder mennesker – både de som I tager imod fra andre lande og de som er svage og har mest brug for hjælp blandt jeres eget folk.

## **Hovmod står for fald**

Min hånd er over jeres land, Jeg vil ryste det.

Mange vil falde nu, fordi de elsker verden mere end Mig. Fundamenter vil falde nu.

Intet bliver, som I (der kalder jer kloge og intellektuelle) har regnet jer frem til. Jeg vil gøre alle jeres planer til skamme. I skal komme til at bøje nakken. Hvad I gør - og jeres måde at ødelægge hinanden på - er vederstyggeligt ind for Mig.

I har knyttet jer til satans håndlangere. I kan ikke skelne lys fra mørke. I kalder lyset for løgn og mørket for sandheden. I kender ikke Mig, Jeg er lyset, vejen, sandheden og livet. Lad jer ikke forføre, det vækker Mit ubehag og det fører kun til fald.

I er afgudsdyrkere. I dyrker humanismens ånd, spådomsånder. I er utilgivelige og magtsyge.

Jeg er løsningen på alt det, I står i. Vent og se; når Min hånd rammer Danmark, vil I ikke være i tvivl.

## **Guds tid er nu**

En hær i Mit navn vil blive rejst.

Hver tid har sin timing og Min tid er kommet nu. I kalder det for vækkelse, Jeg kalder det "Min tid". Jeg vil kalde mange mennesker til Mig. Der kommer voldsomme kampe mellem lys og mørke. Mange vil frygte og angsten vil følge deres fodspor.

De, der allerede kender Mig og bekender troen på Mig, vil Jeg kalde frem til at gå i åndelig krigsførelse.

Jeg ønsker fuld overgivelse fra jer (bed om det og Jeg vil forme jer i Mit billede), I kan stole på Mig.

## **Til de kristne**

Til Min lille flok får her i landet: Mange lam vil komme til jer, gør jer rede, for det er Min tid.

Glæd jer til en manifestation af Mit rige. Alt forvandles snart for de, der tror.

**Advarsel:** *Men gør ikke som Israelitterne i ørkenen, der dyrkede en afgud (guldkalven).*

Se jer ikke tilbage. Støt jer ikke til egen indsigt. Lad Mig komme jer nær. Jeg ser jeres hjerter. Hold jer rede for en ny tid – med sejr og overvindelse af mørket.

Gå forud for de vantro. Lad Min kærlighed og omsorg strømme igennem jer ud til folket.

Begræns Mig ej. Mine veje er fuld af lykke for jer. Se blot hen imod Mig.

Pris Mig af hjertet, Jeg har alt i Min hånd. Stol på Mig og alt vil lykkes for jer.

Stå imod al kritik og latterliggørelse. Jeg er med jer og støtter jer skridt for skridt.

Jeg har trænet et lille folk. Jeg vil udruste dem med overnaturlig kraft. Tegn, undere og mirakler vil følge i deres fodspor.

Det vil skabe angst og panik blandt befolkningen. Enhver må erkende deres fejltrin. Enhver må kigge på det blod, de har på hænderne.

## **Oprydning**

Satans hersker i jeres land og hans greb om Danmark vil strammes efterhånden, som lyset vinder frem, men Jeg har sejret. Snart vil hans værk styrte og alt vil blive bygget op af Mig.

Mange af landets ledere må lide en hård død, fysisk eller psykisk.

Døden kommer ej fra Mig, døden kommer fra det mørke, som I har nedkaldt over jeres land.

I giver Mig skylden for jeres ulykker. Men tiden er nu, hvor enhver må erkende deres egen skyld og tage ansvar.

Jeres nation er et faderløst land. De, der har kaldet sig selv frem som ledere, og de, som folket har valgt, er ikke de ledere, som Jeg vil pege på.

Jeg søger ydmyge, hengivne og overgivne mennesker som kan kende sandt fra falsk.

## **Omvendelse**

Flere og flere vil fremover bede til Mig om at lade Mit rige komme over Danmark.

I takt med, at I beder, vil Min hjælp komme over jeres land. Lær at bede, Danmark. Kom til Mig. Lad Mig vise jer Min sandhed.

Mange er kaldet til at tro på Mig - og Danmark, I er kaldet til omvendelse. Omvend jer til Mig, så vil mange komme med ind i sejren. Troen på Mig, at Jeg er vejen, sandheden og livet, vil bane vejen og sejren vil komme.

Danmark, Jeg kommer over jeres land nu. Som nation vil I genopstå!

Profetisk værksted, 24. august 2016