

Profeti for Danmark – oktober 2015

Danmark, I bløder, buen er spændt til det yderste. Mørket er over jeres land, det er et fordærvet land fyldt med afgudsdyrkelse og trolddom. I er gået den gale vej. I har ladet jer lede af den humanistiske ånd, af Satan selv.

“Et syn med huse som falder sammen og styrter i grus.”
Gammelt vil falde, ud af asken vil nyt opstå.
En hård tid vil komme, vil du Min vilje i dit liv, har du intet at frygte.
Alt der ikke er bygget på Mit ord vil falde. Et hus i splid med sig selv, kan ikke bestå.

I har glemt Mig, I har glemt, at Jeg er Herren - himlens og jorden skaber. I har glemt Min kærlighed til jer, I har glemt, at I kommer fra Mig og at Jeg har en plan for enhver af jer. I har glemt, at Jeg er kraften til alt, hvad der består - og hvad I bygger i egen kraft vil falde.

Alt, hvad der ikke kommer fra Mig, vil falde. Ethvert knæ vil bøje sig, der er ingen tryghed mere, intet er som det ser ud. Mange vil falde, mange vil blive knust, men Jeg er hos de sønderbrudte.

Danmark, Jeg er i sorg over jeres fortabelse. Jeg byder Mig nu ind hos jer igen – en sidste gang inden Jeg trækker Mit nærvær fra steder, hvor Jeg ikke er velkommen.

I er en nation af afgudsdyrkere. Det, I dyrker, er døde guder, penge, selvet, status og utugt. Alt det er kun til skade for jer selv.

Jeg elsker jer højere end selv jeres forældre kan, Jeg har kun gode veje til jer og flere håb for enhver af jer end der er sandkorn på stranden.

Vend om til Mig, knæl i ydmyghed for Mig.

Jeg – og kun Jeg – kan vende situationen. Kun Jeg kan omvende de fremmede. Hav fokus på Mig, så I ikke bliver rendt over ende.

Mørket ligger på lur. Når Jeg trækker Mit nærvær, har Satan frit spillerum og i ham er der ingen kærlighed til jer, kun magt, løgne og ødelæggelse.

Dyrkelse af jeg'et er ødelæggende for jer. Satan står bag jeg'ets ophøjelse og Satan vil bruge det til at ødelægge jer.

Næsten kommer før jer selv: "Elsk Gud og elsk din næste" - det er Mit bud til jer.

Satan siger: "Elsk dig selv og kæmp imod din næste" - det giver krig og krig giver angst.

Jeg kommer med fred!

Danmark, vend om fra afgrunden. Jeg har et håb for jer som en fredselskende nation. Som en nation der vil tage Min kærlighed til sig og give den videre.

I tror i giver kærlighed. Men humanismen er fra Satan og leder jer på forkert vej, kun Min kærlighed er ægte og viser jer vejen til fred og lykke.

Danmark, vend om - inden der kommer til at lyde gråd og tænders gnidsel fra jeres trængte sjæle.

Lyt ej til vismænd, der gør sig kloge i egen kraft. Lyt til Mit folk, der har Min ånd som Hellig talsmand og rådgiver. På åndens frugt skal I kende dem. Min kærlighed skal gå gennem dem.

Mit folk er fuld af nåde og barmhjertighed og I får brug mig - i dem.

Til de kristne i Danmark:

Få bærer Mit lys, Jeg ser på jer med glæde. I vil blive rejst op nu - til kamp for mit rige, til kamp for omvendelse, for tiden er nær. Jeg vil rejse Mit folk, troens folk, op til sejr. Der vil lyde jubel og glæde, jeg svinger aldrig, så frygt ej.

Oprustning til krig. Mine tropper sættes i land. Hærføreren er over jeres land. Kampvåbnet er Mit ord. Rustningen er Mit væsen. Et land i opløsning har brug for forløsning.

Stå fast på Mine løfter og på Mine ord. Lad jer forvandle i Mit billede og forlad jer ikke på jeres egen indsigt. Læg den humanistiske ånd bort og søg Min ægte kærlighed. På Mine frugter skal I kendes.

Jeg er nådens og barmhjertighedens Gud. Jeg elsker jer. Fald ikke for religiøse menneskers tale. Lev under nåden og lad ikke loven få tag i jer. Hav fokus på Mig og hinanden, del jeres kærlighed til Mig med "jeres nabo"!

Frygt ej, Jeg har Danmark i Min hånd og høsten bliver stor. Forvent et mirakel så stort, som aldrig er set før: en manifestation af Mit rige. Glæd jer. Jeg renser ud for den humanistiske ånd.

Stå sammen i bøn og lovpris mig: Én slår 1.000 og to slår 10.000 – står I sammen vil mørket vige og Mit rige komme = som i Himlen således også på jorden. Amen.

Forvent at Jeg griber ind. Jeg er langt større end ham, som er i verden - og de ugudelige får deres straf.

En hellig krig er i gang. Jeg sejrer for jer, Jeg er jo Gud, forvent store ting fra Min hånd. Jeg griber ind, Min hær er stor.

Jeg elsker jer. Jeg er kommet for at dele mit liv med jer. Søg Mig og stol på mig. Frygt ej, heller ikke den tid der kommer. Jeg er jeres fader til evig tid. Min nåde er over Mit folk.

Profetisk værksted, 23. september 2015