

Profetier for Danmark – oktober 2020

Til de kristne

Vær stille og lyt, Jeg vil afgive ordre til de, Jeg i denne tid kalder frem. Jeg vil rejse Mit folk op og det er nu. I har ventet længe, Min tid er nu til at kalde høsten ind.

Jeres land er i nød, i åndelig nød. Kun få vender deres øre til Mig, kun få sætter deres lid til Mig. Selv blandt de, der kalder sig kristne, lytter kun få til Mig, kun få har sat deres lid til Mig.

Men for dem, der har sat deres håb til Mig, og for dem, der stoler på Mine ord, vil der komme en stor forløsning, Min herlighed vil manifestere sig over dem. Jeg har revet ned og vil nu bygge op for dem, der elsker Mig, og for dem, der i deres hjerte søger Mig.

Vær i forventning, glæd jer i Mig.

“Dommens” dag er nær over Mit folk.

Jeg vil i denne tid indsætte og afsætte. Ikke alle, der fungerer i kirkelig tjeneste, er indsat af Mig, og ikke alle, der er indsat af Mig, har bestået deres prøve. Mange er gået frem i egen kraft og har bygget deres menigheder op efter egen forordning. Min hånd vil slå dem af pinden. De store vil falde og de små vil Jeg drive frem ved at lade Mit herligheds lys skinne over dem.

Til folket i Danmark

I tror på afguder, I tror på penge, I tror på magt og I sætter jeres lid til egen retfærdighed. Intet af dette vil bestå, intet af dette vil mere give afkast. Enhver vil falde i sin egen fælde. Angst vil være frugten af et udsvævende liv. Sygdom, ulykker, død og plager vil være frugten af et liv, hvor afguder dyrkes.

Vend om til Mig. Søg efter hjælp dér, hvor Mit navn nævnes og hvor Min kærlighed findes. Ikke alt er, som det ser ud til. Lyt ej til de farisæiske troende, som møder dig med kolde hjerter. Lyt til dem, der lytter og forstår, dem der vil vejlede dig ind i Min kærlighed, hvor friheden i Kristus findes.

Lyt ej til dem, der fortæller dig: “ Rør ikke, smag ikke”, men lyt til dem, der viser dig vejen i kærlighed og som har omsorg for dig. Søg dem, der er fyldt op med Min herlighed og som vil give videre af den.

Oktober

- vil være en måned, der fortsat vil være præget af restriktioner på grund af Corona virus. I tror, at I har set toppen, men intet er, som det ser ud til. Mere sygdom er på vej, flere restriktioner er på vej og mere ensomhed er på vej. I har endnu ikke forstået budskabet: Omvend jer til Mig, kun dér vil jeres land blive sat fri af pandemien. Lægedommen vil I finde hos Mig, retfærdigheden er at finde hos Mig.

Regeringen

Jeres regering prøver sig frem for at redde landets økonomi. De leder jer hid og did efter deres egen forordning. Endnu har Jeg ikke hørt nogen bøn fra deres side, bøn om omvendelse og beskyttelse af landet. Jeg vil vise dem, at vejen til frihed er smal og at den ikke vil findes i deres restriktioner. Deres restriktioner hjælper for en kort tid, men intet er under deres kontrol. Intet vil de kunne stille op i egen kraft. Deres levedage er talte.

Danmark

Omvend jer til Mig. Hos Mig er der frelse, hos Mig er der lægedom.

Profeti givet til
Tamarra
30.09.2020