

Profeti for Danmark – november 2015

Til Danmark

Mørke over landet

Jeg græder, når jeg skuer ud over Danmark.

Mørke skyer ligger tungt over by og land.

(Syn: Ligesom mange små vulkaner - spredt over hele Danmark – der spyer aske-/mørke skyer højt op i himlen. De fortættes til et tykt sort skydække.)

Mørket vil gøre, at sygdom vil hæрге over landet. Volden vil tiltage, de fattige bliver fattigere og de rige bliver rigere - intet af dette kommer fra Mig. Hovmod står for fald. Jeres ukærlige adfærd er vederstyggelig ind for Mig. I har glemt Mig og I har glemt jeres næste.

I er ikke til at hugge eller stikke i, I vil ikke jeres eget bedste. I gør "som naboen": I skraber "døde" ting til bunke, I sætter jer i gæld, går fallit, bliver syge på legeme og sjæl.

Det er nedgangstider: Tingenes tilstand er ved at nå bristepunktet. Mennesker bliver syge og dør indeni. Der bliver kaos. Korthuset vælter. Det giver plads til Mig. Jeg kommer - Jeg er kommet! Min Ånd vælter indover landet og områder vil komme til at ligge øde. Det er allerede ved at ske.

En tilstandsrapport - Hmmm

Danskerne er et egenrådigt folk. Nationen smuldrer. *(Fik et billede af hænder med sand, hvor sandet ryger igennem fingrene. Min oplevelse af dette billede, var et udtryk for noget, der **ikke** holder.)* Ingen/få søger sit fundament i Mig, Kristus. Alt går op i egne gerninger, stolthed, hovmod og nidkærhed for sit eget. Dette giver åbning for mørket og afgudsdyrkelse. Det har ikke Mit velbehag. Jeg søger et folk, der er omvendte til Mig. Landeplagen – Satans dagsorden – hersker iblandt jer.

(Fik et billede på Gud, der står stor i skikkelse, med hyrdestok. Der er støj, menneskemylder, folk farer hid og did i søgen efter deres eget. Der er bygninger - højhuse. Gud søger, henvender sig og kigger ned på os – afventende. Han søger sande tilbedere og vores kærlighed. Jeg oplevede stor alvor i dette. "Jeg har DK i Min hånd", siger Gud. Jeg fik en oplevelse af Guds syn på danskerne: Udenpå/facaden ser alting pænt ud og man viser venlighed og hensyn til hinanden. Men bagved ligger vrede, bitterhed og had til sin næste.)

Mine Søjler

Mine søjler er ikke klar.

Vantro og ukultisme hærger, splitter og forpester landet. Sølet til, forblændet er Mit folk.

Min ild har brug for søjler. Søjler, som står fast, grundfæstet på Mit ord - iboende Min kraft.

Forløsning afventer dette. Mit håb er over landet.

Vend om til mig

Nye tider er på vej: De, der hører lyset til, skal se Min herlighed og de, der hører mørket til, skal se tingene falde omkring dem.

Det bliver ikke bedre, før I vender om til Mig. Bed Mig om hjælp, lad Mig blive Herre i jeres liv. Kun Jeg kan vende mørket til lys. Kun Jeg kan redde jeres nation.

Jeg, Jesus Kristus, døde på korset for at frelse alle folkeslag - også danskerne.

Lys forude

Solen vil snart skinne over jeres land, skyerne begynder at sprede sig. Min Ånd vil blive udgydt over Danmark. Et smukt landskab vil forme sig og mørket vil vige bort.

Til regeringen

I er ikke de rette til at lede dette land, I leder folket på farlig kurs. I tror, **I** skal lede landet, I har glemt, at **Jeg** skal lede landet - gennem jer.

I tjener mørket gennem jeres humanisme. I har glemt kristendommen og lefler for Satan.

I er egoistiske, magtsyge og pengegriske. I misbruger jeres "kald" og bruger penge, der ikke er jeres. I lefler for de fremmede og forsømmer jeres egne. I river ned i stedet for at bygge op. I forkaster Mig og tilbeder afguder (Satan). Luk døren op og inviter Mig indenfor, lad Mig være jeres spindoktor, så vil der ske undere og mirakler.

Jeg vil vise den danske befolkning, at Jeg er Herren - den levende og sande Gud.

Til de kristne

I går egne veje

I vedbliver at gå egne veje. Mange kristne tror, at de går på Min vej, men bred er dén vej til fortabelse. Mange tror, at de kender Mig, men Jeg kender ikke dem.

Omvend jer til Mine veje. Jeg er den, der har forudbestemt en vej for hver af jer. Kun få af jer ønsker at gå på den vej.

Jeg kalder Mit folk nu - til omvendelse fra ødemarken og ind i Mit rige. Men I kan ikke tjene to herrer, I må vælge.

Er du for Mig og med Mig

Åben jeres hjerter for Mig, lad Jesus blive jeres Herre. Lad Mig forvandle alt, som vækker modstand i jer. Omvend jer til Mig og Min Ånd vil falde over jer. Tiden er knap, så vent ikke men start i dag. Bøj jeres knæ og åben jeres hjerter. Elsk Mig for den, Jeg er - ikke for hvad Jeg kan give jer.

Mit folk er ved at lave guldkalven, som Jeg vil knuse, det er ikke til Mit velbehag, mange vil opleve Min vrede. Lad jer ikke forføre af det, der glimter eller ser godt ud, for det kan være falskt, bed om Min vilje og sandhed og I vil se, hvad der virkelig foregår bag forhænet. Danmark er i forfald og Jeg vil ikke længere se på det. Ting vil ske, lad jer forvandle, for snart er det Min tid, hvor Mit folk vil sejre. Er du for Mig og med Mig?

Omvend jer NU! Jeg er levende og Jeg gør levende. Stol på det! Jeg gør intet halvt, det bør I heller ikke gøre, så vend helt om nu! Danmark har brug for Mig og jer – NU!

Åndelig krig

Al politisk aktivitet, der ikke er i overensstemmelse med Min Ånd - med Mit Ord, må **ikke** støttes af Mine disciple. I må gerne fortælle offentligt, hvorfor I tager afstand - og ikke kun at det er imod menneskerettighederne, som pt er det, man accepterer mest.

Danmark må ændre kurs, Mine disciple må godt vidne/stå frem med det budskab, Jeg sætter i jeres hjerte. Det er åndelig krig og det er en kærlighedshandling at spærre vejen for landets mørke magter. Det er hver eneste af os kristne, som må handle/vidne i Jesus Kristus Ånd, når vores næste bliver mishandlet, behandlet ukærligt eller respektløst.

Lad være med at handle i egen kraft. Bed for at få Mit budskab. Kun lydighedshandlinger.

Jeg rejser Mig

Vær ikke bange, Mit folk, Jeg rejser Mig igennem de, som ikke regnes for noget og I vil se Min almagt.

Profetisk værksted, 21. oktober 2015