

Profetier for Danmark – november 2016

Et syn:

Mørke / nat, lyn flænses mørket. Det buldrer og brager, stormen river døde grene af træerne. Strømme af regn gennembløder / skyller rent.

Solopgang - EN NY DAG !!! Der er lys forude.

Det gamle land, grundvolden (kristendommen) i Danmark - dét, I kæmpede for, står for fald. Men husk, æblet falder ikke langt fra stammen (man kan ikke fornægte sine rødder).

I har smidt visdommens nøgler væk og famler nu forvirret rundt efter jeres egen udgave af sandheden - en bekvem og "moderne" sandhed. Måske vil du finde den, men den er blændværk, uden værdi og du har dømt dig selv til at lede efter den til evig tid, fordi du fornægter Min sandhed. Sandheden.

Hvor længe vil du trættes? Hvor længe vil du famle rundt i ørkenen i blinde?

Vend dig om og se hvor du kom fra.

"Mit land, Mit land" er forfaldent, siger ét og gør noget andet. Der er ikke hold i, hvad I siger og hvad I gør. Dette er ikke til Mit velbehag. I er et land, som tror sig uden for konsekvens for jeres handling, I gør, hvad I vil.

Danmark er i dyb krise, men der kommer en ny tid, hvor verdensherskeren, Satan, bliver landsforvist.

Gør jer parat til Mit komme

Danmark, Jeg har lagt Min hånd på dig, du er gået i fødsel. Veerne er begyndt. Du vil vånede dig i smerte, græde over spildt mælk, blive forbitret over det tabte og tabe håbet til, hvad du selv formår.

Se jer ikke tilbage, for Jeg gør nyt.

Korthuset vil vælte og Jeg vil ryste jeres fundament. Omvend jer til Mig og Jeg vil åbne jeres øjne, så I kan se denne verdenshersker og hans løgne. Vend om til Mig, så I kan få del i Min sejrskrans.

Du har ladet dig forføre. Ugudeligheden styrer dit liv. Du knejser i hovmodet over, hvad du tror, du formår.

Jeg vil gribe ind og vælte, hvad der ikke kommer fra Mig. Min tid er nu og Jeg vil gøre det. Jeg kommer med Min mægtige hær og styrke.

Danmark, nu trækker Jeg Mine velsignelser bort fra dig og du får at mærke, at Jeg - himlens og jordens skaber - har velsignet dig trods din modstand på Mig. Trængslerne bliver store for de, som ikke vil se, at Jeg er deres Herre - de som ikke vil tro på Mig.

Afgudsdyrkere vil få et chok og en brat opvågning. Det bliver godt, Mit rige vil manifestere sig snart. Jeg slår alting bort: fordærv og had.

Stol på Mig, hav respekt, vis tillid og kærlighed til hinanden. Bed for myndighederne.

Alle bør behandles med respekt (elsk din næste). Det skal være slut med at vise foragt overfor de "problematisk borgere" - også fra myndighedernes og regeringens side.

Danmark, I viser foragt i ord, i holdninger og handlinger. I har fjernet de nødvendige midler, som nogle har brug for, til at kunne klare sig. Det skal ændres.

Vi har alle et ansvar overfor Gud. Alle bør behandles med værdighed. Uanset hvad, så er alle skabt af Gud og Guds værdier og kærlighed skal præge Danmark.

Om den ny tid

Jeg vil komme over jeres land. Der vil blive gråd og tænders gnidsel. De, der er "store" i menneskets øjne, vil falde og de "små" vil blive rejst.

De små, er de, som ingen regner for noget. Jeg regner dem for alt og I, hovmodige mennesker, vil få dette at se.

Håb! – der, hvor der er tro på Gud, er der ikke plads til håbløshed.

" Tak, Gud, for det håbefulde land, vi går i møde med vores tro på Dig".

Om kirkerne

Jeres kirker bliver brugt til ugudelighed, Mit navn bliver hånet. I har glemt, hvad korset betyder for jer. Mine veje er ikke som jeres.

Om regeringen

Fornemmede: Ligesom en hård hånd / arm fejer ind over bordet - fejer "skidtet / rodet" væk.

Det gamle er forbi og noget nyt bliver til! Min vilje vil ske - Jeg er vejen, sandheden og livet!

Jeres regering vil falde, et hus i splid med sig selv vil ikke bestå. Jeres ledere, leder på afveje, de har ikke Mig for øje. De har glemt, at Jeg har skabt dem, at Jeg har skabt den jord, de træder på.

Om bänder

Bänder udrydder hinanden. Kiv, splid og ballade præger jeres land.

Om de kristne

Jeg skåner ingen. Mit folk, de kristne, ved dette. Dem er Jeg ved at rense og lutre for afgudsdyrkelse, begær, trods og modstand mod Mit ord.

Deres tro vil blive prøvet. Vil de trængsler, som kommer, lede jer til at vende Mig ryggen? - eller vil trængslerne rejse jer op i troen på Mig?

De, der tror, vil blive rejst op i Mit navn / i Min herlighed og Mine velsignelser skal følge dem, hvor de går og står. Lyt til Min Ånd, som er blevet jer givet, vær trofast mod Mig og sejren er jeres. I Mig finder I den kærlighed, som I længes efter. I jer finder Jeg et trofast og lydigt folk.

Krigen om Danmark

Danmark, Jeg har kaldet jer og jeres afguder til kamp nu. For Mig står kampen ikke mellem kød og blod, men mellem åndsmagter i himmelrummet.

Mit folk ved hvad dette betyder!

Til de kristne

Udrust jer til kamp, gå i forbøn for jeres land. Frygt ej, hvad I kommer til at se, Jeg er med jer.

Hold ud, Mit rige kommer over jer. Frygt ej. Mange vil komme til Kristus gennem jer. Løft jeres hjerter op til Mig i fuld overgivelse til Min plan for jer.

Jeg søger lydhørte hjerter, ikke perfekte mennesker. I forstår Mig ikke og vil aldrig helt komme til at forstå Mig. Men overgiv jer blot til Mig. I kan have tillid til Mig. Thi, Jeg har overvundet og sejret for jer.

Åbn jeres hjerter for Min kærlighed. I den mere end sejrer I.
Ved Min kærlighed skal Danmark besejres og genopstå.
Ved Min kærlighed skal Min kirke rejses.

Glæd jer over Mine veje. Jeg tager imod de forkomne. Det er nært forestående. Mange mennesker vil komme til sejr gennem jer, Mit folk. En ny tid kommer. Glæd jer, Jeg gør alting helt nyt. I forstår Mig ej, men glæd jer blot. Forvent Min indgriben i jeres land - og I skal kaldes for nybyggere.

Et ord til verden

Der kommer rystelser - store rystelser. Plager vil ramme verden, før I får øje på Mig og Jeg kan nå at komme til.

Tamarra, Vibeke, Søren, Jesper, Stephanie, Gitte, Zanne, Marianne, Xavier

Profetisk værksted, 19. oktober 2016