

Profetier for Danmark – december 2020

Danmark

Kaos vil præge jeres julemåned. I forsøger at løse problemerne på jeres måder, men Jeg vil vise verden, at Jeg er den sande og levende Gud, dén der har magten og kraften til at løse jeres problemer.

Sygdomsånder skal drives ud gennem troen på Mig. I læner jer op ad en kommende vaccine, men I får jer en overraskelse.

Danmark, Jeg kalder jer til tro og bøn for jeres land. Mange troende beder meget i denne tid og Jeg hører deres bønner. De sande troende skal blive sat fri til at vidne om Mig. Hele deres liv skal vidne om Mig. Dette i kontrast til de der lever uden troen på Mig.

Kun få tror på Mig, men jeg vil sende Min Ånd ind over jeres land til vækkelse og omvendelse.

Jeres regering vil falde. Bed for den rette ledelse for jeres land. Hav ej personanseelse, men bed blot om den rette ledelse efter Min forordning og Jeg vil indsætte de rette. Regn Mig ikke ud.

Til de kristne

Jeg indsætter og afsætter. Jeg ransager jeres hjerter og søger de, der intet er. Mange af jer har kaldet jer selv frem, men det er Mig, der kalder frem. Jeg har brug for ydmyge mennesker, der har et villigt og lydørt hjerte for Mig. Mange går frem i egen kraft, men det er Min kraft, som skal forløses over folket til omvendelse og frelse.

Det er nu Danmark. Søg Mig og lad Mig træde frem i dig, at Jeg kan gøre dig til et brugbart kar. Lad dig blive et levende offer for Kristus.

Frygt intet af, hvad der sker. Jeg er Herren din Gud, som har kaldet dig. Ledte Jeg ikke Israel ud af Ægypten? Og er Jeg ikke den samme i dag som dengang?

Jeg (Tamarra) oplever et stort åndeligt pres over vores land. Som en stilhed før stormen.

Fremtid

Den kommende tid vil vidne om det kaos, som menneskene skaber uden Mig. Babelstårne vil falde, det for at give plads til Mit riges komme. I kan ikke

længere regne tingene ud, alt er i denne tid bevægeligt. Intet af, hvad I prøver at bygge op, vil lykkes. Verden vil aldrig vende tilbage og blive som tiden før pandemien.

Verden

Kaos vil præge hele verden, det vil få flere og flere til at vende tilbage til troen på Mig. Jeg er løsningen på jeres problemer.

Profeti givet til
Tamarra
02.12.2020