

Profetier for Danmark – december 2017

Ny begyndelse. Det gamle er nu slut.

Det kommer en kort vækkelse. Jeg vil bruge Mit folk til at synliggøre Kristi værk på korset. Herefter vil Jeg atter trække Mit nærvær.

De, som vil Mig, vil fortsat gå på Min vej. De, som falder fra, vil gå på mørkets vej. Det lakker mod enden nu.

I glimt skal I efterfølgende se Mit rige bygges på jord. I skal få at se, at Min vilje vil ske. Jeg udvælger et folk til at bygge Mit rige her på jorden, dette foran øjnene på de frafaldne og på de ikke-kristne.

Danmark, I går en hård tid i møde. De, som ikke stoler på Mig, vil falde i armod. Deres hovmod bliver deres fald. Deres vantro bliver deres død.

Jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen får livet uden ved Mig.

Til regeringen

I stoler på Jer selv og ikke på Mig. I kører jeres eget løb og leder jeres land i fald. Der kommer en tid, hvor tingene vil gå skævt for jer. Jeg river jeres Babelstårne tårne ned, Jeg vælter de mure, som I har bygget i egen kraft. Jeg vil ryste jer i jeres grundvold. I skal skælve ind for Mig. I kender ikke til sandheden, selv om I lader som om. Hvem er I, som kalder det onde for godt og det gode for ondt? Visdom ejer I ikke, kundskab kender I ikke til.

Til Guds folk

For jer, der søger Mig, vil Jeg udgyde Min kraft. Visdom og kundskab vil følge jer. Tegn, undere og mirakler vil følge i jeres fodspor. Se til, at I ikke glemmer, hvor det kommer fra.

Vogt jer for hovmod. Vogt jer for overmod. Lad Mig lede slagets gang og lad æren tilfalde Mig, thi på dette vil din fod ej vakle.

Søg ikke Mig gennem dine egne gerninger, kun få har forstået Min kærlighed. Selvbestaltet hellighed vil i denne tid blive afsløret. Løgne og hykleri vil blive synlig for alle. Thi kun ved Min Helligånd, kan Mit folk kaldes helligt.

For dig, der lever ved Helligåndens nærvær, vil Min kærlighed skinne igennem. Uden Min kærlighed i dig, er du intet.

Om kongehuset

Der kommer et skift nu. Mit folk har vidst det længe. Alt vil herefter blive forandret. Intet gammelt kan længere bestå. Der kommer en ny tid for alle - også for kongehuset.

Intet er, som det ser ud til, intet bliver, som det er nu.

Kærlig hilsen
Tamarra

28. november 2017