

# Profetier for Danmark – februar 2018

## Guds tid er nu

Danmark, I lever i et smørhul, I tager for jer af retterne som en selvfølge. I skænker det ikke en tanke, at alle jeres velsignelser kommer fra Mig.

Men se, nu vil Jeg rive tæppet væk under jer, at I skal få at se, at Jeg er jeres Gud, den levende og sande Gud. Den bibelske Gud, som I i bedste fald har glemt og som I i værste fald håner og spotter.

Der kommer en tid nu, hvor Jeg vil rejse Mit folk op og lægge jeres hovmod og stolthed under Min fod.

Det bliver en høsttid for Mit folk og en rædselstid for de, der ikke kender Mig, og for de, der ikke stoler på Mig.

Der vil flyde blod i jeres gader. Folk vil rejse sig mod folk.

## Regeringen

Jeres regering vil falde. I er et lovløst land, det vil Jeg nu rette op på og indsætte troværdige ledere, som vil lede landet på rette vej. Ikke alle vil bryde sig om dette.

## Guds folk

Jeg vil nu kalde Mit folk frem, de som søger Mig og elsker Mig af hjertet. Høsten er stor og arbejderne er få. Stå sammen i troen på Mig. Læg stridsøkserne ned og find sammen i troen på Jesus Kristus - Guds søn.

Det bliver høstens tid nu. Frafaldet er stort, men Jeg vil lade Min Ånd falde over jeres land, mange vil omvende sig, men mange vil falde fra troen igen. Det er jer, der kalder sig for "Guds børn", der er høstens arbejdere. Det er jer, Jeg nu kalder frem. Se til, at I gør Mine gerninger og ikke gør egne gerninger.

## Kongehuset

Bed for jeres kongehus, det er en svær tid for dem. De står overfor et skift, som kommer fra Min hånd. Intet er, som det ser ud til. Alt forandres.

## Tidens tegn

Jeg vil sætte tidens tegn på himlen. De der kender Mig, kender til tidens tegn. Frygt intet, Jeg har Mit folk i Min hånd.

Meget vil falde, jeres Babelstårne vil styrte til jorden. Jeres falske tryghed vil blive taget fra jer. Jeg er jeres tryghed. Salige er de fattige i ånden, de har Mig og har gjort sig afhængige af Mig.

Korruption vil blive afsløret i en dimension, som I ikke er set før. Det vil skræmme jer. Mennesker, som I har stølet på, vil vise sig fra den frygteligste side. Stol derfor **kun** på Mig.

### **Krige**

Der vil komme en optrapning af krigsråb og uroligheder, dette inden der opstår en kortvarig fred. Mit folk ved, hvad det betyder.

Lande vil kæmpe mod sig selv. Borgerkrige vil komme i lande, hvor det ikke er forventet. Trusler fra land til land vil blive kastet rundt. Sablerne vil rasle fra magtsyge mænd, men Jeg vil lægge ned, hvad der ikke kommer fra Mig. Ingen krig vil opstå uden Min tilladelse.

### **Opråb**

Danmark vend om til Mig. Omvend jer fra vederstyggeligheder, omvend jer fra egoisme og grådighed. Bekrig ej hinanden, men elsk hinanden. I er et lille land, der har været kendt for fred og næstekærlighed. Vend tilbage dertil. Lad kærligheden sejre, I vil ikke fortryde dette.

Om føje tid er det gamle slut og noget nyt tager sin begyndelse. Mist ej dit liv i ørkenen, men søg Mig. Træl ej for synden, men træl for Mig - Herren din Gud. Jeg er vejen, sandheden og livet.

Vend om Danmark, mens tiden er til det. Jeg har rakt Min hånd ud mod dig. Grib den, mens du endnu har livet i behold.

Der kommer nu en frygtens tid for de, der ikke kender Mig.

Kærlig hilsen  
Tamarra

31. januar 2018