

Profetier for Danmark – februar 2019

Til danskerne

Forandringer er på vej. Der kommer et regeringsskifte, men tro ikke, at alt bliver til det bedre. Ikke mange af jeres politikere går sammen med Mig. Kun sammen med Mig, vil Min vilje ske.

Til de kristne

Jeg hører jeres bønner. I kalder på Mig og på, at Min vilje må ske. Ikke mange af jer kender dog Min vilje og handler derfor imod dette i jeres gerninger. Vend om til Mig af hele jeres hjerte og hele jeres sind. I er i nød for Helligåndens virke gennem jer. Jeg spejder nu efter de, der virkelig vil gå på Min vej. Ikke mange ønsker af hjertet dette. Munden siger ja, men kødet siger nej. Ikke mange af jer har endnu ladet jer helliggøre, så Mit liv kan leves fuldt ud i jer.

Til præsterne

Hvor er de af jer, der fuldt ud står på Mit ord? Hvor er de af jer, hvor Min kærlighed flyder igennem? Spejder Jeg mon forgæves efter mænd og kvinder i jeres land, som ønsker at dø for, at Mit rige kan opstå iblandt jer? Uden kærlighed er I intet - I hovne folk. I går egne veje og bygger egne kirker. I er kaldet til at bygge Mit rige og Mine kirker. I kives og splides. I danner klikker og føler jer udvalgte. Men Jeg siger Jer: Klikker kommer ikke fra Min hånd. Jeg ønsker fællesskab i Kristi legeme af sande troende. Hvem er du, der tror, at du kan bedømme til at indsætte og afsætte? Du holder ikke engang dit eget hus rent.

Om Antikrist

Antikrist ånd er over jeres land.

- Manifestationer af denne ånd

Er i modsætning til alt, hvad Jesus gør, siger og lærer jer
Modstander af enhver kraft fra Gud. Bespotter Helligånden, modsætter sig profetier, betvivler mirakler
Forfølger troende, fører krig mod troende, forførende og narrende ånder forsøger at herske, overtage og forlede til vildfarelse. De tror ikke på Jesu blod eller jomfrufødslen. Hekse, satanister og troldmænd infiltrerer menigheder for at ødelægge troen.
Tegnene på antikrist ånd er beskrevet i 1. Tim 4, 1-4 og 2. Joh 7-11.

Hvor er I kristne, der tager ansvar for denne besættelse ind over jeres land? I viger tilbage og giver gerne jeres land til disse dæmoniske kræfter. Hvor er jeres ansvarlighed? I sover og I er dovne. Mens tyvene hærger landet, er I krøbet i skjul i jeres selvbestaltede herlighed. I sukker og stønner og anklager alt og alle. I ser splinten i næstens øjne; men ikke bjælken i jeres eget øje.

Jeg siger jer: "Vend om til mig"!

Til menighederne

I tilhører Mig. I er Mit folk. Jeres ledere er sat til at lede jer til Mig. Bliver DU ledt til Jesus Kristus for at lykkes i Ham?

Følg ej stråmænd, men følg Mig. Jeg er jeres Herre. Jeg alene er vejen, sandheden og livet.

Vær på vagt, at din sjæl ikke bliver bestjålet. Jeg skal bruge enhver af jer til at bygge Mit rige. Ræk ud efter Mig. Lad dig ikke narre, snyd ikke dig selv for Min herlighed i dig. I er alle kaldet af Mig - til at tilhøre Mig. Dette i Ånd og sandhed. Hav fokus på Mig og Jeg vil løfte dig ud af fangenskabets. Husk: Jeg er den, der indsætter og afsætter.

Gå på tilgivelsens vej, men far ej vild i misforstået hensyntagen.

Jeg vil rense menighederne i denne tid. Gå efter Min stemme, lad ikke menneske-stemmer lyde i dit hoved. Lyt efter Åndens vejledning.

Jeg vil lede dig på rette vej for Mit navns skyld.

Om verden

Jorden ryster under mange mennesker. De sidste tider er i gang. Intet vender tilbage til det "normale". Intet bliver mere forudsigeligt. Jeg ryster folket i deres grundvold - dette for at kalde dem til omvendelse. Se til, at I forstår tidens tegn. Se til, at I ikke sover i den sidste time. Oversvømmelser, jordskælv, overgreb, vold og mord vil tage til. I har givet verden i djævlens hånd.

Kærlig hilsen
Tamarra

06.02.2019