

Profetier for Danmark – januar 2020

Guds plan

Der er en vækkelse på vej. Et lys vil bryde frem gennem mørket. Mit folk ved, hvad Jeg taler om.

Vend om til Mig, Danmark. Mange af jer frygter fremtiden. Mit folk har intet at frygte. Jeres land er i frit fald, kun gennem troen på Mig ved Jesus Kristus kan ulykken vendes til lykke.

Kun gennem troen på Min enbårne søn kan død vendes om til liv, fattigdom til rigdom, sygdom til helbredelse, had til kærlighed, angst til fred og sult til mæthed.

Mine børn spiser af Mit brød, lever af Min overflod og bliver helbredt ved Min hånd. I skal komme til at erfare dette.

Danskerne har ladet sig forføre

Danmark, I har solgt ud af jeres velsignelser. Humanismens ånd har bildt jer ind, at alt er kærlighed. I kan ikke længere kende mørket, når det forklæder sig som lys. I kan ikke kende det onde, når det stikker sit grumme ansigt frem, I bøjer af og kalder det kærlighed.

Til regeringen og folketinget

I har ført jeres land på afveje. I har skabt trængsler ind over landet. Trængsler, som har store konsekvenser for både børn og gamle. I forlader jer på jeres forstand og evner ikke at rydde op efter jeres fejltagelser. Ej heller indrømmer I jeres fejltagelser, men I driver landet længere og længere ind i mørket gennem jeres hovmod og stolthed.

Faldet

Økonomien styrtdykker. I vil endnu ikke se sandheden i øjnene, men bilder folket ind, at alt er godt - ja bedre end godt. I bøjer jer for stormagterne og leger med på deres snigløb over jeres land. Dette for dels at promovere jer selv og dels også af menneskefrygt. Hvem tør stille op mod stormagterne? Hvem tør sige sin ærlige mening?

I har bøjet jer for bala'erne, afguderne. Jeres land er ved at blive indtaget. I gør jer til spot og spe for en befolkningsgruppe, som kun vil stjæle fra jer. Mange mennesker har set det, men I politikere bøjer af og lader den store magt, EU, bestemme over jeres land. EU er som dyret, der har rejst sig fra havet og lader sig styre af dragen. Danmark I er i frit fald.

Til de troende

Bed og der skal jer gives. Bed med visdom, bed med taksigelse for jeres lands frelse og Jeg vil lytte. Ingen af jeres bønner er spildte. Stol på Mig. Stå sammen i Kristi legeme, det er nu, det store slag kommer. Det er nu, Mit sidste kald over jeres land kommer - dette inden den store dag.

Mine børn, frygt intet. Jeg er med jer og for jer. Vend dog fuldt ud om til Mig. Ingen af Mine ord vender tomme tilbage. Vantrohed er synd ind for Mig. Stol på Mig og Mit kald til dig. I Mig formål du alt, I Mig mere end sejrer du. Tøv ej, spis af Mit brød, nær dig ved Mine ord, kun dér finder du freden, kun dér finder du styrken, kun dér står du i sejrposition.

Danmark, Jeg kalder jer nu!

Kærlig hilsen
Tamarra
28.12.19