

Profeti for Danmark juni 2019.

Valg: politikerne i jeres land er blinde. De går frem i egen kraft uden visdom og kundskab. Der kommer et fald, et fald fra Min hånd. Ingen kan regne fremtiden ud, ingen kan styre verdens udvikling uden at det kommer fra Min hånd. Meget tillader jeg, men tiden er til et skift nu. Jeg vil tage magten tilbage, dette gennem Mit folk som Jeg i denne tid rejser op.

De kristne: Hvor er I Mit folk? I som skal rejse Min stemme i Jeres land. Lad jer ej forfører. Humanismens ånd er over jeres land. Politikerne har bøjet sig for den og kalder det for menneskerettigheder. Jeg sukker efter at høre Min stemme, Jeg sukker efter mennesker der fuldt ud overgiver sig til Min. Til Mine ord og Mine forordninger. Tiden er knap. Jeg trækker snart Min herlighed tilbage. Satan til få lange tøjler ind over de der endnu ikke kender Mig og endnu mere over de der kender til Mig, men ikke kender Mig. Jeg har brug for Jer Mit folk, jer som vil Min vilje.

Tiden: Det er mørkets tid, frafaldets tid. Danskerne bevæger sig længere og længere bort fra Mig. Jorden skriger, dyrene lider og menneskene er uden kærlighed. I prøver at regne det hele ud, det vil aldrig lykkes for jer. Det onde er blevet til det gode og det gode til det onde, I kan ikke skelne længere. Det er jeres hårdhed og egoisme der ødelægger verden - klimaforandringerne, religionskrige, sygdomme, fattigdom (mange i jeres land lider), alt kommer fra jeres hjerteløse dispositioner. Jeres liv handler om jer selv, om rigdom og om magt.

Opråb: Vågn op Mine børn. Bed for jeres land, bed for de svage og de syge. Frasig jer det onde. Bed for jeres politikere, thi de ved ikke hvad de gør. Bed for vækkelse. Stå sammen. Stop kiv og splid i Mit legeme, det kommer ikke fra Mig og har ej Mit velbehag. Stop med at tænke på jer selv. Siger Jeg ikke "elsk Gud og elsk jeres næste" . I dyrker jer selv, og I elsker de onde som er kommet for at stjæle og ødelægge. I tager imod dem som vil landet ondt og kigge ikke mere på de af jeres egne der lider og er i nød. Se Jeg har sendt fjenden op imod jer, men I kan ikke længere se hvem der er fjender og hvem der er venner. I er blinde.

Verden: En krig lure, tæt på Danmark, et magt menneske vil anråbe til krig. Krig mennesker imellem kommer ej fra Mig. Mange vil lade sig forføre, Danmark bland jer ikke i dette.

Tamarra Bot