

Profetier for Danmark – maj 2018

En dom vil komme

Jeg dømmes jeres nation. Jeg er jeres retfærdighed. Ingen kommer til Mig uden gennem Min søn Jesus Kristus. Det er tiden nu, for at denne sandhed må erkendes. Det er tiden nu, hvor al falsk tale må afsløres.

Jeg vil rejse Mit folk op. Jeg har trænet dem og rensset dem, så de kan stå frem som Mine vogtere. Hovmod står for fald.

Om folket

Danmark, I ser sjældent længere end til jer selv. I lukker øjnene for andres lidelser. Fred og ingen fare; siger I. Dette mens verden omkring jer kuldsejler.

Kærligheden i jer er gået kold. Omsorgen for hinanden er død. Enhver har nok i sit.

Derfor vil Jeg ruske jeres land. Jeg vil vække jer af jeres tornerose-søvn. Min basun vil lyde over jeres land. Min røst vil blive hørt af de, der åbner deres hjerter for Mig.

Herefter vil Min dom blive talt ud. Intet sker, før det er talt ved profeterne. Men kun få ønsker at høre Mine ord, kun få er parat til at gøre sandheden.

Jeg vil rive ned jeres selvfedme. Jeg vil slå gennem jeres kolde hjerter. I skal få at se, at Jeg er himlens og jordens skaber.

Dommen

Økonomien vil falde. Mange vil miste meget. I, der har jeres tryghed i mammon, vil se jeres imperium styrte til jorden. De, der sørger for sig selv på uærlig vis, vil miste, hvad der ej tilkommer dem.

Højtstående embedsmænd, der har udvist foragt for deres tjenester, vil blive afsløret. Deres beskidte tøj vil blive hængt til offentligt skue.

De små i jeres land vil Jeg nu rejse op. I, der har rejst jer selv op, vil Jeg lægge ned og I skal komme til at træde på hinanden, som I har trådt på andre. Den dom har I dømt jer selv med. Den dom, som I har lagt over andre mennesker, skal vende tilbage til jer selv. Kun få vil forstå, hvad der sker.

Kaos vil komme over jer.

Jeg vil skabe uro og kaos, der hvor jeres selvskabte forordninger er skabt for at højne jer selv og undertrykke andre. Ingen vil mere kunne føle sig sikre.

Kun hvor Jeg er, vil der være fred og ro. Kun Mine forordninger vil bestå.

Til de kristne

Det gælder også i jeres selvbestaltede kirker. Kirker som I kalder for Guds hus, men hvor Jeg ikke er at finde.

Jeg søger blandt jer et ydmygt folk. Jeg søger blandt jer et lydært folk. Jeg søger blandt jer de, der bærer Min søns kærlighed. Kun få har endnu grebet den. Kun få formår at leve denne kærlighed ud. Også blandt jer, der kalder jer for Mit folk, vil hovmod stå for fald.

Kun i ydmygheden er Jeg at finde.

Det er Min tid nu

Se til at du omvender dig. Intet, der ikke kommer fra Mig, kan bestå. Min fortærende ild vil komme over jeres land. På Mine ord skal jeres land bygges.

Kærlig hilsen
Tamarra

05.05.2018