

## **Profeti for Danmark – marts 2019**

### **Forandring er på vej, forvandling i Mit folk er på vej**

Jeg rejser Mit folk op i denne tid, Mit udvalgte folk. De som Jeg har kaldet og de af Mit folk der har omvendt sig fra verdens bedrag og religiøsitet.

Jeg rejser et folk op, som går Mine veje i alt, folk der ser Mig, som den Jeg er. Jeg kan ikke bruge mennesker, der ikke har lært Mig at kende: Mit væsen, Min kærlighed, Mine forordninger.

I, der ikke kender Mig, I siger, at I elsker Mig, I siger at I stoler på Mig, men jeres handlinger er vederstyggelige ind for Mig.  
Kun de, der kender Mig, kan gå sammen med Mig.

Kender I hinanden blandt menneskene, så går I sammen og har fællesskab - kender I ikke hinanden, har I intet fællesskab. Det er det samme i Mit rige. Mit rige er bygget på fællesskab, gensidighed og kærlighed.

I, der i denne tid bliver rejst op til at gøre Mine gerninger, vil blive velsignet med en ny salvelse. En salvelse af autoritet, en salvelse til at forkynde Ordet, en salvelse til at give lægedom til folket.

Min tid er nu.

### **Til Danmark**

Jeres regering forbereder sig til det kommende valg. Enhver vil hytte deres eget. De svage i jeres samfund er ved at blive hægtet af. De velstående får mere.

Jeg vil ryste dette system af urimeligheder og skævheder. Jeg vil rejse de svage op i Mit navn. De skal lære Mig at kende og få i overflod af Mine velsigelser. Til de velhavende, som kun tænker på sig selv og mener, at de kan klare sig selv, I går en hård tid i møde.

### **Regeringen:**

Jeg vil ødelægge regeringens planer, både den siddende regering og den kommende regering. De får en svær tid, indtil Jeg indsætter folk, der ønsker at gå frem i Min visdom. Det kommer! - jeres land vil forvandles!

## **Kongehuset**

Ydmyghed og beskedenhed må de lære. De må træde et skridt tilbage og vise vejen til et fælles velfærdssamfund. De tager mere end de giver. Jeg vil forordne dette.

## **Om Verden**

Der oprustes. Uenighederne står i kø. Enhver ønsker at hytte deres. Regimer falder, nye prøver at komme til. Men se, Jeg ønsker at forandre verden. Jeg ønsker at synliggøre Mit rige. Midt i mørket vil Mit lys skinne. Mange mennesker vil blive draget til at følge Mig.

De, der ikke vil, vil forfølge Mit folk. Kend derfor dit værd i Mig. Kend Mig og gør Mig til Herre over dig og dit hus, at det ikke skal gå dig ilde.

Magthavere vil falde, bedrageri vil komme for dagen. Nye ledere vil komme til.

Kærlig hilsen  
Tamarra

27.02.2019