

Profetier for Danmark – oktober 2018

Nye tegn vil vise sig over Danmark. En ny tid er ved at forme sig. Det bliver Min tid og ikke jeres tid.

Der er store forandringer på vej ind over jeres land. Mit folk vil juble, de, der endnu ikke kender Mig, vil græde.

Der er store tab i vente for de, der ikke kender Mig. Jeres mammut vil falde til jorden, jeres afgrøde vil dø. De falske guder vil vise deres sande ansigt for jer. De har i årevis snydt og bedraget jer. I kan ikke se det. I kommer til at føle det. Der vil lyde gråd og tænders gnidsel i gaderne.

Ingen kan regne Mine planer ud. Økonomerne og vismændene må krybe til korset. De har ikke set det komme. Falsk spådom falder til jorden. Nøgne og afklædte vil I stå foran Mig. Afguderne, som I har dyrket, er født ud af løgnens fader og er ondskaben selv. I har knyttet jer til dem og de ejer jer. Der er en frelse for jer - de fortabte får - Min frelse i Min søn Jesus Kristus.

Se til, at I omvender jer, at stormen ikke skal tage jer, at vandet ikke skal drukne jer.

Jeg rækker ud efter jer, der endnu ikke kender Mit navn - vil du tage Min hånd?

Tøv ej længe, dommens dag er nær.

Ved folketingsvalget kommer der et regeringsskift. Et chokerende skift. Det kommer fra Min hånd. Jeg ønsker at vække en sovende nation af Tornerosesøvnen.

Til kirkerne

Hvor er Mit folk? Hvor er de, der elsker Mig?

Kun få søger Mig af hjertet, kun få søger Mig af kærlighed. Jeg kan ikke bruge jeres kød til noget. Kødet vil altid stå Ånden imod. I behager jeres kød, I behager kødet i hinanden. Jeg har kaldet jer til at behage Mig. Jeg har givet jer Min Helligånd - til at tage bolig i jer, til at være jeres talsmand. Kun få lytter, kun få ønsker at lytte. Kun få, af de der kalder sig for "Mit folk", ønsker sand omvendelse. Kun dér kan Min stemme høres, kun dér kan Min vilje ske.

Vågn op Mit folk, I mangler olie på lampen. Jeres land drives til fald.

Ansvar er jeres. I er kaldet til at være hovedet og ej halen. Hovedet har ansvar, hovedet går forrest og leder resten af legemet. I går med hovedet bagerst og lader jer viljeløst drive frem af mørkets kræfter.

I får folkets blod på jeres hænder.

Min tid er nu - Jeg kalder Mine menigheder frem nu. Ikke mange er parate, ikke mange er årvågen. Jeg græder, Jeg hører Mit folks indtrængen for Mig i bøn. Men Jeg finder ikke mange, der kan være med til at løfte deres bønner til omvendelse for landet. Jeg ønsker Mine børn frelst, Jeg ønsker Mit hus fyldt.

Lad Min nåde få plads i jeres land. Giv Mig plads i jeres land, at det ikke falder helt.

Kærlig hilsen
Tamarra

03.10.2018