

Profeti for Danmark oktober 2019

Danskerne har vendt Mig ryggen. I er blevet et hovmodigt folk, I er blevet et folk af afgudsdyrkere, I gør alt for egen vinding.

Jeg vil i denne tid vende billedet om. De små skal blive de store og de store skal blive de små.

Politik:

Jeres økonomi står for fald. Politikerne har sløset jeres penge bort til intet. Derefter tager de flere penge fra jer, for blot at forgylde sig selv og sløse resten bort.

Vågn op I sløve danskere. I sover mens jeres land falder. Hvilken arv vil I efterlade til jeres efterkommere. Fattigdom, armod, sygdomme og trængsler? Det er hvad I formår at skabe nu.

Folket:

Vend om til Mig, der har skabt verden til et liv i skønhed, overflod og kærlighed.

Når I vender om til Mig, vil Jeg vende om til jer og I vil se fremgang. Dette I jeres private liv og for landet generelt. Jeg vil gøde jeres marker, velsigne jeres afgrøder, Min beskyttelse vil være over jer. Nu er I ubeskyttet, mørket hersker over jeres land. Hvor meget mere vil I miste. Ser I ikke, at tyven stjæler ved højlys dag? Forstår I ikke tidens tegn?

Forstod I tiden tegn, vil I se, at I lever i denne verdens sidste tider.

Redder du dit eget liv, vil du miste det og mister du dit liv, vil få det. Du vil få liv i overflod. Mit folk ved hvad Jeg taler om. Søg visdom hos Mit folk.

Til de troende:

Søg Mig af hele jeres hjerte. Det er Min tid nu, det er jeres tid nu. I vil se fremgang, I vil se de tegn, undere og mirakler som I har sukket efter. Min ånd vil falde tungt over jer til forvandling. Lad jer derfor forvandle. Jeg har skabt jer i Mit billede - de vise ved hvad det betyder.

Lad jeg lade af Mig. Forsøg ej at lede hinanden, hjælp hinanden, men lad Mig skabe forvandlingen. Hvad der bygges i Mig vil bestå til evig tid. Hvad der bygges af kød, står til forfald. Bekrig ej hinanden. Tilgiv og søg sammen i Mit navn. En slår tusind to slår titusind - Mit folk ved hvad Jeg taler om.

Danmark:

Danmark i står over for en forvandling, politisk og økonomisk. De kloge til hurtigt fatte hvad der sker, de sløve vil gå gennem trængsler og vil intet fatte. Forvandlingen kommer fra Min hånd, ingen vil kunne regne Mig ud, ingen vil kunne gå imod Mig. Gå derfor med Mig, Jeg rækker Min hånd ud nu og i den kommende tid.

Jeg er himlens og jordens skaber.

Kærlig hilsen Tamarra