

# Profetier for Danmark – september 2018

## Til danskerne

Vogt jer Danmark, for ulykken er nær. Jeres selv-fedme bliver jeres ulykke.

I stoler på jer selv. I stoler på "lykken" som I ser med det blotte øje. Men I ser ikke med Mine øjne.

Jeg ser ondskab. Jeg ser undertrykkelse. Jeg ser egoisme og had. Jeg ser skinsyge, hovmod og fald.

I ser mammon og velfærd.

I stræber efter anerkendelse, titler, dyre hjem, biler, både og rejser.

Jeg stræber efter kærlighed og næstekærlighed.

Ræk ud efter jeres næste, Danmark, støt jeres nabo og dem i nærområdet. Støt de ældre og jeres børn.

I mener, I støtter jeres næste ved, at lade fremmede overtage jeres kultur. I mener, I støtter jeres børn ved eftergivenesshed - uden krav og grænser. I udviser ligegyldighed over for jeres nabo, jeres nærområde samt de ældre og svage i samfundet.

Jeg siger jer, alt dette bliver jeres ulykke.

Danmark, I har glemt Mig, I har glemt Min kærlighed. I har glemt, hvorfra lykken kommer. I har glemt Mine bud. I har lukket mørket ind i jeres land. Et mørke som opfordrer til vold og mord, til egoisme og overlevelse. Intet af dette kommer fra Mig.

I er blevet en nation, der lever frivilligt under slaveri.

## Til kirkerne

I har solgt jer som slaver til afguderne. I har ledt folket på afveje. I kalder satans hus for Guds hus. Det er vederstyggeligt ind for Mig.

I bøjer jer for afguderne. I har glemt Mig, men har sat jer på falskhedens trone. Herfra vil I falde.

### **Til præsterne**

I kender faldet og har alligevel kastet jer i grams. I får folkets blod på jeres hænder. I vildleder Mit folk, I kaster dem for æderne, Springeren og gnaverne. I har glemt Mine bud og har ladet humanismens ånd infiltrere Mit hus.

Jeres gerninger bliver til skamme, gjort til offentligt skue.

### **Gud opfordring**

Slut fred Mit folk, alle I der kalder jer troende i Jesu navn. Slut fred. Søg sammen, gå i bøn for jeres land, at der ikke skal komme store ulykker over det.

### **Til de overgivne troende - de der står på Guds ord i Jesu kærlighed**

Jeg vil nu rejse et folk op, en hær. Min hær. På jeres bønner vil Jeg vende landets skæbne. Jeg har ikke fundet mange i jeres land, men se til, at I er lydhorste I jeres hjerter, se til, at I beder efter Mine ønsker.

Beder I ikke, vil intet ske. Beder i forkert, vil intet ske. Bed i enhed i Ånden og Jeg vil lade jeres land velsigne.

Jeg giver jeres land i jeres hænder ved Jesus Kristus.

I mærker nu en stilhed før stormen. Flere vil blive rørt af Min hånd.

Det er nu, det sker.

Kærlig hilsen  
Tamarra

05.09.2018