

## Profeti for Danmark september 2019.

### **Forvent:**

*Til de kristne:* forvent, Jeg vil gribe ind. Stol på Mig af hele jeres hjerte. Ethvert af Mine løfter vil Jeg forløse for de der tror. Bliv I Mig, bliv I Mine ord og det vil ske som der står skrevet.

De kommer en ny sæson, det er ny. Der har været mange forberedelser til denne tid. Mange af Mit folk har mistet fokus på Mig. Men en lille rest har vendt deres hjerte til Mig. Se de er et folk som Jeg nu vil rejse op.

### **Danmark:**

Danmark er i frit fald. Hovmod og stolthed har bragt hele nationen i fare. I har givet jeres forfædres arv bort, kastet den i grams. I kender ikke tiden, I kender ikke til Mine forordninger. Jeg har ansvaret jer gennem Mit ord, men kun få forstår em. Kun få har ydmyget deres hjerter ind for Mig så de forstår Mine ord.

Politikerne har kastet Danmark i grams og deres hovmod fortsætter. En tid endnu vil I opleve et politisk fald. Jeg har profiteret om dette. Derefter vil Jeg vende tingene om. Jeg er den der indsætter og afsætter.

### **Økonomi:**

I føler jer sikre, der er mange velhavende i jeres land. Der er lige så mange der lider i jeres land, men I der kan give ødsler jeres penge bort på tomhed og svir. De ældre lider, børnene bliver tabte, de unge bliver syge. Hvorfor lukker I øjnene for dette. Penge og magt er jeres afgud. Men Jeg vil ryste jer. Pengene vil skifte hænder. Jeres falske tryghed vil falde. Der vil lyde gråd i gaderne. Jeg vil slå jer med band, så jeres råb ikke vil høres. I har vanæret Mig gennem jeres begær, I har ødelagt Mit rige og skændet jeres forfædres arv. Jeg vil tage tilbage hvad der tilhøre Mig.

### **Den ny tid:**

Der kommer en ny tid, den er nu. Jeg vil genskabe, Jeg vil generhverve, dette gennem Mit folk. Jeg vil nu rejse op, hvad der I verden bliver betragtet som intet. Tegn og undere vil følge mit folk. Verdens mammut bliver ødelagt, men Mit rige vil opstå for de der vil. Jeg er den der frelser, forløser og forsoner, tag imod Mig og Jeg vil genskabe og give tilbage hvad tyven stjal og æderne åd.

### **Vågn op Danmark:**

Den ny tid er nu. Intet er som det ser ud til. Sov ej, men kend tidens tegn. Det er tiden til at revurderer livet. Hvad er tomt og hvad liv? Fylder du dig med tomhed? Kan dit liv bestå Min prøve? Hvem tilhører dit liv? Hvad vil du bruge resten af livet på? Kender du forskel på lys og mørke, på sandheden og løgnen?

Danmark I lever på en løgn, vågn op før smerten bliver for stor og livet bliver for kort. Vågn op Danmark, Jeg rækker Min frem mod jer nu. Tag imod Mig og få evigt liv. Tag imod Mig og lad dig og dit hus blive velsignet. Vent ej, tøv ej - det er nu.

Kærlig hilsen Tamarra