

Profetier for Danmark – juni 2017

Danmark

Min dom er over jeres land. Mange vil få dette at føle. De, der har fornægtet Mit navn, vil opleve større og større modgang.

Danmark tilhører Mig. Kun få erkender dette. I ophøjer jer selv og gør jer til Gud i jeres eget liv. I lærer jeres børn at tilbede/dyrke sig selv. I tilbeder mammon og status.

Ugudelighed og ukærlighed mod jeres næste er blevet Danmarks vartegn.

Jeg vil ryste jeres land fri af afgudsdyrkelse og selviskhed. Det kommer til at gøre ondt.

I har fornægtet sandheden. I har fornægtet Jesus Kristus - Min enbårne Søn - som jeres frelser og forløser. I har fornægtet Mig som himlens og jordens skaber.

Men I skal komme til at bøje jer i støvet for Mig. I skal komme til at råbe Mit navn.

Til regeringen

Der vil komme et fald.

I driver landet hen imod konkurs. I tror, at I selv kan regne tingene ud. Se på jeres land, lær af tidligere fejltagelser. Men nej: I jeres stolthed gentager I fejl efter fejl. I har glemt de "små" mennesker. De der lider, de der har haft megen modgang i livet. De mennesker som I burde brænde for i jeres overflodssamfund. De mennesker som Jeg brænder for, de mennesker overser I. I tager fra de fattige og lader de rige blive endnu mere rige. De syge, de ældre og de svage bliver overladt til sig selv.

I kræver skatter ind i overflod og I giver kun lidt tilbage.

Men Jeg siger: Giv til de fattige. Som I giver, skal I selv blive givet. I har ikke givet meget, men I har krævet meget mere, end I er villige til at give befolkningen.

Hvem tror I, at I er?

I er indsat af Mig til at udføre Mine forordninger. I stedet har I fornægtet Mig og taget magten i egen hånd.

Der kommer en dom over jeres hoveder.

Til præsterne

I taler Mit ord, I forkynder evangeliet. Men hvor finder Jeg en præst, der tror og lever efter Mine ord og forordninger?

Hvem leder folket til omvendelse? Hvem leder folket ind i Min kærlighed? I leder folk til jer selv. I kæmper om Min menighed. Mammom er drivkraft bag dette. Stolthed er drivkraften bag dette.

Jeg ønsker, at sende folk til de kirker, som har Mit velbehag.

Hvor er kærligheden til Mig?

Til kirken

Jeg vil velsigne de overgivne kristne. De der tilhører Mit legeme, de der tror på Jesus Kristus som Min søn og de som adlyder Mig. Jeg vil dog gå forbi de lunkne hjerter, de som fortsat fordømmer deres brødre og søstre i ånden. De der føler sig bedre end andre. De der ophøjer sig selv og som nedgør de andre.

Den dom du dømmes med, vil du selv blive dømt med. De brudte i hjerterne ved hvad Jeg taler om.

Jeg vil komme med vækkelse. De sovende i hjertet vil Jeg vække påny, de lunkne vil Jeg gøre brændende ind for Mig og deres næste. Enhver må bøje sig for Mig. Dette bliver de lunknes lod. De ophøjede vil komme til at tjene deres næste. Enhver må bære sin byrde.

Frasig dig dit kødelige liv og omvend dig til Mig, heri ligger der en stor velsignelse. Jeg vil udgyde Min ånd over jeres land. Min tid er nu. Gør dig parat til at modtage Mig. Kun gennem sand omvendelse kan Min ånd komme til.

I siger: "Jeg ønsker at tjene Herren", men Jeg siger: "Høsten er stor og arbejderne er få".

Til verden

Mammon står for fald. Afgudsdyrkelse står for fald. Land vil gå imod land. Vesten vil gå imod østen. Nord vil gå imod syd. Der vil komme splid og uenigheder. I vil intet kunne løse selv.

Jeg vil indsætte og afsætte.

Der vil blive rystelser hele verden rundt. Mine hænder vil gribe om verden og ryste den. De sidste tider er nu!

Omvend dig!

Kærlig hilsen
Tamarra

30. maj 2017