

Profetier for Danmark – maj 2017

Danmark

Min nåde er over jeres land og landets ledere. Mit rige vil komme over jer. Jeg bortviser trældomsånd og fattigdomsånd fra de, der tilhører Mig. Jeg vil gøre nyt ind over Mit folk.

Mit rige vil komme, stol på det. Store omvæltninger er på vej i jeres land. Intet er, som det ser ud til og trygheden er ej at finde.

I sætter jeres lid til verden, I tør ikke andet. Materielle goder er, hvad I har for øje - ikke hinanden. Vend ej hinanden ryggen, men ret blikket mod hinanden: Ingen kan stå alene, alle har brug for hjælp - Min hjælp. Jeg vil komme med fred og kærlighed, vent og se. Jeg indsætter og afsætter, alt vil ske på min måde.

I Mig mere end sejrer I.

Danmark, stå imod djævelens tag. Landet går i forfald pga overtro. Min viljestyrke og kraft vil tage til over landet. Jeg har i overflod til Danmark, landet kommer ind i en ny tid. Det bliver stort.

Facader vil falde. Tingene er ikke, som de ser ud til at være.

Mange ting bliver vendt op og ned. Hvad, der - i jeres øjne - ser hvidt ud i dag, er sort i morgen. Intet er som det ser ud! Min sandhed besejrer løgneren i jeres land.

I kan stadig nå at vende om til Mig, så vil I opleve sandheden som en befrielse og ikke som straf.

Det gamle er forbi og noget nyt bliver til – et nyt og smukt land.

Slip egne gerninger og tak for Mine planer for jer og jeres land.

Til de kristne

Jeg søger villige hjerter. Hav ikke nidkærhed for eget; men slip al egenrådighed og falske byrder. Forvent Min indgriben over landet og lad Mig komme til. Selvdyrkelse ligger over landet samt afguderier, hovmod og stolthed, egenkærlighed og plageånd. Bryd det! En manifestation af Mit rige vil komme. Stå i forventning til det. Hav en forventning til Min indgriben over landet.

Fortvivl ej, Mit folk. Jeg HAR hørt jeres bønner. Jeg VIL forløse Min herlighed over jer. Overgiv jer til Mig, tal Mine Ord, rådgiv med og lyt til Helligånden. Husk, Jeg er vejen, sandheden og livet. Der er intet liv uden ved Mig.

Intet kan I gøre jer fortjent til, alt kommer fra Mig. I længes og med rette. I har kun set små dryp fra Mig. Men Jeg kommer med regn af levende vand over de, der søger Mig, og de, der har sat deres håb til Mig.

Se ej til højre eller venstre – hav fokus på Mit Ord og Mine planer for jer.
Tak for, at Jeg bor i jer og for Min kærlighed i jer, som fordriver al frygt, tak
for, at Mine planer i jer vil lykkes

Til landets ledere

I har længe nok hyttet jeres eget. I har udnyttet, forkastet og drevet rovdrift
over mange i jeres land. Hvordan kan I se jer selv i øjnene? Jeg har sat jer på
vigtige poster, for at I kan forvalte landet. I stedet har I drevet rovdrift på
landets værdier og økonomi. I piner de svage og udnytter dem.

Jeg vil foretage store skift i jeres land. Mange ledere vil falde for Min hånd. Jeg
vil indsætte nye. Min retfærdighed vil ske.

Regeringen

Jeres dage er talte - også her sker nyt. Nye måder at lede landet på kommer
fra Min hånd.

Guds tid

Endetiden er nær. Jeg vil vise Min storhed. Der vil blive vendt op og ned på
mange ting. For de, der frygter Mig, vil tingene vende til det gode. For de, der
ringeagter Mig, vil der komme en dommens tid. Føl dig ej tryk, du der har nok
i dig selv. Husk på Ægyptens plager. Jeg vil sende æderne over dig og dit hus.

Kongehuset

Der kommer et skift. Jeg vil indsætte og afsætte.

Profetisk værksted, 26. april 2017