

Profetier for Danmark – marts 2018

Min hånd er over jeres land. Min Ånd bevæger sig blandt jer. Det er Min nu. Den tid hvor I skal få Min almagt at se.

Danmark, I har glemt Mig. I går frem i hovmod, som om I ejer landet, et land som I er ved at styrte i kaos. Et kaos som I selv har skabt.

Hovmod står for fald

Men tiden er nu, hvor hovmod står for fald. I vil se jeres Babelstårne falde til jorden. Økonomien falder. I dyrker mammon som afgud, men se om guden mammon fremover kan hjælpe jer ud af jeres trængsler.

Jeg kan hjælpe jer, vend tilbage til troen på Mig. I har en arv som skal løftes efter jeres kristne forfædre. Smid den ej væk, men tag den tilbage så længe troens velsignelse fortsat er over jeres land.

Der kommer en vækkelse over jeres land. Jeg vil lade Min Ånd falde tungt over jer og derefter kommer en prøvelsernes tid. En tid hvor jeres hjerters sande natur vil blive afsløret.

Vil I Mig eller vælger I Mig fra?

Splid er på vej over jeres land

En katastrofe vil ramme jer. Der vil opstå splid og kaos blandt jer. Uro vil præge jeres land, både hos den enkelte borger og blandt jeres politikere.

Om politikerne

Jeres politikere har ledet landet på afveje. Deres hovmod og selvcentrerethed har ødelagt jeres åbne, tillidsfulde og venlige natur. Dette er en arv fra jeres forfædre. Politikerne har sløset arven bort i egne prestiger. Deres egoisme har skabt en kold befolkning.

Kongehuset

Bed for jeres kongehus, en forvandling er på vej. En forvandling som vil præge jeres land. Først til det gode, men også der vil en arv gå tabt.

Mit folk

Mit folk er et folk, som stoler på Mig, som vil adlyde Mig, som kender Mig og som ved, at de er afhængig af Mig. Se, det er de fremtidige ledere for landet. De har været holdt tilbage, undertrykt og hånet for deres tros skyld.

I sandhed og Ånd skal dette lille folk rydde op i jeres forvirrede land. Der, hvor det gode er blevet kaldt det onde og der hvor det onde er blevet kaldt for det gode.

Danmark I er forført

Se, I kan ikke længere skelne. Jeres hjerter er blevet kolde og jeres forstand kan I ikke forlade jer på. I praler med jeres klogskab, men se hovmodet har bragt jer til fald. I forsøger at lade som om, I har styr på landet, men I er hyklere der driver jer selv og andre til fald.

Stop op hver og en af jer og se sandheden i øjnene, lad jer ej bedrage af politikernes og ledernes tomme ord. De ved intet, skønt de står frem og troner på jeres beundring. Hvad er det, I beundrer,? Ved I ikke at tomme tønder buldrer mest?

I får at se, hvor den ægte klogskab kommer fra. Jeg vil lade jer det se.

Pris Mig for dette, inden I står for dommens dag og lader jer selv afsløre.

Kærlig hilsen
Tamarra

6. marts 2018