

Zion Vækkelses Center

- Fordi vi brænder for Herren

Profeti for Danmark oktober 2017

Guds plan:

Troen overvinder verden.

Jeg kalder nu Mit folk helt tæt ind til Mig. De skal vidne om Mig, de skal tale Mine ord og tegn, undere og mirakler skal følge i deres fodspor.

Til de kristne:

Omvend jer fra verdens tanker og handlinger og søg Mit rige. Søg Mig i alt. Lad Mig ej være jeres søndags Gud, men lad Mig blive jeres liv. Dette i alt. Heri ligger Mine velsignelser. I søger fortsat jeres eget. I har egne planer og I dømmes og fordømmes jeres brødre og søstre.

Søg Kristi sindelag. Søg omvendelse i alt hvad I står i, dette indtil Mit liv i jer bryder igennem. Der kommer en ny tid nu, Min tid. Jeg vil rejse et lydøret folk op i jeres land. De skal tale Mine Ord, og se de er som tveægget sværd, der vil kløve marv fra ben og sind fra ånd.

Forbered jer Mit folk. Jer er for jer.

Til landet:

I ligger som I reder. I gør jeres meninger til sandheder, som andre skal lytte til og rette sig efter. Hvem tror I, at I er? Gud i jeres eget liv, det er, hvad I har gjort jer til. Men se, der kommer en tid nu, hvor alle jeres vederstyggelige planer vil vælte, alle jeres Babelstårne vil falde sammen. Intet vil I mere kunne regne ud. Der vil lyde gråd og tænders gnidsel i gader og stræder. Som får uden hyrde vil I rende forvirret rundt.

Søg Mit folk, de vil blive jeres hyrde. I vil kende dem på Min kærlighed. Undgå de falske profeter og forkyndere, de der taler uden visdom og kundskab. Kend dem på løgne, der vil gøre jer afhængig af dem selv og ikke af Mig.

Jeres land vil blive en krigszone. Folk vil rejse sig mod folk. I har selv inviteret fjenden ind. De vil overtage jer, de ønsker magt over jer. Men Jeg er stærkere end selv de største og mest højtråbende grupper af mennesker. Se på jeres bønnen skal blive til skamme.

Om regeringen:

Jeres regering vil falde. De vildleder befolkningen. De har solgt jeres land til de ugudelige. Deres tomme ord vil ikke slå faste rødder. Kun på klippen, vil Mit rige kunne bygges. De troende i Kristus ved, hvad Jeg taler om.

Der kommer et magtskifte og så endnu et. Jeg vil rydde op blandt de magtfulde i jeres land. Intet bliver, som det i nu kender til. Alt vil forvandles under Min hånd.

Zion Vækkelses Center

- Fordi vi brænder for Herren

Om kongehuset:

Der kommer et stort skift i kongehuset. Der kommer et stort skift omkring, hvordan jeres land skal ledes. Intet bliver som før. Noget skal falde og nyt skal rejses op. Det kommer fra Min hånd. Bed for jeres kongehus.

Til de falske præster:

I har solgt Mit hus til afgudsdyrkere, og dette mens I påkalder jer Mit navn. Min vrede raser over de falske præster. I kender Mit ord, men handler ilde imod det. Står der ikke skrevet, at de der fører deres næste bort fra Mig, vil få deres næstes blod på deres hænder. Jeg føler afsky mod jeres vederstyggelige handlinger. Ingen kommer til Mig uden den fulde tro på Jesus Kristus. Dette i Ord og gerninger.

Om troen i jeres land:

I er et forført folk. I søger hid og did. Der er ingen hold I jeres søgen, der er ingen tryghed at finde uden om Mig. I knytter jer til heksekraft og trolddomskunst. I tror på spådomme og sandsigersker, mennesker som samarbejder med djæveln for at lede folket bort fra Mig. Kun i Mig findes sandheden. Kun Mine ord er til at stole på. Djæveln slår jer med sygdomme og ulykker. Herefter søger i, af uvidenhed, djæveln for at få hjælp. Vil dæmonerne uddrive dæmoner?

Kun I Mit navn finder I trygheden og hjælpen. Kun I Mit navn kan I blive sat helt fri.

De onde ånder har frit spil over jeres land. I kalder det onde for det gode og det gode for det onde. Vend jer dog om til Mig. Jeg er vejen, sandheden og livet - jeg har forberedt en vej til enhver af jer. Jeg har flere håb for jer end der er sandkorn på stranden. Djæveln ønsker kun at stjæle fra jer.

Den falske kærlighed søger sit eget. Min kærlighed søger det bedste for enhver af jer. Kend ånden på dens frugt, lad dig ej vild fare. De forførende ånder lokker dig til et evigt fald. Giv Mig en chance i dit liv. Lad Mig være din vogter. Jeg vil lede dig på rette vej for Mit navns skyld.

Stol på Mig og ikke på falske tunger - de der ikke vil kalde Mig for Herre.

Bland ej uld og bomuld = bland ej trosretninger. Kun, hvad der kommer fra Mig, kan kaldes for Guds rige i Jesu navn.

Danmark, Jeg kalder på jer nu. Ræk ud efter Mig og Jeg vil frelse dig fra de glubske ulve.