

Profetier for Danmark – september 2017

Guds tid

En ny tid er ved at begynde. En tid hvor frygt og forvirring vil tage over for mange mennesker. For Mit folk, de der stoler på Mig, vil der komme en lysere tid. Noget nyt vil rejse sig.

Til de kristne

Jeg lover jer, at det er jeres tid nu: Min tid, Min tid sammen med jer. Sammen vil vi bygge Mit rige, Guds børns rige. Vend helt om til Mig, derigennem vil Jeg kunne komme til at forme og skabe helt nyt. Mange af jer lider nu. Jeg har fremskyndet jeres helliggørelse. Det gør ondt at blive konfronteret med fortidens smerte, men dette sker; fordi Jeg ønsker at sætte jer helt fri af denne. I tilhører en ny slægt nu, I er arvinger til Mit rige. Intet af det gamle skal derfor bestå. Slip alt, giv alt til Mig, ud fra dette vil Jeg forvandle alt til nyt.

Til de ikke troende

Hvem har skabt jer i moders skød? Hvem har givet jer den verden, som I lever I? I tror, I kan opfinde det hele selv, men der kommer en tid nu, hvor jeres hovmod står for fald. I er selvtilfredse, I er egoistiske. I har glemt Mig og I er ligeglade med jeres næste. Jeres babelstårne vil falde. De, der intet syner i jeres land, vil jeg nu rejse op. De, der går frem i hovmod, vil Jeg spænde ben for og dit fald bliver stort. I skal få at se, at Jeg er den levende og sande Gud.

Om regeringen

I har trukket danskerne rundt i manegen længe nok nu. I regner ud, lægger til og trækker fra. I stoler på jer selv og lægger danskerne i jeres egne hænder. Hvordan er det gået? - Jeres land er blevet koldt og selvisk. I har glemt de små mennesker, de som Jeg sendte Min Søn til jorden for at frelse. I har solgt jeres land til de muslimske oprørere. I har ikke kunnet skelne godt fra ondt. Det onde kalder I for det gode (humanisme) og det gode kalder I for det onde. Men se; nu vil Jeg ryste jer, så I aldrig mere vil glemme, at Jeg er Herren, jeres Gud.

Om kongehuset

Store ændringer er på vej. Jeg vil rejse op et nyt " hersker"-dømme. Alt bliver nyt, jeg vil forvandle Danmark til et gudsfrygtigt land. Jeg indsætter og afsætter. Konger er indsat af Mig til at lede folket efter Min forordning. Den gamle ordning skal tilbage igen. Regeringen skal trælle for Mig og Mine indsatte. I har gjort det anderledes.

Om økonomien i Danmark

I bryster jer af en god økonomi over jeres land. I fordeler efter for godt befindende. Men ser jer rundt, ikke alle har del i goderne. Ikke alle har gode boliger og adgang til sund kost. Ikke alle har del i jeres forbrugsfest. Men det er Mig, som ejer al rigdom og Jeg vil nu tage fra de rige og give til de fattige.

Til Danmark

Danmark, intet er, som det ser ud til. Forbered dig til en ny tid. Min tid kommer nu. Der vil blive gråd og tænders gnidsel for nogle, der vil blive jubelråb og fest for andre. Se til, at du omvender dig, Danmark. Jeg har store planer med dig.

Kærlig hilsen
Tamarra

1. september 2017